

Troende Muslimer Er Hinandens Venner

"Din ven er kun Allah og Hans Sendebud og dem, der tror: dem, der etablerer bøn (salat) og betale almisse, og bue." (Sura Al-Ma'ida, 55)

I dette vers, er det afsløret, at ven og vejleder for de troende muslimer er kun Allah, og Hans Sendebud og de troende, der har tro på Allah. Som nævnt i Vers, troende muslimer holder dyb kærlighed til profeterne, der blev sendt af Allah for at vejlede folk til rigtig vej.

I mange vers i Koranen er den kærlighed, trofasthed, medfølelse og hengivenhed af troende for hinanden er nævnt. Kilden til denne kærlighed, er deres dybe kærlighed til Allah. Baseret på deres stærke følelser og oprigtig tro på Allah, derfor elsker troende muslimer alt, at Allah har skabt, og i disse manifestationer, ser de af Allahs smukke navne. Troende muslimer føler hengivenhed over for alle andre oprigtige troende muslimer, der kæmper for at få den gode fornøjelse af Allah og holder dem som nære venner og beskyttere. Under alle omstændigheder, tager de store glæde i at være sammen hinanden. De er loyale over for alle muslimer med dyb troskab og trofasthed. Troende muslimer er tilfredse med hinanden, i håbet om at Allah også er tilfreds med dem. Derfor troende muslimer elsker hinanden meget dybt, og holder stor kærlighed overfor hinanden med dybe følelser. Denne forståelse af kærlighed mellem de troende muslimer kan kun opnås gennem tro og under overholdelse af moral i Koranen.



Troende muslimer, hvis formål er at opnå den gode glæde, barmhjertighed og Allahs Paradis, lever hele deres liv for Allah. Som anført i et vers af Koranen, "Sig:" Min bøn og mine ritualer, mit liv og min død, er for Allah alene, Herren af alle verdener. "(Sura Al-An'am, 162) de imødeser glædeligt Allah i alt arbejde, de gør, og i al deres adfærd. Deres kærlighed til andre troende muslimer er på samme måde stærke og dybe, fordi deres kærlighed er baseret på kærlighed til Allah og de elsker hinanden for at nå Allahs glæde så godt så mulige. I sigende grad, dette venskab de nyder med de troende muslimer vil vare for evigt, er en anden grund til, der gør denne kærlighed stærk og vedholdende. I et vers i koranen, troende muslimers kærlighed til hinanden er nævnt som nedenstående:

"Som for dem, der tror og gør rigtige handlinger, vil alt-Barmhjertige skænke sin kærlighed på dem." (Surah Maryam, 96)

<https://www.harunyahya.info/da/artikler/troende-muslimer-er-hinandens-venner>