

FAKTA OM RYGNING! HVORFOR OPFORDERER DEN DØDBRINGENDE SEKTOR ?



The screenshot shows the American Herald Tribune website. At the top, the masthead reads "American Herald Tribune" with a logo of a bird. Below the masthead are navigation tabs: U.S., WORLD, OPINION, IN DEPTH, POLITICS, RELIGION, HISTORY, YOUTH, HUMAN RIGHTS, and ALL. A "TRENDING TOPICS" section features four items: "MAGA" (with a person in a red hat), "Fake News", "War on Yemen", and "Syria Crisis". The main article is dated "FEBRUARY 18, 2017" and is by "HARUN YAHYA". The title is "Why Are Deadly Industries Promoted?". Below the title is a photograph of a lit cigarette with smoke rising from it. The article text discusses the arms and drug industries, followed by the tobacco industry. To the right of the article is a "POPULAR" and "LATEST" sidebar with three items: "US Hiring Mercenaries with \$1,500 Daily Wages for War in Southern Yemen: Reports", "Pope Francis Wades into US Oil Pipeline Dispute, Backs NoDAPL Protesters", and "Trump's First Foreign Trademark during his Presidency: 10-year Trademark for Construction Services in China...".

Når vi laver en liste over de blodigste industrier over hele verden, vil våbenindustrien komme på første pladsen og stoffer-industrien den næste. Faktisk i det 20. århundrede, er våbenindustrien forårsaget til tab af millioner af liv. Med en udvikling af nyere teknologi, bliver våben mere og mere dødbringende for hver dag, der går. Investeringerne på denne sektor er billioner af dollars værd, til gengæld mister folk livet og få ødelagte flere byer.

Som det er for stoffer-industrien, starter det fra producenter, til distributører, fra gade forhandlere til slutbrugere, hvor det bringer død på hvert af trin. Narkokarteller er ophørt med kun at have lokale kræfter, men til tider selv overtager kontrollen af hele landet. I sydamerikanske lande dør titusinder af mennesker af narkotika krige for hvert år. På dette række er der flere dødstal, og nogen gange mere end dem, der mister livet i terrorangreb.

Disse to industrier er tæt fulgt af en mørk og snigende industri som nummer tre: Tobak og cigaretter industrien. På trods af sin lysende reklamer, farverige kasser og såkaldt "cool" billeder, gøre det ikke denne sektor mindre dødbringende, som er næstefter våben og narkotika industrien.

Siden det 17. århundrede, har tobak været en af de største indtægtskilder for kolonialistiske og imperialistiske lande, og som et resultat af dette, hvor millioner af mennesker, fra tobaksfabrikanterne til rygere, har mistet livet. Tobak blev først introduceret til Europa og det osmanniske rige, i den æra af britiske købmænd. I det 17., 18., 19., og selv i det 20. århundrede, har især USA og mange britiske koloniale lande arbejdede hårdt for at opfylde verdens efterspørgsel tobak. Egypten, Australien, Jamaica, Nigeria, Surinam, Trinidad og Tobago, Songea, Rhodesia og Borneo samt Iran, som var på det tidspunkt i den britiske indflydelsessfære, blev alle forvandlet til store tobaksplantager. Tobakken fremstillet i kolonierne, blev købt billigt og solgt til verden for ublu priser. I denne mørke periode, hvor helt fra Caribien til Fjernøsten Asien, er et stort flertal af verdens befolkning blev en del af denne cyklus som enten tobaksfabrikanter eller forbrugere.

Egypten, Australien, Jamaica, Nigeria, Surinam, Trinidad og Tobago, Songea, Rhodesia og Borneo samt Iran, som var på det tidspunkt i den britiske indflydelsessfære, blev alle forvandlet til store tobaksplantager.

Den amerikanske tobaksindustri blev også støttet af slavehandel. Britiske købmænd købte slaver fra de lokale konger i Afrika i bytte for våben. Disse slaver blev derefter transporteret til Amerika, hvor de blev handlet for råvarer såsom tobak og sukker.

Den finansiering handel af slave, den "Atlantic Trade" (Trekantshandel) forblev under en britisk monopol i 200 år. Mens 10 millioner afrikanere blev transporteret til det nye kontinent som slaver, mistede nogen andre 10 millioner livet i denne periode. Under højden af slavehandelen blev der bygget parkhuse på de vestafrikanske kyster, hvor slaver blev stablet på mens man ventede på skibe, der vil ankomme. I denne periode blev der millioner af folk fra Afrika, hver stamme, hver nation, enhver religion til slaver. Den berømte britiske flåde i den tid blev finansieret af den slavehandel i Atlanterhavet.

Virningen fra tobaksbranchen har varet til den tid i dag. Flere i verden er under indflydelse af tobak som er en dødbringende industri. I 2014, brugte rygere 750 milliarder dollars for 5,6 billioner cigaretter. Dette tal er højere end det samlede bruttonationalprodukt på 170 lande, og svarer til den 19. største økonomi i verden.

I dag, omkring 1,2 milliarder mennesker er tobaks afhængige. Dette nummer er estimeret til at nå 1650 millioner i 2025. 80% af disse mennesker tilhører mellem og lav indkomst klassen. Hvert år dør seks millioner mennesker af tobaksrelaterede sygdomme. Hvis alle nationer i verden ikke handel kollektiv sammen om en stor indsats, vil omkring en milliard mennesker dør af følgerne tobaksforbrug i løbet af det 21. århundrede.

I vore dage har videnskaben endeligt bevist de dødelige konsekvenser af cigaretrygningen. For det første, er cigaretrygning den primære årsag til lungekræft. Undersøgelser viser, at en ud af hver fire mennesker, der dør af kræft udvikler denne sygdom på grund af cigaretrygning. Ud over de forskellige former for cancer, er cigaretbrug forårsager også til hjerte- og lungesygdomme. Antallet af dem, der dør af tobaksrelaterede sygdomme i USA er højere end det samlede antal af dem, der dør af AIDS, narkotika, alkohol, selvmord, mord og bilulykker; selv passiv rygning tager mere end 50.000 liv verden over. Når vi tænker på, at 45.000 mennesker døde i terrorangreb i 2015, ser vi, at passiv rygning er farligere end terrorisme.

Tobak og cigaretter er også de mest uøkonomiske elementer i verden. Millioner af hektar jord bliver spildt. Hvis producenter rundt om i verden producerede fødevarer i stedet for tobak, kunne 30 millioner mennesker, der lever under sult tærskel nemt forsynes med næring. En sådan et enormt potentiale bliver brugt til forgiftning af folk i stedet for at fodre dem. I dag, er der 124 lande i verden, der producerer tobak og de fleste af dem stå under den globale velstand gennemsnittet. Tobaksindustrien udnytter fattigdommen i disse lande. Faktisk er tobaksfabrikanterne også ofre for dette system.

I dag, er der 124 lande i verden som tobak producenter og de fleste af dem er under den globale velstand i gennemsnit.

Tobak er en ligefrem gift. Der har været med til at forgifte mennesker i 500 år. Det ødelægger evnen i disse samfund til at håndtere, hvilket gør dem modtagelige for udnyttelse, misbrug og bliver regeret. Kun en håndfuld oligarker gøre profit fra denne blodige industri. 1,5 milliarder mennesker er i fare for deres liv pga. dette stof. Bogstaveligt er det umuligt for lande gøre egenhændigt kamp mod denne gift. Der er brug for en alliance mellem politikere, statsmænd, opinionsdannere, præster, ledere, ikke-statslige organisationer og enhver person med et klart sind og samvittighed. Tobak tager 20.000 nye liv med til hver dag, der går. Dette er en kamp, der ikke kan blive forsinket, selv for en enkelt time.

1. <http://www.insightcrime.org/news-analysis/insight-crime-homicide-round-up-2015-latin-america-caribbean>
2. http://www.understandingslavery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=145.html
3. http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf
4. http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf

American Herald Tribune & Riyadh Vision:

<http://ahtribune.com/youth/1515-tobacco-cigarette-industry.html>

<http://www.riyadhvision.com.sa/2017/03/14/why-are-deadly-industries-promoted/>

March 14, 2017 | Columns

Why are deadly industries promoted?



Harun Yahya

By : Harun Yahya

When we start to list the bloodiest industries worldwide, the armaments industry will come first and the drug industry second. Indeed in the 20th Century, the arms industry caused the loss of millions of lives. With the advancement of new technologies, weapons become more and more lethal with every passing day. The trillions of dollars worth of investments made in this sector return as lost lives and devastated cities.

As for the drug industry, from manufacturers, to distributors, from street dealers to end-users, it brings death at every stage. Drug cartels have ceased to be local powers, and on some occasions, even took control of entire countries. In South American countries, tens of thousands of people die in drug wars every year. This number is many times more than those who lose their lives in terrorist attacks.

These two industries are closely followed by a dark and insidious industry as number three: The tobacco and cigarette industry. Despite its luminous advertisements, colorful boxes and so-called "cool" image, this sector is no less deadly than the weapon and drug industries.

Since the 17th Century, tobacco has been one of the greatest sources of income for the colonialist and imperialist countries, and as a result of this, millions of people, from tobacco manufacturers to smokers, have lost their lives. Tobacco was first introduced to the Europe of the era and the Ottoman Empire by British merchants. In the 17th, 18th, 19th, and even in the 20th Centuries, particularly the USA and many British colonial countries labored hard to meet the world's tobacco demand. Egypt, Australia, Jamaica, Nigeria, Suriname, Trinidad and Tobago, Songea, Rhodesia and Borneo as well as Iran, which was at the time within the British sphere of influence, all turned into vast tobacco plantations. The tobacco manufactured in the colonies was purchased cheap and sold to the world for extravagant prices. During this dark period, from the Caribbean to the Far East Asia, a great majority of the world's population became a part of this cycle as either tobacco manufacturers or consumers.

<https://www.harunyahya.info/da/artikler/fakta-om-rygning-hvorfor-opfordrer-den-dOdbringende-sektor>