

IN DE MOSLIMWERELD ZIJN ER MENSEN DIE (GOD VERHOEDE) EEN PLAATS TOEKENNEN AAN GOD. GOD IS ALOMTEGENWOORDIG. ER IS GEEN PLEK WAAR GOD NIET IS

Uit Dhr. Adnan Oktars live interview op Kanal 35, TV Kayseri en Kanal Avrupa op 24 januari 2010

PRESENTATRICE: "Goedendag, mijnheer. Kunt u uitleg geven over dat God alomtegenwoordig is?"

ADNAN OKTAR: Sommige mensen begrijpen dat niet helemaal. Ik wist niet dat er zo een probleem was in de moslimwereld, ik ben het achteraf te weten gekomen. Ze blijven maar aandringen dat God zich, God verhoede, in de hemel, op een plaats, in een ruimte bevindt. Het is ongelooflijk dat ze zoiets geloven, het is ondenkbaar. Dus ze kennen een plaats toe aan God, ze zeggen over Eerbiedwaardige God dat Hij zich ergens in de hemel bevindt. Hij bekijkt ons van ver, God is heel ver, zeggen ze. God openbaart in een vers, een onoverdrachtelijk vers: "Ik ben nader bij jullie dan jullie halsslagader." Waar is onze halsslagader? In ons lichaam. Ik ben dichterbij dan dat, zegt God. Wat betekent dit? Dit betekent dat God alomtegenwoordig is.

PRESENTATRICE: Ja, Mijnheer. Er zijn mensen die naar boven kijken terwijl ze bidden, zoals ze een gesprek aangaan met God.

ADNAN OKTAR: Ja, ze hebben mij de hadith getoond dat God in de hemel is. Ze zeggen: er was een klein meisje. De boodschapper van God (vzmh) had haar gevraagd: Waar is God? Zij had geantwoord: in de hemel en onze profeet (vzmh) had haar niet verbeterd. Ze presenteren deze hadith als een bewijs. Juist, God is in de hemel. Overal; op Mars, op Venus, op Uranus, op Pluto, aan de noordpool van Venus, aan de zuidpool, aan de evenaar, aan de linkerkant, aan de rechterkant, overal. Dus als een persoon die zijn handpalmen naar de hemel richt en bidt, zich op de Maan, op Mars, op Venus of op Pluto bevindt; of als alle mensen, overal op aarde, aan de boven- en onderkant, aan de Noord- en Zuidpool, aan de evenaar, hun handpalmen naar boven richten, zijn die dan niet gericht naar overal? Kijk, dit konden ze niet bedenken. Ze hebben het begrepen nadat ik dat eerst heb gezegd. Hier waren ze niet op gekomen. Het woord hemel past hij toe op de plaats waar hij woont. Hij zegt: ik ben er, er is de plaats waar ik woon en er is de hemel. Dus nadat ik dit verteld heb, hebben ze nooit meer zoiets gezegd. Daarvoor was hierover een hevige oppositie op internet. Ok, heb ik gezegd, je hebt gelijk. We richten onze handpalmen naar de hemel. Richt degene die naar de Noordpool gaat zijn handen niet naar de hemel? Aan de Zuidpool, in Afrika, in Nieuw-Guinea, in Guinee-Bissau, in Thailand, overal richten de mensen hun handen naar de hemel. Wat betekent dit? Aangezien de wereld een globe is, betekent dit alle richtingen. Aangezien engelen overal in het universum hun handen naar de hemel richten, aangezien de djinns hun handen naar de hemel richten, betekent dit overal. Dus Eerbiedwaardige God is alomtegenwoordig. Er is geen plek waar God niet is. Hij is de Heerser over alles en overal.



<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/in-de-moslimwereld-zijn-er-mensen-die-god-verhoede-een-plaats-toekennen-aan-god-god-is-alomtegenwoor>