

# HET VREZEN VAN ALLAH MAG NIET VERKEERD BEGREPEN WORDEN: HET DOEL VAN DE VREES VOOR ALLAH IS DE LIEFDE VOOR ALLAH, ER IS DAAR GEEN PIJN EN LIJDEN BIJ.

**Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 29 maart 2010 op Kanal 35**

**PRESENTATRICE 1:** Meneer, men zegt dat alle gelovigen, wat er ook gebeurt, de verschrikkingen van het graf zullen meemaken. Is dat juist?

**ADNAN OKTAR:** De verschrikkingen van het graf?

**PRESENTATRICE 1:** Ja.

**PRESENTATRICE 3:** De kwelling van het graf?

**ADNAN OKTAR:** Neen, dat kan niet zo zijn.

**PRESENTATRICE 1:** Niet als kwelling, maar als verschrikking, als angst.

**ADNAN OKTAR:** Dat kan niet zo zijn, de Koran bevat geeft een duidelijk oordeel over. Er zijn daar verzen over. Het is daar strijdig mee. Iemand die zoiets beweert, kan ons geen verklaring geven dat het strijdig is met het Koranvers.

**PRESENTATRICE 2:** Meneer, kan het dan zijn dat de gelovigen zullen kijken met bewustwording en verbazing?

**ADNAN OKTAR:** Natuurlijk, de gelovige zal kijken met bewustwording en verbazing, hij zal zich bezinnen over de eerbiedwaardigheid en grootheid van Allah. Hij zal opgewonden, vreugdig en blij zijn. De gelovige zal steeds gelukkig zijn. Er is dus geen deel waar hij angst en verschrikking zal beleven. Neen, dat een moslim Allah vreest, laat hem niet lijden. Wanneer de gelovige in het Hiernamaals aan de rand van de Hel verzameld zal gebracht worden, zal hij Allah ook vrezen, maar dit is een vrees vol met liefde en opwinding. Niet de klassieke vrees zoals wij hem kennen. Vrees is bijvoorbeeld dat een man bang wordt wanneer iemand een pistool naar zijn gezicht richt, of dat een man bang wordt wanneer hij omringd is met vlammen. De vrees van een gelovige niet een andere vrees. Kijk, er staat "met een diep respect vrezen ze Allah", deze vrees is door de hevigheid van het respect. Deze vrees is omringd met het gehoorzamen van Allah, het houden van Allah en het vertrouwen van Allah. Dus deze vreest veroorzaakt geen verschrikking, pijn en lijden. Dus de vrees voor Allah bevat geen lijden en pijn. Als er iemand het zo opvat, maakt hij een fout en past hij

het verkeerd toe. Het kan niet dat iemand zowel van Allah houdt, Hem zowel vertrouwt en Hem op een dergelijke manier vreest dat hij ervan lijdt.

**PRESENTATRICE 2:** Dat wordt eigenlijk niet zo goed begrepen, meneer, eigenlijk vat niet iedereen de uitdrukking "zij vrezen Allah" in de verzen op op deze manier, dank u. Moge Allah tevreden zijn over u.

**ADNAN OKTAR:** Natuurlijk, als het op die manier zou zijn, zouden de mensen sterven van de angst. Een gelovige met taqwa zou van dat lijden, die spanning, die pijn in een enorme psychologische spanning leven en sterven van de pijn. Maar een gelovige is juist zeer opgewekt, gezond, levendig en vrolijk. Niet? Hij is uitermate helder van geest. Dus er wordt iets anders bedoeld. Kijk, Allah openbaart; "ze vrezen Allah met een diep respect." De angst van iemand die - Allah is verheven - aangevallen wordt door een dier of iemand die in vuur staat, is heel anders. Hoe kan hij daarmee vergeleken worden? Het doel van de vrees voor Allah is de liefde voor Allah. En er wordt daarbij gedoeld op het beleven van liefde en passie voor alles wat door Allah is geschapen. Angst voor Allah ligt aan de oorsprong van liefde en passie. Dus verliefd worden op iemand voor het welbehagen van Allah en als een manifestatie van Allah, wordt mogelijk gemaakt doordat die persoon Allah hevig vreest.

**PRESENTATRICE 1:** In die betekenis moeten we Hem allemaal vrezen, of niet, meneer?

**ADNAN OKTAR:** Natuurlijk.

**PRESENTATRICE 2:** Dat is eigenlijk de angst voor iets respectloos te doen tegen Hem, of niet, meneer?

**ADNAN OKTAR:** Je moet bang zijn om de liefde van Allah te verliezen en om Hem een gebrekkig respect te tonen.

**PRESENTATRICE 3:** Je wil vooral niet dat Hij Zich afwendt van je. Je wilt zijn van Zijn dienaren zijn waar Hij van houdt.

**ADNAN OKTAR:** InshaAllah. Want afstandelijkheid tegenover Allah is een verschrikkelijke angst. Als iemand brandt in de Hel, zal hij daar inderdaad door lijden, maar stel je eens voor hoe verschrikkelijk het is om de liefde van Allah te verliezen. Stel je eens de verschrikking van het Vagevuur voor. Niet? De verschrikking van het verliezen van de liefde van Allah is de grootste verschrikking. Daarom is een gelovige daar heel voorzichtig voor. Allah is de Geliefde van alle gelovigen. Het verliezen van Zijn liefde, het duidelijk weten dat Allah negatief over hem denkt, is een grote pijn en kwelling. Een moslim vermijdt dat en dit ligt aan de grondslag hiervan. Het is duidelijk dat indien het een gewone angst zou zijn, zoals we het kennen, een ware gelovige zijn gezondheid zou verliezen. Dus zo een persoon zou noch kunnen eten, noch kunnen slapen en hij zou zijn spreekvermogen verliezen.



<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/het-vrezen-van-allah-mag-niet-verkeerd-begrepen-woorden-het-doel-van-de-vrees-voor-allah-is-de-liefde>