

HET VERMOORDEN VAN KINDEREN EN VROUWEN IS ONRECHT EN EEN HEEL GROTE ZONDE. TERREUR EN GEWELD ZULLEN PAS STOPPEN MET HAZRAT MAHDI (VZMH); HAZRAT MAHDI (VZMH) IS EEN LEERKRACHT VAN LIEFDE

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 13 maart 2011 op Tv Kayseri



ADNAN OKTAR: ...“Beste broeder en vriend. Ik ben er zeker van dat u al gehoord hebt dat in Israël op de laatste sabbatdag de religieuze joodse familie Fogel uitgeroeid is. Mijn waardevolle vriend, de vrouw, de kleine baby’s en de kinderen van een onschuldige man werden het leven ontnomen door islamitische individuen. Het lijkt erop dat ze zich dit incident voorstelden als een daad in de naam van Allah, die hen op aarde en in het Hiernamaals eer zou brengen. Wat denkt u van dit verschrikkelijk incident?” schrijft Moshe Linhard. Deze vriend is een rabbijn. Onze La Ilaha IllAllah broeder. InshaAllah wordt hij ook onze Muhammeden Resulullah broeder. Nu is hij onze La Ilaha

IllAllah broeder, inshaAllah. Broeder, het uitmoorden van een familie met kinderen en een vrouw, is verraderlijk, eerloos, wreed en laag. Het is geen erediens. Hoe zou dat kunnen? Het is onrecht. Een heel grote zonde. Die kinderen die verschrikking laten ervaren en hun leven willen ontnemen is een erg grote zonde. Allah belooft in ruil daarvoor een oneindige bestraffing in de hel. Wat heeft hij je misdaan? Daarom zal terreur niet stoppen voor de komst van Hazrat Mahdi (vzmh). Radicaal geweld zal niet ophouden voor de komst van Hazrat Mahdi (vzmh).

Zowel staatsterreur gepleegd door staten, als vormen van individuele terreur, gepleegd door mensen. De wereld zit vol onrecht, bloedvergiet en pijn. Overal ziet men bloed en leed. En het houdt maar niet op. Maar met Hazrat Mahdi (vzmh) zal het inshaAllah stoppen en tot rust komen. Vrede, broederschap, genade, democratie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van staten, zullen er in die tijd zijn. In geen staat zal er onheil zijn. Alle staten zullen hun unitaire structuur behouden. Ze zullen niet gesplitst worden of van regime veranderen. Hun liefde, genade, compassie, opvatting van gerechtigheid en opvatting van broederschap zullen veranderen. Boven zullen ze een opvatting van liefde voor Allah en van vrees voor Allah krijgen. Dus we naderen heel mooie dagen, inshaAllah. Hazrat Mahdi (vzmh) is een leerkracht van liefde. Hij zal de mensen liefde, passie en broederschap aanleren. Er is op aarde een omgeving van wanorde, van leed. Dat zal hij helemaal veranderen. Het is er niet op één plaats, maar op miljoenen plaatsen. Niet op één plaats...

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/het-vermoorden-van-kinderen-en-vrouwen-is-onrecht-en-een-heel-grote-zonde-terreur-en-geweld-zullen-p>