

EEN BELEID BERUSTEND OP HAAT VOOR DE MENSEN VAN HET BOEK, IS ER NIET IN DE ISLAM

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar 22 januari 2011 op Aba Tv en Kocaeli Tv

ADNAN OKTAR:... Wanneer de wereld onze genegenheid voor joden en christenen zal zien, zal men beter beseffen dat de islam een warme religie is vol met liefde. Net zoals in de tijd van de boodschapper van Allah (vz mh). Onze Profeet (vz mh) verwelkomde de mensen van het boek door zijn mantel uit te doen en onder hen neer te leggen, toen moslims het moeilijk hadden, vluchtten ze bij de christenen, en wij zullen hetzelfde doen als de boodschapper van Allah (vz mh). We zullen dit tonen aan de wereld. De opvatting dat christenen en joden afgeslacht, opgehangen en hevig gehaat moeten worden, is in tegenspraak met de Koran. Dat is een systeem van onrecht, uitgevonden door enkele fanatiekelingen die in de gunst proberen te komen en aanhangers proberen te vinden. Wij moeten handelen volgens de oordelen in de Koran.

In de Koran openbaart Allah over de christenen: "En gij zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen." Die mannen zien dit vers over het hoofd. Allah zegt dat we de christenen moeten uitnodigen tot La Ilaha IllAllah. Die mannen veronachtzamen ook dat oordeel, dat vers. In de Koran zijn er tal van oordelen over christenen, niet enkel in deze verzen. Daarnaast zijn er heel wat voorbeelden van wat onze Profeet (vz mh) in de praktijk gedaan heeft. Wanneer iemand deze feiten negeert, volgt hij de Koran niet. Wanneer hij deze verzen niet aanvaardt, aanvaardt hij de godsdienst niet. Wij zeggen niet dat het christen- en het jodendom ware religies zijn.

De ware religie is de islam. Iedereen weet dat. Maar mensen moeten weten dat christenen en joden liefde en bescherming nodig hebben. Met een schone moraliteit en liefde, kunnen deze mensen gewonnen worden voor de islam. Niet met agressie, vijandigheid, vernedering of afslachting. Dus zo een beleid berustend op haat is er niet in de islam. Almachtige Allah zegt dat we de mooiste woorden moeten gebruiken. Bijvoorbeeld over het discussiëren met christenen, zegt Allah "discussieer niet met hen, buiten de mooiste vorm van discussiëren." Maar die mannen vloeken, ze zeggen "laten we ophangen en afslachten". Is dat nu de mooiste vorm van discussiëren? De mooiste vorm is die met genegenheid en respect, waarbij men probeert om die persoon te winnen. We moeten een taalgebruik hanteren, waarbij we iedereen proberen te winnen. Zowel vrijmetselaars, als joden, als christenen. De profeet Mozes (vz mh) probeerde zelfs de farao te winnen. De farao was de antichrist van die tijd, en hij probeerde om zelfs hem te winnen. De profeet Abraham (vz mh) probeerde zelfs Nimrod te winnen, om hem op het rechte pad te brengen. Als men de godsdienst zelfs vertelt aan de farao en aan Nimrod, waarom dan niet aan een christen of een jood? Waarom geen genegenheid voor hen?

PRESENTATRICE: Maar voor zover ik weet bestaat er een wijdverspreide opvatting dat het spreken met of in het bijzijn zijn van joden, een zonde is.

ADNAN OKTAR: Dat is een onwaarheid verspreid door kwezelaars. Men mag zelfs trouwen met mensen van het boek. Een man die moslim is, mag trouwen met een vrouw die een christen of een jood is. Hij noemt haar dan "mijn echtgenote", "mijn liefje", "mijn vrouw". De kinderen zeggen "moeder", "lieve moeder", "mijn allerliefste moeder". De kinderen zeggen niet "hey ongelovige" of "hey vervloekte". Wanneer hij getrouwd is, zegt de man ook niet "hey vervloekte vrouw". Wat zegt hij? Mijn liefje, mijn geliefde, mijn echtgenote, mijn veroorloofde.

Het proberen te vervormen van de islam tegen de Koran, is een zonde. In de Koran zegt Allah dat wij hun gerechten ook mogen eten. Bijvoorbeeld het eten van christenen die zeggen dat Allah Eén is en van moslims, mag gegeten worden. Speciaal daarover bestaat er een vers, en Hij zegt dat we mogen trouwen met vrouwen van hen. In een vers van de Koran. En er staat "discussieer niet

met hen, buiten de mooiste vorm van discussiëren" en "nodig hen uit tot de Eenheid van Allah". Dus een aanvallend en kwezelachtig woordgebruik is er niet bij een moslim. Sommige kwezelaars doen dit om de valse held uit te hangen, om hoog gewaardeerd te worden, ondanks dat ze er niet in geloven, en weten dat dit onrecht is, doen ze het. Want zulke mensen zijn in sommige onwetende kringen bekend als nuchtere moslims die nooit een toegeving doen over hun godsdienst. Ze zeggen: dat is een echte moslim die ophangt, afslacht, aanvalt, bombardeert, hij doet geen toegeving. Maar in werkelijkheid zijn zij degenen die toegevingen doen en de Koran niet volgen.

Allah vertelt ons welke handelingen in overeenstemming zijn met de Koran, daarbuiten kunnen wij geen nieuwe weg vinden. Dus we moeten genegenheid tonen, indien we het welbehagen van Allah willen. Het tegendeel zou een handeling zijn, die niet bij een moslim past. Want Allah zegt niet dat we christenen rechtstreeks moslims moeten maken, Hij zegt dat we hen eerst moeten uitnodigen tot de Eenheid van Allah. Hij beveelt ons te zeggen: "Jullie Allah en onze Allah is Eenzelfde". Dit is wat Allah wil: dat zij zeggen dat Allah Eén is. Want dat toont de vriendschap en liefde van die mensen voor Allah. Opdat Allah Vriend wordt voor hen, en liefde heeft voor hen, moeten ze de oordelen van Allah volgen, en dus Mohammedanen worden en de Koran volgen. Maar Allah vindt het niet betekenisloos dat ze La Ilaha IllAllah zeggen. Hij ziet dat als een schoonheid. Moest Hij dat nutteloos vinden, zou Hij dat niet vermelden in de Koran. Dat heeft dus een betekenis, Allah vermeldt dat omdat Hij dat graag heeft. Dus een moslim moet zich inspannen opdat ze La Ilaha IllAllah zeggen.

ALTUĞ BERKER: Ik lees het vers in kwestie, meester, inshaAllah, ik zoek mijn toevlucht bij Allah van de satan. Soera el-Imraan 64.

Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah." Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: "Getuigt, dat wij Moslims zijn."

ADNAN OKTAR: Dat is heel duidelijk. Almachtige Allah zegt dat ze priesters en geestelijken niet mogen aanvaarden als godheden die regels opleggen, dat ze hen niet als Allah mogen zien. Hij zegt: "Allah bepaalt de oordelen". Sommige onwetende moslims zien ook hun eigen sjeik als gemachtigd om regels bepalen, als een kracht boven de Koran, zij zien ook priesters en geestelijken als mensen die oordelen kunnen bepalen, als mensen die regels mogen opleggen in de naam van Allah. Allah zegt dat dit verkeerd is. Allah bepaalt de regels, inshaAllah.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/een-beleid-berustend-op-haat-voor-de-mensen-van-het-boek-is-er-niet-in-de-islam>