

# KWEZELARIJ IS ALS EEN DUIVELS SYSTEEM MINSTENS EVEN GEVAARLIJK ALS ATHEÏSME

**Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 18 juni 2011 om 17:00 op A9 Tv**

**ADNAN OKTAR:** ... Een van de belangrijke aspecten van de godsdienst is dat ze een enorme vreugde geeft. Echte liefde kunnen we met godsdienst zien. De religie leert ons om van de mensen te houden. Anders zouden we bang zijn van mensen en dieren, Allah verhoede. De religie leert ons bijv. om van bloemen te houden. Het begrip mooi komt ook van de godsdienst. De religie ligt aan de kern van allerhande begrippen. Aan de kern van familie, moraliteit en staat, is de godsdienst. Maar kwezelarij is als een duivels systeem minstens even gevaarlijk als atheïsme. Atheïsme en kwezelarij zijn de twee hoorns van de antichrist, zoals ik eerder zei. Ze vormen allebei een groot gevaar, en maken de mensen ongelukkig. Ze verstoren het psychologisch evenwicht, het evenwicht van de geest en het sociaal evenwicht, dus ze maken de samenleving gek. Bijv. het communisme en het fascisme hebben de wereld ondergedompeld in bloed, ze zorgden voor de afslachting van 300 miljoen mensen, en voor het oplopen van een handicap van meer dan 300 miljoen mensen. Dit is wat het atheïsme brengt, uiteraard zullen mensen het atheïsme ontwijken en de godsdienst willen...

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/kwezelarij-is-als-een-duivels-systeem-minstens-even-gevaarlijk-als-atheïsme>