

# REÏNCARNATIE IS EEN WAANGELOOF ZONDER GODDELIJKE BRON

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 7 juni 2011 op A9 Tv en Kaçkar Tv

**ALTUĞ BERKER:**Meneer, u zei dat we informatie gingen geven over de misvatting van de reïncarnatie, als u het goed vindt.

**ADNAN OKTAR:**Reïncarnatie; een kind zou daar niet in geloven. Waarom zou de ziel van hier naar daar springen? Volwassen mensen, mannen met beharing, zitten te zeggen: de ziel van een zekere persoon zit in mij. Indien die ziel in jou zou komen, zou jij dat niet zijn, je zou iemand anders zijn. Hij zegt bijv.: de ziel van Einstein zit in mij, dan moet jij door het leven gaan als Einstein, je moet praten zoals hem. Je bent iemand helemaal anders, waarom zou Einsteins ziel in jou zitten? Volwassen mensen geloven daarin. Zoiets is er niet, Allah openbaart in een vers; "er is een gordijn, ze kunnen er niet door". Je gaat over naar een andere dimensie. Wanneer je sterft, ga je over van de derde naar de vierde dimensie, je kunt daarna niet terugkeren naar de derde. Hoe ga je terug? Je kunt met de toestemming van Allah vrij bewegen in de vierde dimensie, dat is een andere zaak, maar wie van de tweede dimensie naar de derde gaat, kan niet terug van drie naar twee. Iemand die van de derde naar de vierde dimensie gaat, kan niet terug. Dat is zowel technisch, als rationeel niet mogelijk.

**ALTUĞ BERKER:**Ik lees een vers voor over het onderwerp, inshaAllah. Soera al-Anbiya, vers 95, ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan. "En voor een stad die Wij verdelgd hebben, is het een onherroepelijk gebod, dat het (volk) niet zal terugkeren."...

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/reIncarnatie-is-een-waangeloof-zonder-goddelijke-bron>