

GELOVIGEN HEBBEN IN ALLE EEUWEN MET OPWINDING GEWACHT OP DE HAZRAT MAHDI (VZMH)

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 15 juli 2011 op A9 Tv en Kaçkar Tv

ALTUĞ BERKER: Meester, u zei; "vraag aan een huichelaar: wil en aanvaard je dat Hazrat Mahdi (vzmh) en de profeet Jezus (vzmh) in deze eeuw komen? Hij zal dat zeker niet aanvaarden, hij wil niet de islamitische unie in deze eeuw komt, en spant zich daar ook niet voor in." Om uit te maken wie huichelaars zijn.

ADNAN OKTAR: Natuurlijk, terwijl de Mahdi (vzmh) zelfs verwacht werd in de tijd van de Tabi'un en van de Tabi' al-Tabi'in, hij werd in alle eeuwen verwacht. Moslims wachtten met liefde en opwinding op zijn komst. Deze uitvloek zoekende geest is nieuw in deze eeuw, nu is er een mentaliteit die zegt: "dat hij maar niet in onze tijd komt". Kijk, in vers 128 van Soera at-Tauba staat er; "er is een boodschapper gekomen", de abjadwaarde zonder shedde geeft het jaar 1990, "er is een boodschapper gekomen" dit verwijst door naar de Mahdi (vzmh). Waar we ook kijken in de Koran, zien we dat volkeren een leider hebben, en overal in de Koran spreekt Allah de moslims toe als een enkele groep, niet als verdeeld in rechtsscholen en stromingen. Hij heeft het over één enkele Oemma, van één islamitische gemeenschap. Zoiets kwam er pas in de eindtijd, zo een onheil, dat moslims vijandigheid gaan vertonen tegen elkaar. Als we naar de Koran in zijn geheel kijken, onze broeders moeten dit nagaan, wordt er op alle plaatsen gesproken over één groep, dit is erg belangrijk en die groep heeft zeker een leider, er wordt dus niet gesproken van een groep zonder leider. Dus er is nergens sprake van een twee- of driesplitsing. Alle gebeden en erediensten worden verricht door die ene groep en alle profeten spannen zich in om de moslims, als we naar het geheel van de Koran kijken, bijeen te brengen. Om verdeeldheid weg te werken. De profeet Mozes (vzmh) bijvoorbeeld, pakte de bedreiging van verdeeldheid vastberaden aan en ruimde haar uit de weg. Na een korte strijd maakt hij de geloofsgemeenschap weer een, hij aanvaardt zeker geen verdeeldheid, of wel? Bijvoorbeeld, in de tijd van onze Profeet (saas) willen huichelaars de moskee van Dirar oprichten, en onze Profeet (saas) grijpt meteen in. Dit staat in een vers, de moslims worden weer één oemma. Verdeeldheid is op geen manier mogelijk.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/gelovigen-hebben-in-alle-eeuwen-met-opwinding-gewacht-op-de-hazrat-mahdi-vzmh>