

# HET BUITENSLUITEN VAN NIET-MOSLIMS IS HET DUWEN VAN DE WERELD IN DE RICHTING VAN HET ONGELOOF

**Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 16 juli 2011 op A9 Tv, Gaziantep Olay Tv en Kahramanmaraş Aksu Tv**

**ALTUĞ BERKER:** Allah openbaart in Koranverzen dat de Mensen van het Boek moeten geloven in de Koran en alle ware boeken. Hij zegt dat ze in de Koran, die de Thora vervult, moeten geloven. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan; "En gelooft in hetgeen Ik heb geopenbaard, vervullende datgene, wat gij reeds bezit." Almachtige Allah openbaart dat de Mensen van het Boek de drie boeken moeten in acht nemen. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan; "En als zij de Thora en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen". In vers 15 van Soera al-Maidah openbaart Allah dat Hij de mensen van het Boek licht en de Koran heeft gezonden. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan; "Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen." In het begin van het vers zegt Almachtige Allah "O mensen van het boek". Hij zegt hen dat de Koran neergedaald is als een licht, inshaAllah. Almachtige Allah openbaart dat de Mensen van het Boek inzien dat de Koran het ware boek is; "En degenen, wie Wij het Boek gaven weten dat het van uw Heer is nedergezonden met de waarheid." En Almachtige Allah openbaart ook dat er Mensen van het Boek zullen zijn die zullen geloven in de Koran: "Zij aan wie Wij het Boek voordien gaven, geloven er in. En als het aan hen is voorgedragen, zeggen zij: "Wij geloven er in. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Inderdaad, wij hadden ons zelf reeds onderworpen."

**ADNAN OKTAR:** MashaAllah. Mijn schatje komt bijvoorbeeld uit Griekenland, ze is Grieks; ze is heel schattig. Maar er werd ons vroeger vanalles verteld over Grieken... Kijk, een Griekse is erg schattig en mooi. Zij is ook heel schattig. Ze zijn beide niet-moslams. Ik heb liefde, genegenheid en respect voor hen beide. Ik wil het beste voor hen. Ik wil dat ze Mohammedaan worden. Waarom bestaat er een neiging om hen vijandig te benaderen, waarom bestaat er zo een haat, welk nut heeft deze immoraliteit? Waarvoor zijn deze abnormale gedragingen nodig? De weg van de Boodschapper van Allah is duidelijk, de Mohammedaanse stijl is duidelijk. Kijk, ik ga mijn schatjes boeken geven als geschenk, inshaAllah; ik zal hen de Scheppingsatlas en daarna andere boeken geven, zo kunnen ze de waarheid zien, als ze darwinisten waren. Er wordt een venster geopend tot het zijn van een Mohammedaan. Als ze niet geloven, heb ik ook nog compassie en genegenheid voor hen; als mens, als een slaaf van Allah. Kijk nu Serhat vraagt bijvoorbeeld weer; "Jullie bewijzen heel mooie diensten, maar waarom komen die mooie dames?" Jongen! Als ik het hen niet vertel, en jij niet, en hij niet, wie zal het hen dan vertellen? Jullie zeggen: laat ze doen wat ze doen, dan wordt de wereld ongelovig. Zo kunnen jullie niet meer op straat. Zij niet verstandeloos. Men moet iedereen aanspreken, men moet ook christenen, joden, Grieken, Russen en Polen met compassie en genegenheid benaderen. Het maakt niet uit of ze nu een hoofddoek dragen. InshaAllah, men moet liefde hebben voor hen allemaal. Ik bereik plaatsen die jullie nooit kunnen bereiken. Jullie vormen getto's. Door met niemand om te gaan of te praten. Hij is een ongelovige, hij is afvallig, hij is een vrijmetselaar, hij is een communist, zij draagt geen hoofddoek, zij draagt er geen zoals het moet. Dat is ook niet goed voor hen. Een hoofddoek is niet genoeg voor hen. Jullie gaan een kamer binnen en leven op jullie eentje. Deed onze Profeet (saas) dat? Hij vertelde de islam aan iedereen. Aan bedekten en onbedekten, of niet soms? Hij had compassie met iedereen. Ik gebruik de Mohammedaanse methode, de methode van onze Profeet (saas).

**ALTUĞ BERKER:** Ik zal inshaAllah informatie geven over de genade van onze Profeet (saas) voor vrouwen. Onze Profeet (saas) zei dat het verlenen van gunst aan vrouwen en het hebben van genade voor hen, een teken van geloof is, en hechtte veel belang aan dit onderwerp. Hij drukte meerdere keren uit hoe waardevol gelovige vrouwen zijn. Hij zei: "De wereld is een tijdelijke voordeel. Het beste aan het tijdelijke voordeel van de wereld is een oprechte vrouw". Onze Profeet

(saas) zei "De beste van jullie is hij die goed is voor vrouwen, ik ben de beste van jullie in het goed behandelen van vrouwen" en raadde aan om vrouwen begripvol te benaderen. In overleveringen staat dat onze Profeet (saas) spelletjes speelde en wedstrijden liep met vrouwen. Metgezellen hebben gezegd: "onze Profeet (saas) was degene die de meeste grapjes maakte met zijn vrouwen" en de interesse die onze Profeet (vzmh) had voor zijn vrouwen, verteld. Het is overgeleverd van Hazrat Aisha (r.a.) dat onze Profeet (saas) de zachtste, sympathiekste en meest glimlachende persoon was voor vrouwen." In een andere hadith zegt onze Profeet (saas); "De gelovige met het meest volwassen geloof, is diegene wiens gedragingen het mooist zijn, en wie tegenover zijn gezin het meest hoffelijk en genadig is."

**ADNAN OKTAR:** Ik heb contact met de man in de disco, met de man in de bar, met de man in de casino, aan het strand, in de synagogen, in de kerken, met Grieken, met Armenen, met Joden, met iedereen, en ik vertel aan iedereen de islam. En ik waardeer hen allemaal als een slaaf van Allah, als een wezen geschapen door Allah. Haatdragende groepen kunnen geen van hen naderen. Dus zijn ze eenzaam. Ze kampen met inwendige conflicten. En ik benader hen met compassie en liefde. Ik ken geen haat, ik ken liefde.

**ADNAN OKTAR:** Ze vragen mij; "wat doe je met die dames?" Kijk, ik kende Beril niet. Ze is gekomen, we hebben kennis gemaakt. Ze bidt nu vijf keer per dag en leest de Koran. Zouden we dit kunnen bereiken, moesten we haar benaderen met de mentaliteit van Cubbeli?

**MEVROUW BERİL:** Neen.

**ADNAN OKTAR:** Allah weet het best, maar ik denk het ook niet.

**ALTUĞ BERKER:** InshaAllah.

**ADNAN OKTAR:** Kijk, hoe mooi. Deze jongeren...

**ALTUĞ BERKER:** Ender en Önder.

**ADNAN OKTAR:** Ender en Önder, die jongens bidden vijf keer per dag, alhamdulillah. Heel mooi. Ze vervullen hun godsdienstige plichten.

**ALTUĞ BERKER:** MashaAllah.

**ADNAN OKTAR:** Dit is de methode.

**MEVROUW BERİL:** InshaAllah. Moge Allah tevreden zijn met u.

**ADNAN OKTAR:** InshaAllah. Niet door haar te laten afschrikken, maar door haar hart te winnen, inshaAllah, met verstand en ideeën. Door aan iedereen boeken te schenken. Door de zware kettingen los te breken, door hen te omarmen; met een democratische geest, met de geest van liefde, met wetenschap en rede, door de toereikendheid van de Koran te bewijzen, door bijgeloof te ontwijken, door alle schoonheden bij elkaar te brengen

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/het-buitensluiten-van-niet-moslimes-is-het-duwen-van-de-wereld-in-de-richting-van-het-ongeloof>