

HET FEIT DAT MATERIE ENKEL EEN BEELD IS

HET FEIT DAT MATERIE ENKEL EEN BEELD IS

Vanaf het moment, dat een mens geboren wordt, wordt hij onderworpen aan de voortdurende indoctrinatie van de maatschappij. Een deel van deze indoctrinatie, misschien het belangrijkste, is de bewering, dat de werkelijkheid alles is wat met de hand gevoeld kan worden en met het oog wordt waargenomen. Dit begrip, wat vrij invloedrijk is in de maatschappij, is generatie na generatie niet in twijfel getrokken.

Een moment van bezinning, zonder je over te geven aan enig indoctrinatie, zal iemand echter een verbazingwekkend feit doen realiseren.

Vanaf onze geboorte, zijn alle dingen, die ons omgeven simpelweg datgene wat onze zintuigen ons laten zien. De wereld, mensen, dieren, bloemen, de kleuren van deze bloemen, geuren, vruchten, smaken van vruchten, planeten, sterren, bergen, stenen, gebouwen, ruimte, kort samengevat alle dingen zijn waarnemingen, die onze zintuigen ons laten zien. Om dit onderwerp verder uit te leggen, zal het nuttig zijn om over de zintuigen te praten, de tussenpersonen, die ons van informatie over de wereld voorzien.

Onze waarneming van het zicht, gehoor, geur, smaak en gevoel, functioneren allemaal ten opzichte van elkaar op dezelfde manier. Waarnemingen, die wij van objecten ontvangen waarvan wij veronderstellen dat zij in de buitenwereld bestaan zijn allemaal door zenuwcellen doorgegeven aan de relevante centra van de hersenen. De hersenen ontvangen enkel elektrische signalen. Het elektrische signaal, dat door het netvlies wordt verwekt, wordt in het zichtcentrum van de hersenen na een serie van processen als een beeld gezien. In een deel van onze hersenen, dat het zichtcentrum wordt genoemd en slechts een paar kubieke centimeters in beslag neemt, zien wij een kleurrijke en heldere wereld die diepte, hoogte en breedte bevat.

Een soortgelijke methode geldt ook voor alle andere zintuigen. Smaken worden bijvoorbeeld in elektrische signalen omgezet door enkele speciale cellen in de mond en op de tong en worden overgedragen naar het relevante centrum in de hersenen.

Dit allemaal brengt ons bij een DUIDELIJK feit: een mens die ziet, voelt, denkt en bewust is, is meer dan alleen de som van enkele atomen en moleculen, die zijn lichaam vormen. Wat een persoon een mens maakt is in feite de ZIEL, die God hem heeft gegeven. Het toeschrijven van een bewustzijn en alle menselijke eigenschappen en bekwaamheden aan een stuk vlees van 1.5 kg, zal anders met alle zekerheid niet logisch zijn, niet te spreken over het feit dat dit stukje vlees ook slechts een illusie is. Dat is de reden waarom je nooit onwetendheid moet bepleiten en dat de ZIEL, die door God is ingeblazen, jou een mens maakt.

[De Almachtige] Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof. Dan vormde Hij hem en ademde hem van Zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart. Maar gij betoont weinig dankbaarheid. (Surat as-Sajdah: 7-9)

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/het-feit-dat-materie-enkel-een-beeld-is>