

Een verborgen wonder van Profeet Mohammed (vzm): maan en zonsverduisteringen.

Onze Almachtige Heer had eerder bekend gemaakt dat in de jaren 1981-1982 maan en zonsverduistering zouden optreden wat een van de wonderen is dat onze Heer profeet Mohammed (vzm) heeft geschonken.

Denk eens na! 1400 jaar geleden had Profeet Mohammed aangegeven dat er tijdens ramadan maan en zonsverduisteringen zouden optreden wat ook daadwerkelijk is gebeurd. En toch vinden we dit niet terug in vele Islamitische publicaties. Het wordt zelfs door sommigen zorgvuldig verborgen. Terwijl dit ons de gelegenheid geeft om dieper te verbinden in het geloof en getrouwer te verbinden aan de Boodschapper van Onze Heer.

De hadiths zijn als volgt:

Er zijn twee tekenen voor Hz. Mahdi. De twee tekenen zijn dat er in de eerste nacht van de maand ramadan maan en in het midden van de maand zonsverduistering zal optreden. (hadith van El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, p. 49)

Er zal in de eerste nacht van de maand maan en in het midden van de maand zonsverduistering optreden. (de Dag der Opstanding, Berzenci p. 199)

Het belangrijkste wat we opmerken in de hadiths zijn dat binnen een maand maan en zonsverduistering zal optreden wat eigenlijk onmogelijk is. Er zullen dus maan en zonsverduisteringen optreden in de maand Ramadan met een tussen liggende periode van 14 en 15 dagen wat twee keer zal worden herhaald.

In het jaar 1981 was er op de 15e dag van de maand Ramadan maan en de 29e dag zonsverduistering opgetreden. In het jaar 1982 was er op de 14e dag van de maand Ramadan en de 28e dag zonsverduistering opgetreden. De wonderen van Profeet Mohammed zijn eeuwen later werkelijk geworden.

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/een-verborgen-wonder-van-profeet-mohammed-vzm-maan-en-zonsverduisteringen>