

# Geen Betere Tijd dan de Ramadan



**WTX NEWS**

WORLD UK NEWS BUSINESS POLITICS SPORT NEWS BRIEFING WEATHER SPECIAL REPORTS ENTERTAINMENT MOTORING TR

HEALTH & WEALTH

## No other time like Ramadan

By Harun Yahya  
Posted on May 24, 2018



Once again Ramadan has graced our world, offering a very much-needed respite from an atmosphere of constant war, conflict and a persistent hate culture. With its sweet, comforting and peaceful embrace, no matter where it is celebrated around the world, Ramadan's relaxing serenity helps anyone it touches, be they a Muslim or not. When the month of Ramadan arrives, the exhaustion and tension of the past eleven months is washed away and replaced by an enveloping sense of calm, a return to the old world where elderly is shown respect, children compassion, where selflessness, love and friendship reign.

Our world constantly changes but Ramadan remains a reassuring constant, a time that is sure to be peaceful and happy no matter what difficulties might have preceded it. With its suhoor's and iftar's, in addition to the traditions that vary from one country to another, Ramadan brings life to people, to businesses, to the streets and offers light to an otherwise pessimistic world.

Ramadan starts in the ninth month of the Muslim year, and adult Muslims that are in good health are obligated to observe it through fasting. The fasting starts with the first suhoor, which is the last meal Muslims can eat before sunrise.

One shouldn't think it difficult to get up in the night and eat, because once a person tastes the pleasure of eating suhoor, especially in good company or waking up to the nice smells of suhoor prepared by a fastidious mother, favoring sleep over suhoor is not even an option.

Most people prefer to eat lightly, like breakfast or rice and homemade fruit juice. In most cases, children beg until their parents yield and wake them up too for the suhoor feast.

And before the sun begins to rise, Muslims swallow the last of their bites and begin their day of spiritual and physical fasting.

Support our free journalism with our one off donation.



Support our journalism, no inhibitions, no limits and no barriers. We are committed to providing the best service to all our readers. Don't let the propaganda win. A little help from you can keep our dream real!

Wederom zijn wij gezegend met de Ramadan in onze wereld, het biedt een hoognodige onderbreking van een atmosfeer van constante oorlog, conflict en een aanhoudende haatcultuur. Met zijn zoete, geruststellende en vredige omarming, waar ook ter wereld het wordt gevierd, zorgt de Ramadan voor ontspanning en rust, en iedereen wordt erdoor geraakt, of zij nu moslim zijn of niet. Wanneer de maand Ramadan arriveert, wordt de uitputting en spanning van de afgelopen elf maanden weggespoeld, en vervangen door een omhullend gevoel van kalmte, een terugkeer naar de oude wereld waar ouderen respect wordt getoond, kinderen mededogen, en waar onzelfzuchtigheid, liefde en vriendschap heersen.

Onze wereld verandert voortdurend, maar de Ramadan blijft constant een geruststellende tijd van vrede en geluk, ongeacht welke moeilijkheden eraan vooraf zijn gegaan. Met zijn suhoor's en iftar's, naast de tradities die van land tot land verschillen, zorgt de Ramadan voor levendigheid bij de mensen, bedrijven, in de straat, en biedt licht aan een anders zo pessimistische wereld.

Ramadan begint in de negende maand van het islamitische jaar, en volwassen moslims die in goede gezondheid verkeren zijn verplicht om het te eerbiedigen door middel van vasten. Het vasten begint met de eerste suhoor, dat is de laatste maaltijd die moslims vóór zonsopgang kunnen eten.

Men moet niet denken dat het moeilijk is om 's nachts op te staan en te eten, want als iemand het plezier van het eten van suhoor ervaart, vooral in goed gezelschap, of wakker wordt met de lekkere geuren van suhoor

bereid door een ijverige moeder, is het preferen om te blijven slapen dan suhoor, zelfs geen optie.

De meeste mensen eten het liefst een lichte maaltijd, zoals een ontbijt of rijst en zelfgemaakte vruchtensap. In de meeste gevallen maken de ouders hun kinderen wakker voor het suhoor-feest, nadat ze hen hadden gesmeekt om er ook van te kunnen genieten.

En voordat de zon begint op te komen, nemen de Moslims de laatste hap en beginnen hun dag van spiritueel en fysiek vasten.

Steun onze vrije journalistiek met onze eenmalige gift.

Steun onze journalistiek, geen beperkingen, geen grenzen en geen belemmeringen. We doen er alles aan om onze lezers de beste service te bieden. Laat de propaganda niet winnen. Een beetje hulp van u kan onze droom levendig houden!

<https://wtxnews.com/2018/05/24/no-other-time-like-ramadan/>

<https://www.harunyahya.info/nl/artikelen/geen-betere-tijd-dan-de-ramadan>