

FAKTA OM SKABNINGER FOR BØRN .1.

VORES SMÅ VENNER
**MYRERNES
VERDEN**



HARUN YAHYA



Kære Børn!

I har muligvis aldrig hørt om hvor dygtige og intelligente myrer er. Nogen af Jer tror måske endda, at de er simple insekter, der vandrer omkring dagen lang uden at foretage sig noget som helst. Men de af Jer, der tror sådan, tager fejl, for myrer har, som så mange andre levende ting, deres helt eget specielle liv og har mange forbavsende egenskaber.

Omar, som er helten i vores bog, støder på en lille myre, der bliver hans gode ven. Det betyder, at Omar får en enestående mulighed for, at høre alle detaljerne om myrernes liv. Han er mild sagt forbløffet over de ting, han lærer fra myren. Men hvad er det, der gør Omar så ivrig? Hvorfor er han så betaget af MYRERNES VERDEN?

Men endnu mere vigtigt er nok spørgsmålet om hvem denne 'lille ven' egentlig er, som giver Omar så meget information? Ja, du må nok undre dig over hvad alt dette handler om. Så du må hellere læse bogen, hvis du er nygerrig og find ud af det...



OM FORFATTEREN

Forfatteren, som skriver under forfatternavnet Harun Yahya, blev født i Ankara i 1956. Han studerede humanistiske fag på "Mimar Sinan"-universitetet i Istanbul og filosofi på "Istanbul"-universitetet. Forfatteren har siden 1980 udgivet mange bøger om politiske, trosrelaterede og videnskabelige emner. Hans

hovedfokus har været at modbevise Darwinisme og materialisme, to moderne myter fremført i videnskabelige klæder. Nogle af forfatterens bøger er blevet oversat til mere end 40 sprog og udgivet i relevante lande. Harun Yahyas bøger appellerer til alle mennesker, både muslimer og ikke-muslimer, uanset deres alder, race eller nationalitet, da de alle bevæger sig mod et mål: at åbne læsernes sind ved at opmuntre dem til at tænke over betydningsfulde emner, såsom eksistensen af Allah og Hans énhed, og ved at fremvise de faldefærdige grundlag og forvredne tanker i gudløse filosofisk systemer.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



OM FORFATTEREN

Forfatteren, som nu skriver under forfatternavnet HARUN YAHYA, blev født i Ankara i 1956. Efter at ha' færdiggjort grundskole og efterfølgende uddannelse i Ankara, studerede han humanistiske fag på "Mimar Sinan"-universitetet i Istanbul og filosofi på "Istanbul"-universitetet. Siden 1980'erne, har han udgivet mange bøger om politiske, videnskabelige og trosrelaterede emner. Harun Yahya er særdeles velkendt, som forfatter til vigtige bøger og artikler, der består i at afsløre evolutionisters svindel, deres ugyldige påstande, og for bøger om den mørke forbindelse mellem Darwinisme og blodige ideologier, såsom fascisme og kommunisme.

Hans forfatternavn er en kombination af navnene Harun (as; på dansk Aron) og Yahya (as; på dansk Johannes), til erindring om de to højtagede Profeter, som kæmpede mod deres folks mangel på tro. Profetens segl, som findes på bøgernes bogomslag, har en symbolsk betydning forbundet til bøgernes indhold. Det repræsenterer Qur'an (den sidste hellige skrift) og Profeten Muhammed (saws), den sidste af Profeterne (as). Gennem vejledning fra Qur'an og Sunnah (Profetens sædvane) gør forfatteren det til hans formål, at modbevise enhver gudløs ideologis fundamentale læresætninger, og at opnå „det sidste ord“ i indvendinger mod religion, for at bringe modstanden til fuldstændig tavshed. Han bruger seglet fra den sidste Profet (saws), som opnåede ultimativ visdom og moralsk perfektion, som et tegn på hans intention i at fremføre det sidste ord.

Harun Yahyas arbejde har altsammen et enkelt mål: at åbenbare budskabet i Qur'an, opmuntre læsere til at tænke over grundlæggende trosrelaterede emner, såsom Guds eksistens og énhed og det hinsidens, at fremvise gudløse filosofiske systemers svage og faldefærdige grundlag og ideologiers forvredne tankegang.

Harun Yahya nyder en bred læserkreds i mange lande, fra Indien til Amerika, England til Indonesien, Polen til Bosnien og Spanien til Brasilien. Nogle af bøgerne er tilgængelige på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, urdu, arabisk, albansk, russisk, serbo-kroatisk (bosnisk), polsk, malajisk, tyrkisk (uygur), indonesisk og dansk.

Påskønnet over hele verden, har dette arbejde tjent som redskab til mange menneskers genoprettelse af troen på Gud, og har forøget den dybere indsigt i tro. Hans bøgers visdom og oprigtighed, sammen med en

tydelig stil som er let at forstå, rammer alle læsere direkte. Dem som seriøst tænker over bøgernes indhold, kan ikke længere forsvare ateisme eller nogen anden forvreden ideologi eller materialistisk filosofi, eftersom disse bøger er kendetegne ved at være medrivende virkningsfulde, klart resultatorienterede og uigendrivelige. Selv hvis de vælger at fortsætte deres forsvar, er det kun en sentimental fastholdelse, eftersom disse bøger modbeviser sådanne ideologiers basale grundlag. Alle moderne fornægtende bevægelser er nu ideologisk forkastet, takket være bøger skrevet af Harun Yahya.

Det er uden tvivl et resultat af visdom og klarhed i Qur'an. Forfatteren ønsker i al beskedenhed, at tjene som et middel til menneskehedens søgen efter Guds rette vej. Ingen materiel gevinst søges i udgivelsen af dette arbejde.

De som opmuntrer andre til at læse disse bøger, åbner deres sind og hjerter, og vejleder dem til at blive mere hengivne Guds tjenere, gør dem en uvurderlig tjeneste.

Imidlertid, ville det kun være spild af tid og energi, at udbrede andre bøger der skaber forvirring i folks sind og leder dem i ideologisk kaos - tydeligvis uden kraftig og præcis indvirkning på tvivlen i folks hjerter, som også er bekræftet i tidligere erfaringer. Det er umuligt for bøger, som er udtænkt til at fremhæve en forfatters litterære styrke, snarere end det ædle formål at rede folk fra tabet af troen, at ha' nogen stor effekt. Dem som betvivler dette kan let se, at den eneste hensigt med Harun Yahyas bøger er at overvinde tvivl hos den ikke-troende, og at udbrede moralske værdier defineret i Qur'an. Succesen og indvirkningen af denne tjeneste giver udslag i læserens overbevisning.

Husk på en ting: Hovedårsagen til den fortsatte grusomhed, konflikter og andre prøvelser som langt de fleste folk døjer med, er den ideoloiske udbredelse af tvivl og fornægtelse af troen på Gud. Det kan kun stoppes med tvivlens ideologiske nederlag, ved at gengive vidunderet i skabelsen, og ved at gengive moral og etik defineret i Qur'an, så folk kan leve efter det. Når man tænker på verdens tilstand i dag, på vej ind i en nedadgående spiral af vold, korrupsion og konflikter, må denne tjeneste tydeligvis stilles til rådighed, hurtigt og effektivt, før det er for sent.

I den indsats indtager Harun Yahyas bøger en ledende rolle. Med Guds vilje, vil disse bøger blive et middel hvormed folk i det 21. århundrede vil opnå fred, retfærdighed og glæde, som lovet i Qur'an.

Bogen "VORES SMÅ VENNER MYRERNES VERDEN"
er første gang udgivet på dansk i august 2003 af **Goodword Books**.

**Bogen er en oversættelse af "THE WORLD OF OUR LITTLE
FRIENDS THE ANTS",**
første gang udgivet på engelsk i maj 2001 af **Goodword Books**.

Redaktion og produktion

ISBN:

Oversættelse:

Abdul-Rahman, Danmark

Forlagsredaktion:

Harun Yahya, Tyrkiet

Omslagsdesign:

Harun Yahya, Tyrkiet

DTP:

Harun Yahya, Tyrkiet

Tryk:

Harun Yahya, Tyrkiet

Internet:

www.harunyahya.com

www.harunyahya.dk

Distribution i Danmark

Zahra Books

Blågårdsgade 30

2200 København N Danmark

Tlf: (+45) 4025 2378

Fax: (+45) 3537 8366

Internet: www.zahra.dk



***VORES SMA
VENNER
MYRERNES
VERDEN***



HARUN YAHYA



VELKOMMEN TIL MYRERNES VERDEN!

Hver dag på vej til skole, går Omar over til haven på den anden side af gaden, og venter der et stykke tid. Hans helt specielle ven bor nemlig i denne have. Ingen kender hans ven, men Omar er rigtig glad for ham. Omar glemmer aldrig at besøge sin ven, og han nyder virkelig deres venskab. Det er dog også en ven, der er mere intelligent end nogen andre. Til trods for at være en

meget lille størrelse kan hans ven mange vigtige ting. Han udfører alle sine opgaver særdeles godt, og til tiden, præcis som hvis han var en soldat i hæren. Selvom han ikke går i skole, ligesom Omar, udfører han dygtigt de mange opgaver, han skal i sit liv. Du undrer dig nok over, hvem denne lille ven er, gør du ikke?



Omars hemmelige ven er en lille myre, som kan mange forunderlige ting.




Du har muligvis aldrig hørt om, hvor talentfulde og intelligente myrer er. Nogle mennesker tror endda, at myrer bare er simple insekter, der vandrer omkring dagen lang uden at foretage sig noget som helst. Men de der tror sådan tager fejl, for myrer, ligesom mange andre levende ting, har også deres helt eget specielle liv.

Omar har fået chancen for at lære meget mere om, hvordan hans ven lever. Det er en af årsagerne til, at Omar aldrig glemmer at besøge sin ven, og at han er så glad for at snakke med ham.

Omar er meget forbavset, over de ting hans ven lærer ham om myrernes verden. Han vil gerne fortælle alt det han lærer til andre mennesker. Om sin lille vens talenter, hans intelligens og alle hans andre overlegne træk.

Men hvad er det så, der gør Omar så ivrig? Hvorfor er han så betaget af myrernes verden? Du undrer dig sikkert hvorfor. Så fortsæt bare med at læse...



Myrer har flere af deres egne slags i denne verden end de fleste andre levende skabninger. For hver 700 millioner myrer der kommer til denne verden, kommer der kun 40 nyfødte mennesker. Med andre ord er antallet af myrer i verden langt højere end antallet af mennesker.

Myre-familier er også meget store. Du har f.eks. sikkert en familie på 4-5 personer. Men i en myre-familie er der sommetider millioner af myrer. Tænk nu blot lidt over dette: hvis du havde millioner af brødre og søstre, ville det så kunne lade sig gøre for Jer at leve i det samme hus? Sikkert ikke!

Myrernes forbavsende egenskaber stopper ikke her. Til trods for det faktum, at millioner af dem lever sammen, har de ingen problemer med hinanden, ingen forvirring og ingen uorden. De lever et meget veltilrettelagt liv, hvor alle adlyder reglerne.

Nogle myre-arter laver skrædderarbejde, andre dyrker deres egen føde ligesom landmænd, og nogle driver endda også små bondegårde hvor de opdrætter nogle mindre dyr. Ligesom mennesker opdrætter køer og bruger deres mælk, opdrætter myrer små bladlus og bruger deres mælk.

Men lad os nu høre, hvad Omar har at fortælle om myrernes verden:


Bladskærermyrer er dygtige skræddere. De kombinerer blade ved at trække dem fra to sider og syr bladene sammen. På denne måde laver de et hyggeligt hjem til sig selv.





**Dørvagt beskytter boet.
De er meget dygtige til
deres arbejde. Andre
myrer er også meget
flittige. De udfører alt
arbejdet i boet.**





Omar: Første gang jeg lagde mærke til ham, var da jeg så hans lillebitte hoved dukke op af jorden. Hans hoved tiltrak min opmærksomhed, da det var en smule større end hans krop. Jeg undrede mig over, hvorfor hans hoved var sådan og begyndte at kigge på min lillebitte ven. Det store hoved på hans lille krop hjalp ham i hans arbejde, som vagt ved indgangen til myre-boet. Vil du vide hvordan? Han undersøgte, om myrerne, der forsøgte at gå ind i boet, tilhørte hans familie eller ej, og lod dem ikke gå ind, hvis de var fremmede.

Jeg stødte på ham lidt efter, at jeg havde set ham og bad ham fortælle mig, hvad der skete indenfor. Min lille ven forstod min nysgerrighed og begyndte at fortælle mig om det. Hvad der undrede mig mest var, hvordan myrerne med store hoveder genkendte deres bofæller og lod dem komme ind.

Myren: Omar, lad mig først fortælle dig at vi kalder vores familier en 'koloni'. Med andre ord lever vi i samfund kaldet kolonier. En myre kan let afgøre, om en anden myre tilhører dens egen koloni eller ej. Det gør den ved at berøre den anden myres krop med sine antenner, som ligner små tynde stænger, der stikker ud af dens hoved. Antennerne hjælper myren med at genkende fremmede takket være den 'koloni-duft' de har. Er myren en fremmed, så kan vi ikke lukke den ind i vores hjem. Vi kan endda være nødsaget til at bruge magt for at sende den bort.



Myrer 'taler' til hinanden ved berøring.

Myrer ønsker ikke at fremmede får adgang til deres bo, for det vil true deres sikkerhed. De tøver aldrig med at gå i kamp for at forsvare deres bo og deres venner.





Omar var overrasket over, at høre om deres perfekte sikkerhedssystem, og undrede sig over, at fremmede der forsøgte at komme ind i boet turde gøre det. Da Omar fortalte det til sin ven, smilede han af Omar, og sagde at der var mange andre ting der ville overraske ham.

Så sagde Myren: "Lad mig fortælle dig om vores indvendige bo, som du var så ivrig efter at høre om. Vores kolonier består af dronninge-myren, han-myrrer, soldater og arbejder-myrrer.




Myrer har forskellige opgaver. De arbejder alle meget hårdt med deres opgaver uden et øjeblikks hvile.



Dronningen og hanmyrerne fører vores arter videre. Dronningen er større end nogen af os. Hanmyrernes pligt er, at få dronningen til at føde nye myrer. Soldaterne er ansvarlige for at beskytte vores koloni, at jage og finde nye steder til vores bo. Den sidste gruppe består af arbejdermyrerne. Arbejdermyrer er sterile hunmyrer.





Det betyder at de ikke kan føde nye myrer. De tager sig af dronningen og hendes babyer, som de rengør og mader. Samtidig skal de også udføre alle de andre opgaver i kolonien. De bygger nye gange i boet, søger efter føde og rengør boet. Arbejder- og soldater-myrerne deler sig også op i mindre grupper blandt sig selv. Nogle af disse er opdrættere, bygningshåndværkere eller fødejægere. Hver gruppe har sin egen opgave. Mens en gruppe bekæmper fjender eller jager, opbygger en anden gruppe boet, og endnu en gruppe tager sig af oprydning og istandsættelse af boet.”


Mens Omars lille ven forklarer alt dette, hører han på ham med forbløffelse og spørger ham så: “Keder du dig aldrig, mens du venter i al den tid ved indgangen til boet?”

Myren svarede: “Jeg er også en arbejder-myre og min pligt her er at arbejde som dørvagt. Som du kan se, er mit hoved stort nok til at dække indgangshullet til boet. Jeg er glad for, at jeg har denne evne, og jeg udfører min pligt med stor glæde. Jeg keder mig aldrig, tværtimod er jeg meget glad for, at jeg beskytter venner fra trusler og stor fare.”



Flittige
arbejder-myrer
i arbejde.



The background of the page is a soft-focus photograph of a pond. In the center, a white swan swims on the water. To the right, a person wearing a blue hat and an orange life vest is fishing with a rod. The water is surrounded by green grass and trees, with a light, hazy atmosphere.

Omar kunne ikke lade være med at blive forbavset over hans svar. Myrer arbejdede hele tiden med at hjælpe hinanden, uden tanke for sig selv først, og uden nogen problemer - noget mennesker ikke en gang kan håndtere det meste af tiden.

Ud fra hvad hans lille ven forklarede ham, kunne Omar nemt forstå, at arbejdet i boet var perfekt opdelt mellem myrerne. Det var tydeligt, at myrernes liv var meget velordnet, og at alle var nødt til at være uselviske. Så tænkte han på, om de havde kampe blandt sig selv, hvis nogen f.eks. påstod, at de var bedre eller stærkere end andre. Hans ven sagde, at den slags aldrig skete og tilføjede:

“Vi er en stor familie, Omar. Der er ingen jalousi, konkurrence eller egne interesser blandt os. Vi hjælper altid hinanden og gør vores bedste for at tjene kolonien. Alt i kolonien er baseret på opofrelse - at give afkald. Hver myre tænker først og fremmest på sin vens ve og vel, og først bagefter på sig selv. Lad mig give dig et eksempel.

Når der er fødemangel i kolonien skifter arbejdermyrer straks til fodre-myrer og begynder at fodre andre med den mad, de har i deres reserve-maver. Når der er nok føde i kolonien, bliver de igen arbejder-myrer.

Jeg plejer at høre folk sige, at der er konkurrence mellem levende ting i naturen. Tro aldrig hvad de siger. Vi ved udmærket godt, at vi må samarbejde for at lykkes.”

Omar sagde, at hvad myren havde fortalt om sig selv og hans koloni, netop var et rigtigt godt eksempel. Omar var rigtig glad for at vide, at Gud havde skabt myren så uselvvisk, hjælpsom og så glad for sine venner. Efter hvad myren havde fortalt ham, besluttede Omar at være mindst lige så betænksom over for andre, ligesom myrerne var, og være den gode person, som Gud elsker.

Det var blevet temmelig sent, og Omar skulle nå i skole. Han fortalte sin ven, at han var nød til at gå, men at han helt sikkert ville besøge ham næste dag.





Den næste dag gik Omar tilbage til det samme sted, og ventede på sin lille ven. Efter nogle få minutter dukkede han op. Omar fortalte ham, at han havde ventet utålmodigt hele natten på at se ham igen. Omar mindede ham om hans løfte, at fortælle om boets indvendige del. Så myren begyndte at fortælle ham om sit hjem:

“Selvom vi er bittesmå dyr er vores bo forbavsende stort, præcis som en stor hærs hovedkvarter. Hvis du er en fremmed, kan du aldrig komme ind. For som du allerede ved, er der vagter ligesom mig ved alle indgange.

Indenfor er der ekstrem orden og konstant aktivitet. Tusindvis, til tider millioner, af soldater og arbejder-myrer udfører deres arbejde på en organiseret måde. Vores bygninger passer rigtigt godt til indendørs-arbejde. Der er særlige afdelinger til hver type arbejde, og afdelingerne er konstrueret på en sådan måde, at både soldater- og arbejder-myrer ligesom mig, kan arbejde let og ubesværet.

Desuden overvejer vi alle vores behov, mens vi opfører vores boliger. F.eks. har vores hus underjordiske etager, som kun lukker en begrænset mængde sollys ind. Men der er også nogle afdelinger, hvor der er brug for solens energi. De afdelinger bygger vi på de øverste etager, som modtager sollys ved den bredest mulige vinkel. Og så er der afdelinger, som konstant skal være i kontakt med hinanden. Dem bygger vi tæt ved hinanden, så myrerne nemt og hurtigt kan mødes.

Vores varehus, hvor overskudsmaterialerne opbevares, er bygget som en separat afdeling på den ene side af bygningen. Spisekamrene, hvor vi opbevarer vores forsyninger, er placeret steder, som er lette at nå.

Udover alle de afdelinger, er der også en stor hal lige i midten af bygningen, hvor vi samles ved bestemte lejligheder.”



Fra siden, ser vi en underjordisk by som myrer har bygget. På trods af deres lillebitte størrelse, kan de, forbausende nok, bygge sådanne store byer.



1. Luftforsvarssystem 2. Drivhus 3. Hovedindgang og sideindgange 4. Færdigbyggede kamre 5. Opbevaringsplads 6. Vagtkammer 7. Ydre skjold 8. Plejekammer 9. Maddepot 10. Korndepot 11. Børnepleje til larver 12. Overvintrings-rum 13. Centralvarme-afdeling 14. Udrugnings-rum 15. Dronninge-kammer ...

Der er ingen tvivl om at myrer ikke kan udtænke alle detaljer og opfinde alt dette selv. De er inspireret af Gud til at gøre sådan.



Da Omar hørte alt det, spurgte han sin lille ven: "Laver I virkelig alle de ting selv? Jeg var ikke klar over, at myrer kunne arbejde ligesom dygtige ingeniører og arkitekter. Hvis mennesker skal bygge sådanne perfekte bygninger, er de nødt til at gå mange år i skole og arbejde flittigt. Får I også den slags træning?" Som svar fortsatte myren med at fortælle Omar flere ufattelige ting om sine venner:

"Nej, Omar. Vi har alle sammen de færdigheder fra fødslen - de er allerede en del af os selv. Vi lærer ikke noget om færdighederne, men ved allerede præcis hvad vi skal gøre, hvordan og hvornår.

Det hus, som myrer opfører til sig selv, er næsten som et slot for dem.



Og det er ikke alt. Det næste jeg vil fortælle dig, vil nok overraske dig endnu mere.

Som jeg fortalte dig tidligere er vores hus meget stort sammenlignet med vores størrelse. Alligevel er opvarmningen ligeligt fordelt. Vi har nemlig et rigtigt smart centralvarmesystem, som holder temperaturen konstant dagen lang. For at kunne opnå det, dækker vi ydersidens overflade med forskelligt materiale, som ikke lukker den udvendige lufttemperatur ind i bygningen. På den måde forhindrer vi, kold luft i at komme ind om vinteren, og holder varm luft ude om sommeren. Det er sådan, vi altid holder temperaturen på samme niveau.”

Der var ingen tvivl om, at hvis Omar ikke havde mødt sin lille ven, ville han næppe have troet, at myrer kunne gøre alt dette. Han sagde til myren: ”Før du fortalte mig alt det her, ville jeg været kommet med helt andre svar, hvis nogen andre havde forklaret mig detaljerne om jeres bo og havde spurgt mig om, hvem der kunne bygge det.



Jeg ville have sagt, at et bo som dette kun kunne bygges med særligt avanceret værktøj og ved hårdt arbejde af mennesker med store færdigheder. Hvis nogen have fortalt mig, at denne bygning ikke var lavet af højtuddannede mennesker, men af myrer, ville jeg aldrig havde troet dem.

Mens hans lille ven, myren, talte til ham, strejfede mange tanker Omar. Han tænkte, at de havde flere færdigheder end mennesker og begyndte at opfatte disse dyr helt anderledes. Han forstod, at myrer var skabt af Gud, og at det var Guds inspiration, der ved hvert øjeblik fik dem til at opføre sig, som de gjorde. Ellers ville de aldrig være i stand til at gøre alle disse ting så vellykket.



Mens Omar tænkte over alt dette, fortsatte hans ven med at snakke. Omars interesse voksede, og han ville spørge ham om alt, hvad der faldt ham ind. Han spurgte med det samme om det første spørgsmål, han kom i tanke om. Han var tidligere blevet fortalt, at nogle myrer opførte sig som landmænd, så han spurgte ham, hvordan de kunne finde ud af det. Hvordan kunne en myre, som var så lille, dyrke landbrug uden nogen redskaber - noget en mand knap kunne gøre?

Myren sagde: "Lad mig lige fortælle dig en ting mere om os. Så vil det nemlig være lettere at besvare dit spørgsmål. Selvom vi alle ser meget ens ud, er vi opdelt i mange forskellige grupper, alt efter hvordan vi lever og ser ud. Der findes omkring 8.800 forskellige slags myrer. Alle arterne har særskilte egenskaber, og landbrugsmyren er en af disse arter. Nu vil jeg fortælle dig om nogle bestemte myrer, som engagerer sig i landbrug. De kaldes for Bladskærer-myre (Formicidae Atta).




Bladskærernes særpræg er frem for alt deres vane med, at bærer de bladstykker, de udskærer, på hovedet. Til det formål udjævner de først en gangbar sti, som de let kan færdes på. Myrer går langsomt langs stien for at indsamle alle kviste, små stykker grus, græs og vilde planter i terrænet, og fjerner dem omhyggeligt. På den måde rydder de en sti til sig selv.

Efter lang tids hårdt arbejde, bliver motorvejen lige



**Bladskærere
udskærer blade
dygtigt og med stor
omhyggelighed.**



og jævn, som var den tromlet med et specielt redskab. Bladskærerne går hjem til deres bo på denne sti, mens de gemmer sig under store stykker blade, som de holder i deres sammenbidte kæber.”

Omar: Sagde du, at de gemmer sig under blade? Hvorfor føler Bladskærerne, at de behøver at gemme sig under bladene?

Myren: Bladskærerne skal nogle gange være forsigtige, Omar. Eksempelvis er de mellemstore Bladskærer-arbejdere næsten væk hele dagen, langt væk hjemmefra boet, for at bære blade. Det er svært for dem, at beskytte sig selv på samme tid, fordi de bærer bladene i deres kæber, som de normalt bruger til selvforsvar.

Omar: Men hvem beskytter dem så, hvis de ikke kan beskytte sig selv.



- 1- Myrer hakker de blade, de bringer til bøet, i småbidder.
- 2- De tygger og gnasker bidderne til blød grød.
- 3- De påfører grøden over et lag tørrede blade i nye kamre.
- 4- De placerer små svampestykker, som de tager fra andre kamre, på grøden.
- 5- En travl myregruppe rengør svampehaven og fjerner alle unødvendige materialer.



Myren: Bladskærerarbejdere er altid ledsaget af mindre arbejdere. De klatrer op på toppen af de blade, som Bladskæernerne bærer, for at holde udvig. I tilfælde af et fjendtligt angreb, beskytter de deres venner, selvom de faktisk er meget mindre.



Omar: Det er et andet forbløffende eksempel på uselvskhed. Men jeg vil gerne vide en ting mere. Hvad bruger Bladskæernerne bladene til? Hvorfor henter Bladskæernerne blade til boet, dagen lang?

Myren: De bruger dem i deres landbrug. Bladskæernerne bruger bladene til at dyrke svampe, for myrer kan ikke spise blade. Arbejder-myrer tygger og gnasker derfor bladstykkerne til en stor bunke grød og placerer den bagefter i underjordiske kamre i boet. I kamrene dyrkes svampe på bladgrøden og føden høstes fra svampevækstens knopper.

Nu må du nok undre dig over, hvordan bittesmå myrer selv kan udfører sådanne mirakuløse ting?

Omar: Ja. Jeg forsøger virkelig at forstå, hvordan myrer kan gøre alt det. Hvis du f.eks. havde bedt mig om at dyrke svampe, ville det overhovedet ikke være nemt for mig. Jeg ville i det mindste være nød til at læse nogle bøger, eller søge vejledning hos folk, som ved hvordan det skal gøres. Men jeg ved at Bladskærerne ikke får den slags træning.

Ahh, nu kan jeg bedre forstå, hvad der gør dig og dine myre-venner så talentfulde. I er jo programmerede til at udføre jeres job.



F.eks. kommer alle Bladskærere til verden med viden om landbrug. Det er helt sikkert, at Gud, Skaberen af alle levende ting, gav Bladskærerne denne evne. Det er Gud, som skabte dig og alle dine venner med alle de overvældende egenskaber.

Myren: Du har helt ret, Omar. Vi ved alle disse ting instinktivt. Gud, vores Skaber, gav os de medfødte gaver som en velsignelse.

Omar var forsinket igen. Han takkede myren og gik hen til skolen. Mens han gik, gentog tingene sig, som hans myre-ven havde fortalt ham, som et ekko i hans hoved. I mens fortsatte han med at spekulere.

Myrernes dygtige handlemåder var tegn på stor visdom. Men den visdom kunne ikke tilhøre myrerne selv. De var trods alt bittesmå skabninger. Så alle myrernes evner er et klart tegn til mennesker, der viser Guds visdom. For at kunne vise storheden i Hans eksistens og Hans kunstfærdighed i skabelse, skabte Gud disse bittesmå dyr til at de kan udføre opgaver, som de ellers aldrig ville kunne med deres egen visdom og vilje.

Myren kunne takke Gud for sin medfødte visdom, sine evner og sin uselviske væremåde. Alt hvad han gjorde, var ikke bevis for hans egen, men for Guds magt og visdom.

Mens Omar tænkte på alt det, gik det op for ham, at visse ting, som han tidligere havde haft en anden forestilling om, nu var blevet erstattet af sande kendsgerninger.

Han forstod endnu en gang, at fortællinger om levende ting, hvordan de blev til ved en tilfældighed, hvordan de opnåede de evner, de havde, ved en tilfældighed over lange perioder, alt sammen bare ikke passede. Historier som ingen kan tro på, når man tænker sig om. Hvordan kunne det være sandt? Tænk blot, hvordan kunne myrer "tale" med hinanden så perfekt, hvis de var blevet til helt tilfældigt? Hvordan kunne de skabe kontakt med hinanden uden nogen uorden, og bygge perfekte hjem på størrelse med storbyer? Og desuden, selvom alle myrerne var blevet til helt tilfældigt og hvis de kun levede for at forsvare sig selv, hvordan kunne det så være, at de kunne ofre sig så meget for hinanden?

Omar tænkte over tingene hele dagen i skolen. Da han kom hjem om eftermiddagen, besluttede han sig for at læse i Koranen, som Gud har sendt som en åbenbaring til alle folkeslag.



Bladskærere bærer de blade, de har udskåret.

Det første vers han læste var følgende:

" I sandhed! I skabelsen af himlene og jorden, og i skiftet mellem nat og dag, er der vitterlig Tegn til folk med forstand. Dem der husker på Allah, stående, siddende og liggende på deres side, og tænker dybt over skabelsen af himlene og jorden (ved at sige): «Vores Herre! Du har ikke skabt alt dette formålsløst. Æret være Du. Frels os fra straf og pine i Ilden.» (Familien Imran, sura al-'imran 3:190-191)

Han var fuldstændig overbevist om, at Gud alene havde skabt myren, ham selv, hans mor og far, hans bror og alt i universet. Hans lille ven havde mindet ham om den vigtigste kendsgerning i verden: at der er ingen anden skaber end Gud.

Jeg tror, at når du læser disse linjer, vil du også forstå



sandheden ligesom Omar, og du vil vide, at det er Gud, som har skabt alt. Så vil du tænke: "De som siger, 'at levende ting ikke blev skabt, men blev til ved en tilfældighed' tager fejl. Når vi er omgivet af skabninger med så mange betagende evner, er det umuligt at forestille sig at de blev til ved en tilfældighed."



Så hvis du en dag også støder på en god lille ven, som Omar gjorde, må du ikke glemme, at du kan lære meget af ham. Undersøg myren, og andre fantastiske skabninger, og tænk over, hvor perfekt Gud er til at skabe. Og hvis du nogen sinde møder folk, der tror, at deres egen tilværelse er en ren tilfældighed, så fortæl dem om vores lille vens egenskaber, og sig at du aldrig mere vil tro på deres meningsløse historier.



**"Englene sagde: "Æret være Du, vi har ingen viden undtaget hvad Du har lært os. I sandhed er Du alvidende og alvis."
(Koen, sura al-Baqara 2:32)**