

İLMİ MERCEK

ARALIK 2007

SAYI: 2007/12 (42)

ISSN 1304-9615 www.ilmimercek.net

4 YTL

"Darwinizm 20 yıl önce öldü, mücadeleyi bırakalım"

MANTIKSIZLIĞI

"Darwinizm zaten öldü" diyenler yanılmışlardır.
Darwinizm Türkiye'de bitmiştir ama Avrupa'daki
etkisi halen sürmektedir.

Elektrikle
İşleyen Merkez:
BEYİN

Hastalıkları
Haber Veren
Sinyal Sistemi:

AĞRI SİSTEMİ

Darwinizm diktası son
bulana kadar fikri
mücadeleye devam
edilmelidir!

**HEDİYE
KİTAP!**

**Mikro Dünya
Mucizesi**

☛ **PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ** ☛

İNTERNETTE DEV BİLGİ BANKASI

www.harunyahya.org

www.harunyahya.net

Bu siteler HARUN YAHYA'NIN eserlerinden sizin için özenle hazırlandı. Birbirinden güzel filmler, ses kasetleri, kitaplar ve makaleler... İmani, siyasi ve bilimsel konularda çok zengin bir kültür birikimi sizi bekliyor. Hemen ziyaret edin.



www.ahurzman.net
www.ahmetdemir.com
www.Allahvar.com
www.atamizindeyiz.com
www.basogretmenataturk.com
www.batidunyasi.com
www.bbcyanilgilari.com
www.bediuzzamansaidnursi.net
www.belgeseller.net
www.bilmarastrimavakfi.org
www.bitekidunyasi.net
www.bozkurtataturk.com
www.canililarinevrimi.com
www.cavityalcin.com
www.cehennemazabi.com
www.centurkyanilgilari.com
www.cocuklaricin.net
www.darwinizmdini.com
www.darwinizminsonu.com
www.dinlizliginkabusu.com
www.doguturkistan.com
www.dunyahayati.com
www.dunyasavaslari.com
www.dusunencocuk.org
www.e-kutuphane.net
www.evereninyaratilisi.com
www.evrimaldatmacasi.com

www.evrimbelgeseli.com
www.evrimcilerinirafalari.com
www.evrimefsanesi.com
www.evrimmasali.com
www.fikiryazilari.net
www.filistinzulmu.com
www.globalkitap.com
www.guncelhaber.org
www.harunyahya.net
www.hayatinkokeni.com
www.hayvanlaralemi.net
www.hazretisagelecek.com
www.hazretimuhammed.org
www.arastirma.org
www.mercek.org
www.imanhakikatleri.com
www.insanmucizesi.com
www.islamadavet.org
www.islamahizmet.com
www.islambirligi.org
www.islamterorulanetler.com
www.islamantisemitizmilanetler.com
www.islaminyukselisi.com
www.islamvebudizm.com
www.karmafelsefesi.com
www.kavimlerinhelaki.com

www.kitapehli.com
www.kiyametalametleri.com
www.kiyametgunu.com
www.kuranahlaki.com
www.kuranbilgisi.com
www.kurandacennet.com
www.kuranfihristi.net
www.kuranmucizeleri.org
www.kurandakadin.com
www.maddeninardindakisir.com
www.masonluk.net
www.mehter.info
www.milidegerlerkurumvakfi.org
www.muhammedyahya.com
www.netcevap.org
www.osmanlisanatı.com
www.radyoharunyahya.com
www.reenkarnasyon.org
www.satanizmtelhikesi.com
www.sevimlianneler.com
www.tasarimmucizesi.com
www.turkdunyasi.org
www.turkislambirligi.org
www.turk-islamkulturu.com
www.ulunderataturk.com
www.usulbilimlerakademiinyatilisi.com
www.yaratilisi.com

Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan 40 ayrı dilde 200'den fazla internet sitesi bulunmakta olup bu siteleri her ay 140 ayrı ülkeden 4.5 milyonun üstünde kişi ziyaret etmektedir. Sitelerden ayda yaklaşık 540 bin belgesel film, 200 bin kitap, 100 bin sesli anlatım ve 7 bin interaktif anlatım ziyaretçiler tarafından bilgisayarınıza indirilmektedir. Harun Yahya sitelerindeki eserleri hiçbir ücret ödemeksizin bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

İLMİ MERCEK -ARALIK 2007- SAYI: 42

Düşünen İnsanlar İçin 2

İslam Dünyası'nda Geçen Ay 4

Bu Ay Neler Var? 6

Fosiller Evrimi Yalanlıyor 22

Mercek Altında 24
İnternetin doğuşu ve gelişimi

Bir Ayet Bir Açıklama 33

Çocuklar İçin 34

Genetik Kod Evrimi Yalanlar 36

İki Yol İki Amaç 40
Yalancılık mı? Dürüstlük mü?

Biyomimetik 42
Alarm sinyali veren bitkiler

Allah'ın İsimleri 49
VASİ: Geniş olan

Mikro Dünyadan Uzaya 50

Kuran Bilgisi 52
Enbiya Suresi

Sorularla Evrim Masalı 58

Kuran Ahlakı 60
Kıskançlık Kuran'da nasıl açıklanır?

İnternet Dünyası 62
EVİRİMİN ÇÖKÜŞÜ BU SİTELERDE...

Harun Yahya'nın, evrim teorisini
çürüten eserleri tüm Avrupa'da
büyük yankı uyandırıyor.
Bu eserlerden faydalanılarak
hazırlanan internet siteleri bu etkinin
oluşmasında önemli bir rol oynuyor.

Allah'ın Hikmetli Örnekleri 64
Yuvarlanan taşlar örneği

KAPAK KONUSU

"Darwinizm 20 yıl önce öldü, mücadeleyi bırakalım" MANTIKSIZLIĞI

- "Darwinizm yıllar önce öldü" düşüncesi neden tehlikelidir?
- Darwinizm henüz tam olarak yeryüzünden silinmemiştir.
- Darwinizm'le fikri mücadelenin sürmesi gerektiğine dair çarpıcı örnekler...

8

HAYVANLAR ALEMİ 54

FİL BALIĞI

500 elektrik alıcısıyla
karanlıkta cisimleri ayırt eden canlı...



İMAN HAKİKATLERİ

Hastalıkları Haber Veren Sinyal Sistemi: AĞRI HİSSİ

Acı ve ağrı hissi, rahatsız edici olsa da
aslında büyük bir rahmettir. Vücudumuzda
herhangi bir rahatsızlık oluştuğunda ağrı
hissetmeseydik ne olurdu?

18

KURAN BİLGİSİ

Rabbimiz'in Peygamberlere Bahsettiği Mucizeler

26

İNSAN MUCİZESİ

Elektrikle İşleyen Merkez: BEYİN

Beynin, tüm işlevlerini yerine
getirirken kullandığı en temel
kaynak elektriktir.

44



Şeytan İyiyi Kötü, Kötüyü İyi Göstererek İnsanları Aldatır

Şeytanın insanları kötülüğe çağırmada kullandığı yöntemlerden biri, "iyiyi kötü, kötüyü de iyi göstererek insanları aldatmak"tır. Örneğin şeytan telkinleriyle bazen insana, yakın bir dostunu, düşmanı olarak gösterebilir. Karşı tarafın kötü niyetli olduğuna ve kendisine düşmanlık beslediğine dair o kadar sinsi ve sahte deliller oluşturur ki, kişi dostunun iyi niyetli tavırlarını dahi ters algılamaya başlar. Bu bakış açısı nedeniyle her tavrın, her sözün ardında kötü niyet arar. Ya da tam tersine kendine zarar verecek ve kötülüğe sürükleyecek kimseleri dost olarak görmesine neden olur. Tüm bunların sonucunda kötülüğe yönelttiği kişiyi Kuran ahlakı-

na uygun davranmaktan uzaklaştırabilir. Bu yöntemle söz konusu kişinin yakın bir dostu gibi olur. Onu kendi sapkın din anlayışına, kendi ahlak özelliklerine çeker. Şeytanın tüm vesvelerinden kurtulmanın yolu ise katıksız olarak Allah'a yönelmek ve sürekli Allah'ı zikretmektir. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

"(Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir."
(Araf Suresi, 201)

"Kayıp halka bulundu!" Manşetleri Bilim Dışı Bir Aldatmacadır

Bir fosil bulgusunu haber veren bir gazetesinin, manşetten "kayıp halka"nın bulunduğu gibi bir duyuru yaptığını mı gördünüz? O halde okumakta olduğunuz haberin, hiçbir bilimsel değer taşımadığına hemen o anda kanaat getirebilirsiniz. Ciddi bilim adamları "kayıp halka" fikrinin ve fosillere dayalı evrimsel hikaye anlatımının bilim dışı olduğunu on yıllar önce kabul etmiş ve bunun kullanımını terk etmişlerdir. Dünyanın en ünlü bilim dergilerinden *Nature*'ın editörü ve aynı zamanda bir paleontolog olan Henry Gee, *In Search of Deep Time* (Geçmiş Zamanların Arayışında) başlıklı kitabında şunları yazar:

"Gazeteciler ve manşet yazarlarının, ataları bulma arayışları ve kayıp bağların keşfiyle ilgili olarak dört bir yanda sürdürdükleri gevezelikle karşılaştığımızda şunu öğrenmek şaşırtıcı gelebilir: Birçok profesyonel paleontolog, canlılığın tarihini artık senaryo ve hikayelere dayanarak incelememektedirler ve evrimsel tarihin hikaye anlatım şekli, bilim dışı olması yüzünden otuz seneden fazla bir süre önce terk etmişlerdir".

Amino Asit Zincirinde Olması Gereken Özellikler

Tek bir protein molekülünün meydana gelme şartı üzerinde kısaca bir düşünmek bile bizi Allah'ın tek Yaratıcı olduğu gerçeğine ulaştırır. Allah yaratan ve yarattığı her şeyi kusursuzca var edendir.

Doğada bulunan her amino asit türünün sağ-elli ve sol-elli olmak üzere iki farklı tipi vardır. Bir amino asitin diğerine benzerliği, kendisinin aynadaki görüntüsü gibidir. Bütün özellikleri aynı olmasına rağmen, sağ ve sol eldiven gibi birbirlerine ters dururlar. Doğada bulunan 200'ün üzerinde amino asit çeşidinden sadece 20 tanesi canlı organizmalarda bulunur. Bu 200 çeşit amino asitten, yapılacak protein için gerekli olanların seçilip ayrılması gerekir. Seçilen amino asitlerin ayrıca sağ-elli değil, mutlaka sol-elli olmaları gerekir.

Amino asitlerin doğru ve gerekli olanları seçildikten sonra proteinin oluşabilmesi için, dizilimlerinin de belirli bir sırala-

mada olması gerekir. Seçilen amino asitlerin doğru şekilde dizilmelerinden sonra, bunları birbirlerine bağlayacak olan bağın ise mutlaka peptid bağ olması gerekir. (Peptid bağ amino asitleri birleştiren özel köprülerdir. Peptid bağını diğer bağlardan ayıran en önemli özellik ancak yüksek ısıda, uzun süre kuvvetli asit ya da bazlara maruz kaldığında çözülebilmesidir. Proteinlerin sağlam ve dayanıklı olmalarını peptid bağ sağlar). Görüldüğü gibi tek bir protein molekülünün oluşması için yukarıda sayılan şartlardan tek bir tanesinin bile evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucunda oluşması kesinlikle imkansızdır. Tüm bu varlıkları en uygun yerlere yerleştiren, bu yolla canlı hücrelerin yapı taşı olan proteinleri meydana getiren ve bu hücrelerle yeryüzünde kusursuz ve sayısız çeşitlilikte bir yaşam oluşturan Yüce Allah'tır. Allah atomlardan dev galaksilere kadar tüm alemlerin Rabbi'dir.

Peygamber Efendimiz (sav)'den Öğütler

"Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah'a hamd olsun."

İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.16

"Allah suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını veya rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu kirletemez."

İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 1. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.295

İslam Dünyası'nda

人民网 English
People's Daily Online

Hacca Gidecek Çinli Müslümanlarda Rekor Sayı

Bu sene rekor sayıda; **10.500**'den fazla Çinli Müslüman'ın hac vazifelerini yerine getirmeleri bekleniyor. Seneden seneye rakamın rekor sayıdaki artışı dikkat çekiyor. **2004** senesinde hacca giden Çinli Müslümanların sayısı **4.700** iken, **2006**'da bu sayı **9.799**'a yükseldi. Bu sene ise rekor bir sayıya 10.500'e ulaştı. Çin'de 20 milyondan fazla Müslüman olduğu biliniyor.

<http://english.people.com.cn>

The Muslim News

İsveçli Kadınlar İslam'a Yöneliyor

Bu yıl İsveç'te **400.000** kişinin Ramazanı kutladığı tahmin ediliyor, bunlardan **5000**'i İslam'ı seçen İsveçliler. İslam'ı seçenlerin çoğunu ise kadınlar oluşturuyor.

İsveç'te İslam tarihi eski göç dalgalarına uzanıyor. İlk Müslüman İsveçlilerin **1900**'lü yıllarda İslam'a geçtiği ve bunların seyyah ve diplomatlar oldukları biliniyor.

Bugün İslam dinini seçenleri etkileyen çok farklı unsurlar yer alıyor. İsveç'te Uppsala Üniversitesinde İslam'a geçen bayanların hayatıyla alakalı doktora tezi bulunan Madeleine Sultan Sjovvist, birçok kadının din, toplum ve aile ile alakalı bilgi edinimi-ne açık olduğunu belirtiyor.

<http://www.muslimnews.co.uk>

MİLLÎ GAZETE

Hz. Peygamberimiz (sav), Avusturya'nın 12 Şehrinde 426 Reklâm Panosunda Hadislerle Batılılara Anlatılıyor

"Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifi Avusturya'nın **12** şehrinde, **426** elektronik, ışıklandırılmış ve hareketli reklâm panosunda yer alıyor. Başkent Viyana'da yer alan 10 metro istasyonunun monitörlerinde de bu hadis asılı.

Bu kampanyanın gayrimüslimler tarafından da ilgi ve beğeniyle karşılandığı belirtildi.

Avusturyalı akademisyenlerden Max Schüller de insanlarda yardım ve insanlık bilincini geliştirmeye yönelik bu uygulamadan memnuluk duyduğunu ifade etti.

Avusturya'da yaklaşık **400** bin civarında Müslüman olduğu biliniyor. İslam, Katoliklerden sonra Avusturya'da bulunan en büyük din olma özelliğine sahip bulunuyor.

<http://www.milligazete.com.tr>

Geçen Ay

Daily Times

İngiliz Parlamentosunda İlk Defa Müslüman Bir Bayan Yer Aldı

İnsan hakları avukatı Sayeeda Warsi, İngiliz parlamentosunda yer alan ilk Müslüman bayan oldu. Warsi, İngiltere Lordlar Kamarasında Barones ünvanı aldı. 36 yaşındaki Warsi, yüksek parlamentodaki en genç kişi ve tek Müslüman bayan.

<http://www.dailytimes.com.pk>



İslam Medeniyeti Geri Dönüyor

The Financial Times gazetesindeki makalesinde İslam Medeniyetinin bilimsel yönünü inceleyen James Wilsdon, "İslam Medeniyeti Geri Dönüyor" başlıklı bir yazı yazdı.

Nasiruddin et-Tusi ve İbni Nafis isimlerinin birçok insan tarafından, Isaac Newton veya Albert Einstein'dan daha az bilindiğini ancak bu ve diğer İslam alimlerinin 12 ve 13. yüzyıldan, günümüzün modern bilimini şekillendirip, yön veren düşünürlerin başında geldiğini belirten Wilsdon, İslam dünyasının özellikle son 12 ayda bilim için yaptığı büyük çaplı yeni yatırımlardan bahsetti. 2007 Mayısında Birleşik Arap Emirliklerindeki Arap Üniversitelerinde araştırma merkezleri kurulması için 10 milyar dolarlık bir yatırım yapılması, Nijerya'da hükümetin eğitim ve araştırmaları desteklemek için petrol teknolojileri geliştirme fonuna 5 milyar dolar aktarması, Katar'da 2500 dönümlük bir eğitim şehrinin Doha'nın dış kısmında inşa edilmesi ve burasının dünyanın en büyük beş üniversitesinin kampüslerini içinde barındırması, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, Taif'te bilim ve teknoloji alanında üniversite çalışmaları için 2.6 milyar dolarlık yatırım yapması bu gelişmelere örnek gösterildi. Yazar ayrıca "Malezya'daki yazılım teknolojilerini ve İran'daki nükleer teknolojisini görmemek mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

<http://www.ft.com>

Bu Ay Neler Var?

Son Çıkan Yabancı Eserler

→ Arapça: Dinsizliğin Dini İle Mücadele



Bu kitapta materyalizm, komünizm gibi ideolojiler, bunların kendilerine bilimsel dayanak olarak gördükleri Darwinizm ve bunların dışında da dinsizliğe dayalı tüm sistemler "dinsizliğin dinleri" olarak tanımlanıyor.

→ Arapça: Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut



Bu kitabın hazırlanış amacı, Allah'ın pek çok ayette övdüğü İbrahim Peygamberi ve onunla aynı dönemde yaşamış olan Lut Peygamberi tanıtmak ve onların üstün ahlakından örnek alınmasına vesile olmaktır.

→ Arapça: Dinsizliğin Kabusu



Bu kitapta, Allah'ın insanlara Kuran'da tarif ettiği "güzel ahlak" modeli yaşandığı takdirde "dinsizliğin kabusu" nun yani kötülüklerin, karamsarlıkların, toplumsal huzursuzlukların ne şekilde engelleneceği, olumsuzlukların nasıl ortadan kalkacağı, insanların maddî-manevi ne gibi kazançlar sağlayacakları ve tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için de din ahlakını yaşamamanın tek alternatif çözüm olduğu anlatılmaktadır.

→ Arapça: Filistin



Bu kitap, Kitap Ehlinden olan Yahudilere bir çağrı niteliği taşımakta ve kitapta Filistin sorununa kesin çözümler sunulmaktadır.

BU AY SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ...

Son günlerde ülkemiz için büyük tehlike oluşturan terör olaylarının arkasında yatan esas sebepler ve çözüm yolları...

20. yüzyıl şiddetin ve terörün yüzyılı oldu. Büyük savaşlar, bölgesel çatışmalar ve çeşitli terör olayları bu yüzyıla damgasını vurdu. Artık teröristler tek bir düşmeye basarak yüzlerce, binlerce insanın ölmesine neden olabiliyorlar. Hiç görünmeden dünya siyasetine yön verebiliyorlar. Dünyanın süper gücü sayılan ülkelere yöneltilen saldırılar, terörizme karşı artık hiçbir ülkenin "ulaşılamaz" olmadığını göstermektedir. Eğer 21. yüzyılda buna karşı bir tedbir alınmazsa terörizm dünya için çok daha büyük bir tehdit haline gelecektir.



→ Macarca: Gerçeği Bilmek

"Hayatımızı meydana getiren her şey, ruhumuz tarafından idrak edilen bir algılar bütünüdür. Dünyamızı ve içindeki kişileri, mekanları, olayları tıpkı bir rüya gibi, sadece görüntü olarak beynimizde algılarız. Dışımızdaki dünyanın aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız..." Konunun dört kişi arasında geçen karşılıklı konuşmalarla anlatıldığı

kitapta, insanların bu büyük gerçeği anlamalarını engelleyen önyargılar giderilmekte ve bazı yanlışlar izah edilmektedir.

İNTERNETTE BU AY...

www.darwinistleresorun.com

Bu site Avrupa gençlerini bilim adı altında öğretilmeye çalışılan Darwinist yalanlara karşı uyarmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitede evrimcilerin ortaya attıkları iddiaların geçersizliği bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Soru-cevap şeklinde hazırlanan sitede evrimcilerin içine düştükleri açmazları göreceksiniz...



→ TERÖRÜN PERDE ARKASI (Kitap)

Bu kitabı, <http://www.bookglobal.net/global/> sitesinde "Renkli Kitaplar" serisi bölümünü ziyaret ederek satın alabilirsiniz. Fiyatı: 9.00 YTL 'dir.

Ücretsiz olarak okumak istiyorsanız:

<http://www.harunyahya.net> sitesinde "Kitaplar" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Acrobat pdf dosyası (.zip) – 3.95 MB



→ TERÖR SEVGİYLE YOK EDİLİR (Belgesel)

Ücretsiz olarak izlemek için:

<http://www.harunyahya.net> sitesinde "Belgeseller" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Mpg dosyası (.zip) – 49.98 MB
Divx dosyası (.avi) – 588.44 MB

Harun Yahya'nın eserleri dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ulaşıyor:

İsmi duyulmamış ülkelerde de Harun Yahya eserleri büyük bir beğeniyle takip ediliyor:

Kasım ayı boyunca Guadeloupe, Brunei darussalam, Cotedivoire, Libyanarabjamahiriya ve Kiribati'de de Harun Yahya eserleri internet üzerinden indirildi.

Global Yayıncılık

<http://www.bookglobal.net/global/home.php>

Tel: +90 212 444 444 1



"Darwinizm 20 yıl önce öldü, MANTIK



"Darwinizm konusu neden bu kadar önemli?" ya da "Zaten Darwin'e artık inanılmıyor, Darwinizm bundan 20 yıl önce öldü, dolayısıyla bu konuda çaba harcamaya gerek yok" gibi düşüncelere sahip olanların, son gelişmelerle birlikte bu düşüncelerinde yanlış olmuş oldukları ortaya çıkmıştır. Günümüzde Darwinizm'in, aldığı büyük darbeye rağmen henüz tam manasıyla ölmediği; telkinler, aldatmacalar, baskılar ve yasaklarla son çırpınışlarını sergilediği görülmektedir.

Evrım teorisi ve Darwinizm, herhangi bir bilimsel tez değil, insanlara Allah'ı inkar ettirmek için (Yüce Allah'ı tenzih ederiz.) kurgulanan ve sistemli şekilde savunulan batıl bir düşünce sistemidir. Ülkemizde son 20 yıldır bu aldatmacaya karşı çok kapsamlı bir ilmi mücadele verilmektedir. Bu mücadelenin olumlu etkilerini çeşitli anketler ve araştırma sonuçlarında görmek mümkündür. 1980'lerin başında, Türkiye'de evrime inanmayanların oranı %30-40'lar civarındayken, 2006'da yapılan uluslararası bir anket, bu oranın %75'e çıktığını ortaya koymuştur. En son olarak

mücadeleyi bırakalım” SIZLIĞI

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'in yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, halkımızın %87.4'ü **"İnsanı Allah'ın yarattığına"** inanmaktadır.

Bu ilmi mücadele, dünya çapında da etkisini göstermektedir. Evrim teorisinin bir aldatmaca olduğunu öğrenen insanların sayısı her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Yaratılış gerçeğini anlatan, evrim teorisinin aldatmacalarını ortaya koyan internet siteleri, her ay dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından ziyaret edilmekte, bu sitelerden milyonlarca kitap, belgesel indirilmekte ve bu vesileyle geniş kitleler din ahlakına yönelmektedir.

Ancak tüm bu müjdeli gelişmelerin yanı sıra yine de bugün için Darwinizm'in tamamıyla yeryüzünden silindiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümü halen Darwinist-materyalist görüşlerin etkisi altındadır.

Darwinist-Materyalist Görüşün Mücadelesi Sürüyor

**Avrupa
Konseyi'nin ve
Avrupa İnsan
Hakları
Mahkemesi'nin
son günlerde
almış olduğu
iki karar
Darwinist-
materyalist
tehlikenin
büyüklüğünü
açıkça ortaya
koymaktadır.
Bu durum aynı
zamanda
Darwinizm'e
karşı mücade-
lenin önemini
de gözler önüne
sermektedir.**

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz ay Yaratılış'ın okullarda okutulmasının yasaklanması doğrultusunda almış olduğu karar, Avrupa'daki Darwinist-materyalist etkinin açık bir göstergesidir. İkinci bir gösterge ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'de okullardaki din derslerinin, eğitim hakkını ihlal ettiğine dair 9 Ekim 2007'de verdiği hüküm olmuştur. Buna göre sözde Türkiye'deki okullarda din dersi uygulamalarında birtakım değişiklikler yapılması, hatta AİHM'ye göre din derslerinin bir bakıma engellenmesi gerekmektedir.

Burada bahsi geçen değişiklikler, aslında din dersi eğitimini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmaktan, gençleri Allah inancından uzaklaştırma çabasından, gençler üzerinde materyalist bir anlayış geliştirme isteğinden başka bir amaç taşımamaktadır. Ekim ayının başında Avrupa Konseyi'nde alınan karar ile Yaratılış Ger-

çeğinin okullarda yasaklanması da aynı amaca hizmet etmektedir. Söz konusu raporda okul müfredatlarında sadece evrim teorisinin yer alması gerektiğinin savunulması, Yaratılış Gerçeğini öğrenen çocukların materyalist birer birey haline gelmeyeceğinden ötürü duyulan korkuyu açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle, Yaratılış inancı Avrupa için sözde bir tehlike olarak lanse edilmiş ve karar bu yönde alınmıştır. Aynı durum şu anda Türkiye'de okutulmakta olan din dersleri için de söz konusudur. Avrupa, İslam dininin gençlere öğretilmesinden, gençlerin materyalizm fikrinden uzaklaşmalarından tedirgin olmuş ve bu defa da çeşitli sözde gerekçeler öne sürerek okullarda din eğitimine son verilmesini teşvik etmiştir. Avrupa'nın gösterdiği çaba açıktır:

Allah inancına ve İslam dinine karşı bir savaş açılmış durumdadır.

“Darwinizm Yıllar Önce Öldü” Düşüncesi Neden Tehlikelidir?

Tüm bu gelişmeler ışığında şunu söyleyebiliriz ki, **her ne kadar Darwinizm’le fikri mücadelede -Allah’ın izniyle- çok büyük bir yol kat edilmiş ve inkarcı sisteme büyük bir darbe vurulmuş olsa da, mücadele henüz bitmemiştir.** Dolayısıyla bugün gelinen noktayı yeterli görmek de doğru bir düşünce değildir. Darwinizm tam manasıyla yeryüzünden silinene ve fikri olarak yok edilene kadar bu fikri mücadele devam etmelidir. Darwinist güçlerin, din ahlakının yayılmaması için din derslerini engellemeye, kitapları yasaklatmaya ve yakmaya kalkışmaları bu mücadelenin aciliyetini ve gerekliliğini bir kere daha kesin bir biçimde göstermektedir.

Darwinizm’le yapılması gereken fikri mücadelenin önemi açıkça ortada olmasına rağmen, kimi çevrelerce, zaman zaman *“Neden Darwinizm konusu bu kadar önemli?”* ya da *“Zaten Darwin’e artık inanılmıyor, Darwinizm bundan 20 yıl önce öldü, dolayısıyla bu konuda çaba harcamaya gerek yok”* şeklinde hatalı mantıklar dile getirilmektedir.

Özellikle geçmiş yıllarda bu hatalı mantık sık gündeme gelmekteydi. Bazı insanlara göre Darwinizm yıllar önce ölmüştü, sözde hiç kimse artık evrim teorisine inanmıyordu ve hiç kimse böylelikle akıl dışı bir teoriyi savunamazdı. Bu kişiler, Darwinizm ile yeterince mücadele edildiğini öne sürüyorlardı ve bu fikri mücadele kapsamında yapılan faaliyetleri gereğinden fazla ve abartılı bularak kendilerince eleştiriyorlardı. Ancak günümüze gelindiğinde ortaya çıkan tablo ve yaşanan gelişmeler, bu düşünce sahiplerinin yanlış olduğunu ortaya koydu.

Günümüzde evrim teorisi tüm geçerliliğine ve mantıksızlığına rağmen materyalist çevrelerce ısrarla savunulmaya devam edilmektedir. Savunulmanın da ötesinde çeşitli yöntemlerle yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bir yandan bazı medya organları aracılığıyla Darwinist propagandaya aralıksız devam eden Darwinistler, bir yandan da evrim teorisine karşı çıkanları bilim dışı olmakla suçlayarak onları psikolojik baskı altında tutmaya çalışmaktadırlar. Fikir hürriyetini savunduklarını iddia eden kimi Avrupa ülkeleri dahi konu Yaratılış olduğunda gerçek yüzlerini sergilemekten kaçınmaktaki, diktacı bir anlayış içinde hareket etmektedirler.

Tüm bu gelişmeler ışığında **“Darwinizm zaten yıllar önce bitti, artık bu konu üzerinde durmaya gerek yok”** şeklinde bir iddiayı öne sürenlere şu önemli sorunun sorulması gerekmektedir:

Hani Darwinizm yıllar önce ölmüştü?

Eğer Darwinizm iddia edildiği gibi bundan 20 sene önce ölmüş olsaydı aşağıda maddeler halinde özetlenen olayların hiçbirinin günümüzde yaşanmıyor olması gerekirdi.

1- Eğer Darwinizm 20 yıl önce bitmiş olsaydı; Avrupa Konseyi okullarda Yaratılış’ın anlatılmasını engelleyici kararlar almaya çalışmazdı. Böyle bir kararın ardından Allah’a inanan bilim adamları, politikacılar, öğretmenler bu olaya tepkisiz kalmak zorunda bırakılmazlardı. Darwinist güçlerin hakim olduğu ülkelerde Yaratılışı anlatan kitaplar yasaklanmaya, yakılmaya kalkışılmazdı. Kuşkusuz bu baskıcı ve yasakçı zihniyetin ne-

deni, Darwinizm'in ve onun destekçisi olan materyalizmin birer aldatmaca olduğunun artık ortaya çıkmış ve bütün dünyaya duyurulmuş olmasıdır. Özellikle Sayın Harun Yahya (Adnan Oktar)'nın **Yaratılış Atlası** isimli eserinin yayınlanmasının ve Avrupa'da büyük yankılar uyandırmasının ardından paniğe kapılan Darwinist, materyalist çevre, 150 yıldır sürdürdükleri aldatmacayı daha fazla devam ettiremeyeceklerini anlamışlardır. Büyük bir dehşet ve şaşkınlık içinde bu gerçeğin farkına varan Darwinist-materyalist çevreler, kendilerince bu olağanüstü yükselişe tedbir almaya çalışmaktadırlar.

2- Eğer Darwinizm 20 yıl önce bitmiş olsaydı; bilim adamları üniversitelerde evrime inanmadıklarını gizlemek zorunda kalmazlardı. İnanmadıkları bir teoriyi savunmak, bunu öğrenicilerine anlatmak durumunda bırakılmazlardı. Bugün hala böyle bir dayatmacı anlayış söz konusu olabiliyorsa bu, Darwinizm'in etkisinin devam ettiğini gösterir. Günümüzde Allah'a inandığını söyleyen bilim adamlarına bilim çevrelerince gösterilen tepkiler, bu kişileri üniversitelerden uzaklaştırma ve yükselmelerini engelleme çabaları hep bu dayatmacı anlayışın bir sonucudur. Çünkü;

→ Darwinistler, evrim teorisine inanmanın, bilimselliğin bir şartı olduğunu iddia ederler. "*Evrime teorisi inananlar dogmatiktir*", "*Evrime teorisi inananlar bilimsel değildir*" şeklindeki asılsız sloganlarla bilim adamlarını da baskı altında tutmaya çalışırlar.

→ Darwinist zihniyetin bahsettiği bilim, araştıran, inceleyen ve bulguları

tarafsız olarak değerlendirip, bu bulguların gösterdiği sonuçları kabul eden bir bilim değildir.

→ Darwinistlere göre bilim, kendi inançlarını ve düşüncelerini doğrulamak zorundadır ve ortaya çıkan sonuçlar evrimcilerin dogmalarına uygun şekilde çarpıtılarak yorumlandığı sürece kabul edilebilir. Diğer bir deyişle evrimciler bulguları değil, ön yargılı yorumlarını bilim gibi lanse ederler. Darwinist bilim doğruyu arama çabası değil, doğruyu yönlendirme ve çarpıtma çabasıdır.

→ Darwinist bilim adamlarının dogmalarına göre, bilim materyalist olmak zorundadır. Bu durum, bilimin normalde yüklenmek zorunda olmadığı birtakım sapkın felsefi görüşleri, bilimsel araştırmanın standartları gibi göstermeyi öngörür.

→ Darwinistlerin çarpık bakış açısına göre, elde edilen her veri, materyalist dünya görüşü doğrultusunda yorumlanmalıdır. Dolayısıyla, bu yanılgıya göre, materyalist olmayan yorum bilimsel de değildir. Darwinistlerin bu sapkın düşüncesini, Kansas Devlet Üniversitesi'nde doktor olan Scott Todd, *Nature* dergisinde yayınlanan bir mektubunda "*Tüm veriler Yaratıcı'ya işaret etse dahi bu, bilimde dışlanır, çünkü naturalist değildir.*" sözleriyle ifade etmektedir.¹

Nitekim, bilimin hemen tüm dallarında elde edilen bulguların hepsi Yaratılış Gerçeğini gözler önüne sermesine rağmen, bu gibi bilgilerin medyada yeterince yer almamasının, akademik çevrelerce ısrarla göz ardı edilmesinin temelinde de, bazı çevrelerin "*Bilim materyalist olmak zorundadır*" şeklin-

Darwinizm'le Fikri Mücadelenin Sürmesi Gerektiğine Çarpıcı Bir Örnek

Bilimsel olarak çökmüş olan Darwinizm'in materyalistler ve ateistler tarafından, inançsızlığın propagandası olarak kullanıldığı ve bu nedenle savunulduğu açık bir gerçektir. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede yayınlanan ve evrimci profesör Richard Dawkins ile yapılmış olan bir röportajdan alınmış aşağıdaki bölümler hem bu durumun açık bir delilini oluşturmakta hem de Darwinizm'le mücadelenin yoğun bir biçimde sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır:

Bilimin ilerlemesine karşın dünyanın giderek daha dindarlaştığını söyleyebilir miyiz?

- Evet, söylediğiniz gibi tam tersi yaşanmalıydı. Fakat bu dünyanın bütün bölgeleri için geçerli değil. Örneğin Avrupa her geçen gün dine daha az inanıyor. Dini, hayatından çıkarıyor. ABD'de ve İslam dünyasında ise durum tam tersi. Din şu anda hakim güç, liderler sürekli daha dindar olduklarını kanıtlamaya çalışıyor.

Sizi, köktenci ateist, Darwin'in Rottweiler'ı diye eleştiriyorlar. Ne diyorsunuz?

- Rottweiler çok tatlı ve iyi kalpli bir köpektir. Ona benzetilmekten utanmam. Ve elbette Darwin'in evrim teorisinin doğruluğuna da inanıyorum.

Ateistlerin en az olduğu yer neresi?

- En çok ateist Avrupa'da ...İslam dünyasında bu rakam çok düşük.

Siz de bu ayrımcılığa karşı bir kampanya başlattınız değil mi?

- Evet, adı OUT Kampanyası. Dünyanın her yerindeki ama özellikle ABD'deki ateistlere "Come OUT" yani "saklandığı-

nız yerlerden çıkın" diyorum.

Bu kampanya ne kadar kapsamlı olacak?

- Bu kampanyaya kendimi ve enerjimi adadım. Gücüm yettiğince ateizmi anlatacağım. (Hürriyet Gazetesi, 28 Ekim 2007)



Richard Dawkins

Richard Dawkins'in başlattığını söylediği kampanya, Darwinistlerin son çırpışlarının bir örneğidir ve Allah'ın izniyle hiçbir sonuca varamayacaktır. Asıl önemli olan bu yazıda örneklerini verdiğimiz Darwinizm propagandası ve diktası örneklerinin bize göstermiş olduğu şu önemli gerçektir:

Darwinizm henüz tam olarak yeryüzünden silinmemiştir. Darwinizm yeryüzünden silinene kadar dünyada gerçek bir barıştan, huzurdan ve güvenlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Darwinizm'den aldıkları destekle din ahlakına karşı mücadele içine giren materyalistler ve ateistler ne kadar gayret ederlerse etsinler Allah'ın nurunu asla engelleyemezler.

Tüm iman edenlere düşen sorumluluk ise, inkarcı sisteme karşı sürdürülmekte olan büyük fikri mücadelede, tüm imkanlarıyla hakkın yanında olmak, gevşekliğe kapılmadan, cesur ve atak bir biçimde, kararlılıkla ve yılmaksızın hak din olan İslam'ın yayılması için gayret etmektir.



Çok Yakında Avrupa da Darwinizm Belasından Kurtulacak

Darwinizm'e karşı yapılan fikri mücadele neticesinde Türkiye'de yaşanan olumlu gelişmelerin benzerleri -Allah'ın izniyle- yakın zamanda tüm Avrupa'da da yaşanacaktır. Örneğin önümüzdeki yıl bir araştırma yapılırsa Fransa'da evrime inananlarla, inmayanların sayısı arasında bir yıl içinde büyük bir fark oluştuğu görülecektir. Önümüzdeki yıl Fransız halkına sorulduğunda, halkın daha büyük bir çoğunluğu Darwinizm'e inanmadığını söyleyecektir. Yalnız Fransa'da değil, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsveç'te, Danimarka'da, Belçika'da kısaca tüm dünyada insanlar gerçekleri görecek, Darwinist büyüünün etkisinden hızla kurtulacaklardır. Tüm dünyayı aydınlatacak olan Güneş doğmuştur ve Güneş'in balıkla sıvanması mümkün değildir.

deki dogması vardır. Eğer Darwinistler, samimi olarak bilimin gösterdiği gerçeğe uymak istiyorlarsa, bilimin evrim teorisini geçersiz kıldığını kabullenmelidirler. Bilimin gösterdiği gerçeği kabullenemeyenlerin ise, bilim adına iddialarda bulunmalarının, neyin bilimsel olup neyin bilimsel olmadığı hakkında yorumlar yapmalarının bir anlamı yoktur.

Öte yandan **son 20-30 yıl içinde, her türlü baskıya rağmen evrim teorisini reddeden bilim adamlarının sayısı hızla artmaktadır.** Bunların çoğu evrendeki ve canlılardaki kusursuz yaratılışı görerek, Darwinizm dogmasından kendilerini kurtarmaktadırlar. Bu bilim adamlarının, evrimin geçersizliğini ortaya koyan sayısız çalışması vardır.

3- Eğer Darwinizm 20 yıl önce bitmiş olsaydı; birtakım gazeteler, dergiler ve televizyonlar bugün hala evrim teorisi propagandası yapıyor olmazlardı. Sahte deliller ve aldatmacalarla insanları evrime inandırmaya çalışmazlardı. Eğer bu propaganda yayınları yoğun bir biçimde devam edebiliyorsa, bu durum bize Darwinizm diktasının sürdüğünü gösterir. Darwinizm'in gerçek anlamda ölümünden söz edebilmek için, Darwinist güçlerin ve onların etkisinde kalan kesimlerin artık böyle propagandalar yapamayacak duruma gelmiş olmaları gerekir. Bu da ancak yoğun bir anti-Darwinist propaganda ile mümkün olabilir.

Gazete ve dergi yazıları, belgesel filmler, televizyon programları aracılığıyla yoğun olarak devam ettirilen Darwinizm propagandasına karşı, **bu sapkın ideolojinin bilimsel olarak hiçbir değerinin olmadığı ve bu ideolojinin peşinden gidilmesinin ne gibi tehlike-**

ler içerdği tüm dünyaya duyurulmalıdır. Evrim teorisinin bilimsel olarak çöktüğünü, Darwinist propagandanın içi boş telkinlerden ibaret olduğunu görenlerin sayısı arttıkça, Darwinizm diktasının etkisi azalacaktır. Böylelikle Darwinistler artık propaganda yapamaz ve baskı kuramaz hale gelecektir.

4- Eğer Darwinizm 20 yıl önce bitmiş olsaydı; okullarda hala evrim teorisi bir gerçekmiş gibi anlatılmaya devam edilmezdi. Gençlerin Allah'a inanan bireyler olarak yetişebilecek olma ihtimalinden bu kadar büyük korku duyulmazdı. Oysaki günümüzde Darwinizm'in akıl ve bilim dışı telkinleriyle insanlar, çocuk yaştan itibaren acı ve zulümle sonuçlanacak bir yola yönlendirilmektedir. Tüm dünya okullarında, lise ve üniversite yıllarında,

insanın sözde gelişmiş bir hayvan cinsi olduğu, toplumlar arasında orman kanunlarının geçerli olduğu, güçlü olanların her zaman haklı da olsa zayıf olanları ezeceği ya da hayatın adeta bir "yaşam mücadelesi" olduğu yalanlarıyla aldatılan gençler, yaşadıkları toplumda büyük sorunlara neden olmaktadır. İnsan sevgisinden uzak, zalim, saldırgan, bencil, ahlaki değerlere önem vermeyen nesiller yetiştiren Darwinist sistemde, çoğu ülke kendi vatandaşlarıyla büyük sorunlar yaşamaktadır. Holiganlar, neo-Naziler, faşistler, komünistler, anarşistler, teröristler bu ülkeleri yaşanmaz hale getirmekte, yöneticiler de, sorunun neden kaynaklandığını çok iyi bildikleri halde, bu durumu düzeltmeye güç yetirememektedirler.



**Darwinizm'in Yok Oluşunda
İnternet Büyük Rol Oynayacak**

Darwinist diktanın sona erdiğinden bahsedebilmek için okulların müfredatında Yaratılış'a da yer veriliyor olması gerekir. Günümüzde tek taraflı ve yasakçı bir eğitim anlayışını sürdürmenin olanağı yoktur. İnternet sayesinde zaten insanlar merak duydukları konularda bilgi edinebilmekte ve her türlü kaynağa kolayca erişebilmektedirler. Diktacı Darwinist sistem Yaratılış gerçeğinin öğrenilmesini önlemek amacıyla okullarda yalnızca evrimin okutulmasını istemekte ama internete mani olamamaktadır. İnternet vesilesiyle öğrenciler evrimin bir aldatmaca olduğunu çoktan öğrenmiş ve kendi okullarında Darwinizm'e karşı mücadele eder hale gelmişlerdir. Allah'a inanan, ilmi açıdan son derece donanımlı yepyeni bir neslin yetişmesi, Allah'ın izniyle tüm dünyada barış, huzur ve adaletin tesis edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.



Sonuç: Darwinizm'le Fikri Mücadele Yoğun Biçimde Sürdürülmeli

Yukarıda yer verilen gerçekler doğrultusunda şu önemli gerçeği bir kez daha hatırlatmak gerekir: **İnançlı insanların, Yaratılış gerçeğine tamamen karşı olan bir teoriyi tehlikesiz ve zarsız görmeleri veya bu teori ile yeterince mücadele edildiğini ve bu sapkın fikrin artık ortadan kalktığını düşünerek bu mücadelede gevşek bir tutum içine girmeleri, Darwinizm'in toplumda yeniden yayılmasına ve kaçınılmaz olarak ateizmi güçlendirmesine dolaylı bir destek olacaktır.** Bu nedenle dindarların, evrim teorisinin yıllardır gizlenen yüzünü iyi kavramaları gerekir: Evrim teorisi, materyalist felsefenin sözde "bilimsel" görünen bir üslupla ifade edilmesinden ibarettir. Materyalist felsefe ise günümüzde insanları din ahlakından uzaklaştıran en önemli harekettir.

Kuran'da " ... **yeryüzünde bozguncululuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi?...**" (Hud Suresi, 116) ayetiyle yeryüzünde huzurun ve düzenin bozulmasına sebep olan unsurlara karşı fikren mücadele etmenin önemine işaret edilmektedir. Günümüzde insanlı-

ğın huzurunu bozan, güvenlik ve barış ortamının yaşanmasına engel olan akımların temelinde Darwinizm vardır. Samimi Müslümanların da bu gerçeğin bilincinde olmaları, tehlikenin ortadan kalktığı gibi bir düşünce içinde olmaları, tüm imkanlarını seferber ederek bu tehlikeyi fikren tam manasıyla ortadan kaldırmak için gayret etmeleri gerekir.

Darwinist çevreler, Yaratılışın tek gerçek olduğunu ve tüm dünyanın bunu görmekte olduğunu fark etmişlerdir. Okullarda din derslerini yasaklayarak veya Yaratılış gerçeğini müfredattan çıkararak bu ilerleyişe bir son vereceklerini zannetmektedirler. Allah inancına karşı verdikleri savaştan galip çıkacakları düşüncesine kapılmışlardır. (Allah'ı tenzih ederiz.) Gerçekleşmeyeceğini bile bile Darwinizm'in mutlaka kabul görüp benimseneceğine inanmak istemişlerdir. Oysa batıl bir dinin, Allah inancına karşı geliştirilmiş bir yalanın ayakta kalma ihtimali yoktur. Yüce Rabbimiz bir ayetinde bu gerçeği şöyle haber vermiştir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın

eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

Avrupa'nın İslam düşmanlığı bir şeyi değiştirmeyecek, hatta şimdiye kadar İslam ahlakına karşı girilen her türlü sapkın harekette olduğu gibi bu karşı hareket de Allah'ın izniyle İslam ahlakının daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Bir ayette Rabbimiz iman eden kullarını şöyle müjdelemiştir:

"Kim Allah'ı, Resülü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır."
(Maide Suresi, 56)

1. Todd, S.C., *Correspondence to Nature* 401 (6752):423, 30 Eylül. 1999



Her ne kadar bugün Darwinizm başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde eski etkisini kaybetmiş olsa dahi henüz tam manasıyla yok olmuş değildir. Telkinler, aldatmacalar, baskılar çeşitli yollarla sürdürülmektedir. Ancak artık tüm bunlar Darwinistlerin son çırpınışıdır. Çok yakında Darwinizm yeryüzünden tamamen silinecek, Yaratılış Gerçeği tüm dünyada hakim inanış haline gelecek ve toplumlar din ahlakına yöneleceklerdir. Bu da Allah'ın izniyle tüm dünyaya barışın, huzurun ve adaletin gelmesine bir vesile olacaktır. Darwinizm ile sürdürdüğü kararlı mücadele ile tüm dünyada büyük yankılar uyandıran Sayın Adnan Oktar bir röportajında bu gerçeği şöyle müjdelemiştir:

"Darwinizm'in dünya çapında sonu geldi, bunu açıkça söyleyebilirim. 10-15 yıl sonra Darwinizm bir hikaye olarak anlatılacak..."

(Kaynak: Yabancı Medya Kuruluşlarıyla Röportaj, 25 Mayıs 2007)

Hastalıkları Haber Veren Sinyal Sistemi:

Herhangi bir nedenden dolayı rahatsızlandığınızda, eliniz yandığında, bir yeriniz kesildiğinde ya da yaralandığınızda hissettiğiniz acı ve ağrı hissi, rahatsız edici olsa da aslında çok büyük bir rahmettir.

Yücedumuzda herhangi bir rahatsızlık oluştuğunda ağrı hissetmeseydik ne olurdu?

“Konjenital analjezi” denilen ve doğuştan ağrıya karşı duyarsız olmaya neden olan rahatsızlık, ilk bakışta faydalı bir durum gibi görülsede aslında neden tehlikelidir?

Ağrı vücudun savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu his vücutta sağlıklı olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluştuğunu işaret eder ve buna karşı önlem alınmasını sağlayarak, vücutta oluşabilecek fiziksel zararın asgariye indirilmesine yardımcı olur. Nitekim bir kişi herhangi bir durumda ağrı duyuyorsa ağrıyı ortadan kaldıracak bir önlem alır ve bu şekilde vücuda verilen zararı ortadan kaldırır. Örneğin eli sıcak suda yanan kişi yanma hissini oluşturduğu acı ile elini hemen sudan çekerek derisinin zarar görmesini engeller, oluşan acı hissini devam etmesi durumunda tıbbi yöntemlerle, koruyucu tedbirler alır. Ya da vücudunun herhangi bir yerinde oluşan ani bir ağrı sonucunda doktora giderek ileride ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek bir hastalığı henüz tam gelişmemişken tedavi ettirebilir.

Ağrı ve acı hissi insanı çok rahatsız eden duygular olmasına karşın, eğer Yüce Allah bu hissi vermemiş olsaydı vücut acı ve ağrı oluşturan durumlara tepki vermez ve çok daha büyük sağlık sorunları oluşabilirdi. Bu hissin büyük bir rahmet olduğunu hatırlatan gerçek ise “konjenital analjezi” adı verilen ve ağrıya karşı duyarsızlık olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. Yüce Allah’ın “... **Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir**

Ağrı Hissi



de siz bilmezsiniz” (Bakara Suresi, 216) ayetinde haber verdiği gibi şer gibi görünen ve insanlar için rahatsız edici bir duygu olan ağrı hissi, gerçekte sanılanın tam aksine insan için büyük bir hayırdır.

Ağrı Hissinin Olmaması Ciddi Bir Rahatsızlıktır

“Konjenital analjezi” adı verilen ağrıya karşı duyarsızlık hastalığı, doğuştan itibaren dış uyaranlardan gelen fiziksel acıları hissetmeme durumudur. Bu kişiler dokunma ve hissetme duyularına sahiptirler, fakat beynin sinir sistemi adeta filtrelenmiş bir şekilde bilgi akışında engel oluşturur ve sıcaklık değişimleri ya da ani yaralanma gibi acil reaksiyon gösterilmesi gereken konularda vücudun tepki vererek önlem almasını engeller. Bu durum Yüce Allah’ın vücudumuzdaki her sistemi kusursuz olarak yarattığının en güzel örneklerinden biridir.

Sinir sisteminin iletişiminde bir aksaklık olması çözümü imkansız sorunlara neden olabilmektedir. Nitekim bu rahatsızlıkta ağrı ile ilgili beyne sinyal iletilmediğinden ağrı hissedilmez, bazı durumlarda ise ağrı hissedilir, fakat vücutta ağrının

kaynağının neresi olduğu saptanamaz. Kuşkusuz her iki durum da kişi için büyük risk oluşturur. Çünkü ağrının yerinin kişi tarafından saptanamaması da en az ağrıyı hissetmemek kadar hayati bir durumdur. Örneğin kalp krizi geçirmek üzere olan ve vücudunda ağrı hisseden fakat ağrının kaynağının neresi olduğunu bilemeyen bir kişi, belki tıbbi müdahalede bulunulmadığı için hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.



Ağrının sinirsel iletimi



Konjenital Analjezi Nasıl Oluşuyor?

Bu rahatsızlık “SCN9A” adlı bir gendeki bozulmaya bağlı olarak meydana gelir. Bu gende en ufak bir bozulma bile onu tamamen işlevsiz hale getirmekte ve beyne iletilen sinyallerin sağlıklı olarak yorumlanmasını engellemektedir. Bu tıpkı lambanın yanması için elektrik düğmesine basılmasına benzer. Eğer lambaya elektrik ulaştırıcı telleri harekete geçirecek olan düğmede bir aksaklık varsa lamba yanmaz. İşte “SCN9A” genindeki bir bozukluk da dış dünyadan gelen ağrı ile ilgili elektrik sinyallerinin beyne ulaşarak burada yorumlanmasına izin vermez. Elbette bu durum her şeyi çok hassas dengeler üzerinde yaratan Yüce Allah’ın dilerse bu dengeleri yok edebileceğini ve hiç kimsenin bozulan bu dengeyi yeniden kurmaya güç yetiremeyeceğini gösteren çok önemli bir delildir. Yüce Allah dünyadaki büyük küçük her şeyi Kendi kudreti altında tuttuğunu bir ayetle şöyle bildirir:

“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi’nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, başışlayandır.” (Fatır Suresi, 41)

Ağrı Duyusunu Hissetmemek Neden Tehlikelidir?

Yüzeysel ağrı, derin ağrı (kemik, kas, kiriş, eklemlerin ağrısı), iç organların ağrısı (visceral ağrı) olmak üzere bilinen üç çeşit ağrı tipi vardır. Yüzeysel ağrılar deriye basınç yapıldığı veya 45 dereceden fazla sıcakla karşılaşıldığı takdirde ortaya çıkar. Eğer bu his olmasaydı bir kişi derisi kesildiğinde acıyı hissetmediği için çok büyük ölçüde kan kaybedebilir ve hayati bir tehlikle karşı karşıya kalabilirdi. Aynı şekilde herhangi bir yeri yandığında acı hissi

oluşmasaydı cildindeki yanığa rağmen günlük işlerine rahatça devam edebileceği için bir tedavi uygulama gereği duymayacaktı. Bu da bizi mikroplardan koruyan üst derinin enfeksiyonlara daha açık hale gelmesine neden olacak ve böylece önemli rahatsızlıklara yol açacaktı.

İnsan ağrı duyusunun olmaması durumunda istem dışı olarak kendisine zarar verebilir veya zarar veren bir şeyin şiddetini fark etmeyerek yaralanabilirdi. Örneğin bir kaza sonucu



Ağrı her insan için son derece rahatsız edici bir duygudur. Çünkü bu his oluştuğunda günlük işlerimizi yapmakta zorlanabilir veya çalışamaz hale gelebiliriz. Ancak Yüce Allah bu duyguyu çok özel bir nimet olarak vermiştir. Çünkü ağrının görevi bizi rahatsız ederek ağrının olduğu bölgeye ilgimizi çekmek ve vücudumuzda bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde bizi "uyarmaktır".

ayak kemiği çatladığında bunu fark etmeyebilir ve çatlayan kemiğinin üzerinde hareket ederek kemiğin daha fazla zedelenmesine dolayısıyla da kalıcı sakatlıklara neden olabilir.

Ağrı önceden bizi uyarmasaydı birçok hastalık ilerleyebilir, basit başlayıp karmaşık hale gelerek ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Bu nedenle ağrı çok sayıda hastalığın ilk ve tek belirtisidir. Örneğin kar-

nımız ağrımasydı apandisitimizde bir rahatsızlık oluştuğunu veya kalbimizde bir ağrı ya da sıkışma hissetmeseydik kalp krizi geçireceğimizi anlamayabilirdik. Düştüğümüzde, ağrı kaldırdığımızda ağrı hissi oluşmasaydı kaslarımızı, eklemlerimizi zorlamaya devam eder, dinlenmeyi ihmal edebilir ve hasar derecesini arttırabilirdik.

Sonuç: Herşeyin Belli Bir Yaratılış Amacı ve Hikmeti Vardır

Yüce Allah herşeyi bir hikmet ve hayırla yaratır. Ağrıyı hissetmeme rahatsızlığı da Rabbimiz'in bu mükemmel yaratışının en güzel örneklerinden biridir. Çünkü eğer Yüce Allah böyle bir hastalık yaratmamış olsaydı hiç kimse ağrının aslında vücudun korunması için çok büyük bir nimet olduğunu bilemeyecekti. Bu nedenle de bizi kusursuz biçimde yaşatan Rabbimiz'e şükretmemize vesile olacak önemli bir detaydan habersiz olacaktık. Yüce Allah'ın her şeyi hayırla yaratmasına örnek oluşturacak özellikler elbette burada sayılanlarla sınırlı değildir. Rabbimiz bazı kişilerin vücutlarında bu aksaklığı oluşturarak geleceğin tıp dünyası için önemli bir ilham kaynağı da yaratmaktadır. Çünkü bu hastalığın

nedenlerini araştıran bilim adamları uyarı ve tepki arasındaki bağlantıları ve bu bağlantılar arasındaki küçük detayları anlayıp çözdükçe çok ağrılı hastalıklar ya da savaş durumlarında ağrıyı büyük ölçüde azaltacak ilaçlar yapabileceklerdir.

Yüce Rabbimiz bir Kuran ayetinde yarattığı her şeyin bir sebebi olduğunu şöyle haber vermiştir:

"Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir 'oyun ve oyalanma' edinmek isteseydik, bunu, Kendi Katımız'dan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık." (Enbiya Suresi, 16-17)

Kaynaklar:

Cox JJ, Reimann F, Nicholas AK, Thornton G, Roberts E, Springell K, Karbani G, Jafri H, Mannan J, Raashid Y, Al-Gazali L, Hamamy H, Valente EM, Gorman S, Williams R, McHale DP, Wood JN, Gribble FM, Woods CG. An SCN9A channelopathy causes congenital inability to experience pain.2006. Nature: 444, 894-898

Mogil, Jeffery S. "The Genetics of Pain and Pain Inhibition." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 93, No. 7. (Apr., 1996), pp. 3048-3055.

Mogil, Jeffery S. "The Genetic Mediation of Individual Differences in Sensitivity to Pain and Its Inhibition." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 96, No.14. (Jul., 1999), pp. 7744-7751.



TÜM KITALARDA BULUNAN FOSİLLER YARATILIŞI İSPATLAMAKTADIR - III

Avrupa'da Bulunan Fosiller Evrimi Reddediyor

Dünyanın diğer kıtalarında olduğu gibi Avrupa'da bulunan fosiller de, Darwinistlerin büyük bir açmazda olduğunu göstermektedir. Çünkü bu bulgular, kademeli evrim iddiasını destekleyen tek bir delil dahi sunmazken, canlı-

ların yoktan var olduklarını ve jeolojik devirler boyunca değişmediklerini gösteren milyonlarca örnek ortaya koymaktadırlar. Bunun anlamı ise açıktır: Canlılar evrimleşmemiştir. Tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

→ → **Bir Evrimci İtiraf**

"Bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında, dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir: Bir anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır."

Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature, New York, Simon and Schuster, 1981, s. 88

→ → **Yarasa**

YAŞ: 54 - 37 milyon yıl

DÖNEM: Senozoik zaman, Eosen dönemi

YER: Messel Oluşumu, Almanya

Milyonlarca yıllık yarasa fosilleri canlıların evrim geçirdiği iddiasını reddetmektedir. Bu fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın yarattığıdır.



→ → Marlin Balığı



YAŞ: 208 - 146 milyon yıl
DÖNEM: Mezozoik zaman, Jura dönemi
YER: Solnhofen Oluşumu, Eichstatt, Almanya

Marlin balığının fosil örneklerine Solnhofen Oluşumu'nda sıkça rastlanmaktadır. 208 - 146 milyon yıl öncesine ait olan bu fosil, Marlin balıklarının diğer tüm canlılar gibi, var oldukları sürece hiçbir değişime uğramadıklarını, yani evrim geçirmediğini göstermektedir. Yüz milyonlarca yıl önce yaşayan Marlin balıklarıyla, günümüzdeki örnekleri tamamen aynıdır.

→ → Nautilus

YAŞ: 167 milyon yıl
DÖNEM: Mezozoik zaman, Jura dönemi
YER: Burton Bradstock, Dorset, İngiltere

Günümüzde yaşayan Nautilusların, bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Bu farksızlık, evrimin asla yaşanmadığını gösteren çok önemli bir delildir.

→ → Yusufçuk Larvası



YAŞ: 10 milyon yıl
DÖNEM: Senozoik zaman, Miosen dönemi
YER: Cueno, İtalya

Yusufçukların kendi fosilleri gibi larvalarının fosilleri de evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir. Resimdeki 10 milyon yıllık yusufçuk larvasının, günümüzdeki yusufçuk larvalarından hiçbir farkı yoktur. Bu farksızlık, evrimin hayal ürünü bir hikaye olduğunu gözler önüne sermektedir.



MERCEK ALTINDA...



Bu ayki bölümümüzde kısa geçmişine rağmen çok büyük ve hızlı bir gelişme sağlayan ve günümüzde de her alanda kullandığımız internetin doğuşunu ve gelişimini mercek altına alacağız.

1. İnternet, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

2. "İnternet" in kökleri 1962 yılında J.C.R. Licklider isimli bir bilim adamının Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) ortaya attığı bir tartışmaya dayanır. Bu tartışmalar "Galaktik ağ" kavramı üzerine yapılmıştır. Galaktik ağ; küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesi anlamına geliyor-

du. Bu düşüncelerden yola çıkarak MIT'te araştırmacı olarak çalışan Lawrence Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların birbirleriyle "konuşmasını" ilk kez 1965 yılında gerçekleştirdiler.

3. Bu araştırmacılardan Lawrence Roberts 1966 yılında "ARPANET" isimli bir proje hazırladı ve bu proje sayesinde internetin ilk şekli ortaya çıkmış oldu. Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen projenin amacı; bir felaket örneğinin bir nükleer savaş sonrasında işlevine bozulmadan devam edecek bir bilgisayar ağı oluşturmaktı. Bilgisayar ağının bir bölümü arızalansa ve çalışmaz hale gelse bile sistemin diğer bölümlerinin işlevine devam etmesi bekleniyordu.

4. ARPANET'i oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi. Çok kısa bir süre içinde birçok merkezdeki bilgisayarlar da ARPANET ağına bağlandı. ARPANET gelişerek bugünkü "İnternet" adını aldı.



İnternet



5. Ülkemizde internet bağlantısı ilk kez 1993 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi. İlk bağlantı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde yapıldı. Bunun ardından 1997 yılında akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başladı ve üniversiteler de bu ağ içinde birbirlerine bağlandı.

6. Türkiye'de internetin önemi çok kısa bir süre içinde fark edildi ve bu teknolojiden pek çok alanda hızla yararlanılmaya başlandı. 2000 yılında internet kullanıcılarının sayısı 1.785.000 iken, 1 yıl içinde %100'den fazla bir yükseliş gözlemlenmiştir. 2005 yılından itibaren 12 milyondan fazla kullanıcı Türkiye'de internet kullanırken, 2007 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 16 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

7. The Roper Reports Worldwide adlı Amerikan strateji şirketinin 30 ülkede yaptığı araştırmada, Türkiye, internet kullanıcı sayısı son iki yılda en hızlı artan ülke olarak gösterilmiştir.

8. Türkiye de yaklaşık olarak 12 milyon web sitesi bulunmaktadır. Dünya genelinde ise web sitelerinin toplam sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, on milyarlarla ifade edilmekte ve bu rakam her geçen gün hızla artmaktadır.

9. İnternet de, tüm diğer teknolojik gelişmeler gibi Yüce Allah'ın insanların hizmetine verdiği çok büyük bir nimettir. Pek çok farklı konuyla ilgili her türlü bilgiye ulaşma imkanı sağlayan internet, din ahlakının da



en doğru biçimde anlatılması için son derece önemli bir araçtır. Bu sayede insanlar bir konuyu etrafıca araştırma, farklı kaynaklardan inceleme imkanına sahip olmaktadır. Bu da, evrim teorisi gibi akıl dışı teorilerin bir gerçek gibi okutulduğu kimi ülkelerde tek taraflı ve dayatmacı bir eğitimi anlayışına karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Pek çok insan internette yer alan bilgiler sayesinde evrim teorisinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu öğrenmekte ve Allah'ın üstün yaratılış sanatı hakkında detaylı bilgiler edinebilmektedir. Allah'ın izniyle internet, ahir zamanı yaşadığımız bu günlerde İslam ahlakının yayılarak kitlelere ulaşmasına vesile olacaktır.

Kaynak: Türkiye İnternet Raporu, 2007, Aytaç Mestçi Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü



Rabbimiz'in Peygamberlere

Rabbimiz, elçilik göreviyle şerefleştirdiği peygamberlerinden bazılarını kimi zaman onları inkar edenlerin ve müşriklerin tuzaklarından korumak, kimi zaman da insanların imanına vesile olması için mucizeler lütfetmiştir. Böylece bu değerli kullarını Katından yardımıyla güçlendirmiş, onların tebliğlerini ve fikri mücadelelerini kolaylaştırmıştır. Rabbimiz'in büyük bir nimeti olan bu mucizeler, insanlarda çok büyük bir etki oluşturmuş; müminlerin hidayetlerini ve şevklerini daha da arttırırken, pek çok kişinin de imanına vesile olmuştur.

Kuran-ı Kerim'de, Yüce Allah'ın mucizelerle desteklediği peygamberlerin tebliğleri, hayatları ve inkarcılara karşı verdikleri mücadele detaylı olarak bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa, Hz. İbrahim ve Hz. İsa, Rabbimiz'in mucizeler bahşettiği mübarek elçilerindedir.

Örneğin Hz. İbrahim'i ateşe atmak isteyen inkarcıların tuzakları, Rabbimiz'in

mucizesiyle bozulmuştur. Allah, "**Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol."** (Enbiya Suresi, 69) ayetiyle de haber verdiği gibi, ateşe Hz. İbrahim'e esenlik olmasını emretmiştir. Böylece Rabbimiz'in mucizesiyle, inkar edenlerin Hz. İbrahim aleyhinde kurdukları tuzak yerle bir olmuştur. Kuran'da Allah'ın elçilerinden bazılarına bahşettiği diğer mucizeler şu şekilde haber verilmektedir:

Bahşettiği Mucizeler

**“Allah, yazmıştır:
"Andolsun, Ben
galip geleceğim
ve elçilerim de."
Gerçekten Allah,
en büyük kuvvet
sahibidir, güçlü
ve üstün
olandır.””**

(Mücadele Suresi, 21)



Kuran'ın birçok ayetinde de bildirildiği gibi Allah, elçilerini karşıladıkları her türlü zorluğa, tuzağa, sıkıntıya karşı korumuş, bu mübarek şahısların üzerindeki nimet ve bereketini artırmış, her zorluğun ardından onlara bir çıkış yolu yaratmıştır. Rabbiniz içinde balandıkları zor şartlarda bahşettiği mucizelerle, elçilerinin cesaretlerini ve güçlerini artırmış, üzerlerindeki yükün ağırlığını hafifletmiş, rahmetini hatırlatarak kalplerini kuvvetlendirmiştir.

Hız. İsa'nın kavmine gösterdiği mucizeler

"Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruh-u'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İzinle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğulları'na apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm." (Maide Suresi, 110)

"İsrailoğulları'na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları'na şöyle diyecek:) "Gerçek şu, ben size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulana iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır." (Al-i İmran Suresi, 49)

Hz. Musa'nın asasının ejderhaya dönüşmesi ve karşısındakilerin hilelerini yutması

"(Firavun) Dedi ki: "Eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru sözlülerden isen, bu durumda onu getir (bakalım)." Böylelikle (Musa) asasını fırlattınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi. (Araf Suresi, 106- 107)

Sağ elindeki ativer, onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir.

Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz." (Taha Suresi, 69)

Hz. Musa'nın asasıyla vurarak denizde yol açması

"İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: "Gerçekten yakalandık" dediler. (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk." (Şuara Suresi, 61-66)

Hz. Musa'nın elinin bembeyaz olması

"Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan, başka bir mucize (ayet) olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden (birini) göstermiş olalım." (Taha Suresi, 22-23)

Hz. İbrahim'in parçaladığı kuşların ona canlı olarak geri gelmeleri

"Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. (Allah ona:) "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için" dedi. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları (parçalayıp) her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."" (Bakara Suresi, 260)

Hz. Yunus'un balık tarafından yutulduktan sonra mucizevi şekilde kurtulması

“Şüphesiz Yunus da gönderilmiş (elçi)lerdendi. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kur'aya katılmıştı da, kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı. Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı, Onun karnında (insanların) dirilip-kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı. Sonunda o hasta bir durumdayken çıplak bir yere (sahile) attık.” (Saffat Suresi, 139-145)

Hz. Zekeriya'nın ilerlemiş yaşında çocukla müjdelenmesi

“Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi. O mihrapta namaz kılariken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar."” (Al-i İmran Suresi, 38-40)

Mucizeler Rabbimiz'in Kudretinin Birer Tecellisidir

Kuran ayetlerinde, yukarıda yer verilenlerin dışında daha birçok mucize haber verilmektedir. Rabbimiz'in bize haber verdiği bu mucizeler, tüm kainatın sahibi, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in dilemesiyle meydana gelmektedir. Her bir mucize Allah'ın "Ol" emriyle ve Allah'ın dilediği şekilde gerçekleşmektedir. Allah bir Kuran ayetinde şu şekilde buyurmaktadır:

“Andolsun, senden önce de elçiler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmaksızın (hiç) bir elçiye herhangi bir ayeti (mucizeyi) getirmek olacak iş değildir. Her ecel (tesbit edilmiş süre) için bir kitap (yazı, hüküm, son) vardır.” (Ra'd Suresi, 38)

Maide Suresi'nde de Hz. İsa'nın,

mucizeleri "Allah'ın izniyle" gerçekleştiği haber verilmektedir:

“Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğulları'na apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm."” (Maide Suresi, 110)

Rabbimiz Salih Kulu Hz. Meryem'e de Mucize Bahsetmiştir

Hz. Meryem'in yanında hep hazır yiyecek olması:

Hz. Zekeriya Allah'ın hidayete eriřtirdiđini, salihlerden olduđunu, alemlere üstün kıldıđını ve dosdođru yola yöneltip iletildiđini bildirdiđi peygamberlerdendir. Allah, Al-i İmran Suresi 37. ayetiyle, Hz. Meryem'in yetiřtirilmesinden Hz. Zekeriya'yı sorumlu kıldıđını bildirmiřtir.

Hz. Zekeriya, Rabbimiz'e yürekten bađlı, salih bir mümin olan Hz. Meryem ile yakından ilgilenmiř, onun hayatındaki mucizevi olaylara bizzat tanık olmuř ve onun diđer insanlardan üstün kılınmiř bir kimse olduđunu fark etmiřtir. Hz. Meryem'in bařına gelen bazı olaylar ile, Allah'ın onu rahmetiyle desteklediđine ve çeřitli vesilelerle onu Kendi fazlından nimetlendirdiđine řahit olmuřtur. Allah, bu olaylardan birini Al-i İmran Suresi'nde bizlere řu řekilde bildirmiřtir:

"... Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah Katındandır. řüphesiz Allah, dile-diđine hesapsız rızık verendir" dedi." (Al-i İmran Suresi, 37)

Peygamberlerin hepsi Rabbimiz'e teslim olmuş, yüksek ahlaklı, alemlere üstün ve örnek kılınmış, mübarek kimselerdir. Ancak tüm insanlar gibi onlar da Rabbimiz'in huzurunda aciz ve muhtaçtırlar. Allah tüm kainatı yoktan var eden, tüm varlıklar üzerinde mutlak güç ve hakimiyet sahibi olandır. Canlı cansız herşeyin kontrolü Allah'a aittir. Tüm kainat, göklerde ve yerde bulunan canlı - cansız her şey: tüm insanlar, hayvanlar, bitkiler, eşyalar Allah'a aittir. Hepsini yaratan alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

Her şey O'nun emriyle hareket eder, o dilediği sürece varlığını sürdürülebilir.

Tüm canlı varlıkları besleyen, onlara gökten ve yerden rızık veren, yeri yeşerten, geceyi karartan, Güneş'i parlak bir ışık kılan, mevsimleri var eden Yüce Allah'tır. Dünyanın yaratılışından itibaren yaşamış olan tüm insanları yaratan Allah'tır. Canlı ya da cansız her şey Allah'a muhtaçtır. Rabbimiz'in insanlar arasından seçip elçilik göreviyle şereflelendirdiği peygamberleri de Allah'ın yarattığı ve O'nun emriyle hareket eden, Allah'a muhtaç insanlardır. Gösterdikleri mucizeler de sadece Allah'ın dilemesiyle meydana gelmektedir.

Enbiya Suresi'nde Rabbimiz'in sonsuz gücü şu şekilde haber verilmektedir:

“Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yanında olanlar, O'na ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar. Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler. Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı (ölülerini) diriltecekler? Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, elbette, ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendiregeldikleri şeylerden Yücedir. O, yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler. Yoksa O'ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Kesin-kanıt (burhan)ınızı getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri (Kitab'ı) ve benden öncekilerin de zikri." Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar, bundan dolayı yüz çeviriyorlar.”
(Enbiya Suresi, 19-24)

Bir Ayet Bir Açıklama

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet Suresi, 33)

İnsanların yaratılış amacı, Allah'a iman etmek ve yalnızca O'na kulluk etmektir. Bütün insanlar yaşamları boyunca bir imtihandan geçirilirler. Allah sonsuz adalet sahibidir ve elçileri ve kitapları yoluyla insanlara bu sorumluluklarını bildirir. Yaşamının asıl amacından haberdar olan her insan da bu gerçeği başka insanlara aktarmakla yükümlüdür. Bunu, hayatı boyunca, gerek sözleriyle, gerek davranışlarıyla, gerekse de bu amaçla yaptığı çalışmalarla yerine getiren kişi, "Allah'a çağırmış" olur. Yüce Allah bu ayette, Allah'ın rızasını kazanabilmeyi tüm samimiyetleriyle umut eden, sadece O'nu hoşnut etmek için salih amellerde bulunan kullarını övmektedir.

Allah bu ayetiyle bizlere güzel sözü de tarif etmektedir.

Güzel söz, insanları Allah'a çağıran, Kuran'a uymaya davet eden sözdür.

Allah'ın dinini anlatmak, Kuran ile öğüt vermek, iyiliği emredip kötülükten men etmek, Allah'ın ayetlerini hatırlatmak; bunların hepsi birer çağrıdır ve bir insana söylenebilecek en hayırlı, en güzel sözlerdir. Müminlerin insanları Kuran ahlakına yönelten bu sözlerinin tek bir hedefi vardır; Allah'ı razı etmek ve karşıdaki kişinin de Allah'ın razı olacağı ahlakta bir insan olmasına vesile olmak... Hedef bu olunca Allah'ı zikretmek, güzel ahlakı anlatmak ve ahireti kazanmaya çağırmak gibi, kimi zaman kişiye eksik olduğu yönlerde öğüt vermek, Kuran ayetleri doğrultusunda hatalarını en güzel şekilde eleştirmek, korkup sakınmasını hatırlatmak da aynı şekilde güzel sözdür.

Allah'ın Bizze Verdiği Nimetlere Gereği gibi Şükrediyor musunuz?

Hiç şüphesiz, rızık (nimet) veren O, metin kuvvet
sahibi olan Allah'tır. (Zariyat Suresi, 58)

Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bizler, Allah'ın verdiği
nimetlerle hayatımızı devam ettirebiliriz. Bizim için faydalı
tüm bitkileri toprağın altında Allah filizlendirir. Toprağı insan-
lar ekip biçmeden bile toprak bize yemyeşil ürünler ve ba-
şaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu renklerde
ve birbirinden lezzetli meyveler ve sebzeler çıkar.

Allah, yerin altındaki kimi zaman 4500 santigrat derece
sıcaklıktaki ateş kütlelerini toprakla örter.

Gökyüzünden tonlarca berrak su indirir.

Masmavi denizlerin içi ise binlerce çeşit canlıyla doludur.

Allah, her an yaşamamız için mutlaka gereken oksijeni yaratır.

Allah'ın bizim için yarattığı nimetleri saymakla bitiremeyiz.

Allah bu gerçeği Kuran'da şöyle bildirir:

**Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın
nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirme-
ye güç yetiremezsiniz... (İbrahim Suresi, 34)**

Ayette bildirildiği gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak
üzere türlü nimetleri bize Allah'ın verdiğini unut-
mamalıyız. Her zaman Allah'ı
hatırlamalı, O'na şükret-
meli, yani O'na te-
şekkür etmeliyiz.

SAKIN UNUTMAYIN

*Sevgili Çocuklar,
Sizi, yakınlarınızı ve
çevrenizdeki tüm canlıları
Allah'ın yarattığını
sakın unutmayın...*

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)

Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber, Hz. Muhammed (sav)'dir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), günümüzden yaklaşık 1400 yıl önce yaşamıştır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz (sav) hakkında birçok bilgiye sahibiz. Peygamber Efendimiz, içinde yaşadığı topluma Allah'ın Kuran'da bildirdiği gerçekleri anlatmıştır. Onları Allah'a ibadet ve dua etmeye, Allah'ın bizlerden istediği güzel ahlaki yaşamaya çağırmıştır. İnsanlara, kendilerine verdiği sayısız nimet için Yüce Rabbimiz'e şükretmeleri yani teşekkür etmeleri gerektiğini söylemiştir. Ölümünden sonraki ahiret hayatlarında mutlu olabilmeleri için kendisine uymaları gerektiğini de anlatmıştır.

Ancak bu toplumdaki kibirli, şımarık, kötü niyetli bazı insanlar Peygamber Efendimizin çağrılarına uymamışlardır. Ona zorluk çıkartmışlar ve hatta onu doğup büyüdüğü Mekke şehriden ayrılmaya zorlamışlardır. Ama Allah zamanımıza kadar hiç değişmeden gelen İslam dinimizi, böyle kötü niyetli insanların yok etmelerine müsaade etmemiştir.

Peygamberimiz Mekke'den Medine şehrine göç etmiş, buradaki Müslüman insanlar ona yardım etmişlerdir. Onun anlattığı gerçeklere inanmışlardır.

Peygamber Efendimizin bu çağrısı, bugün yaşayan tüm insanlar için geçerlidir. Allah'tan korkan ve yaptıkları hataların bağışlanmasını isteyenlerin Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e uymaları gerektiği bir ayette şöyle bildirilir:

De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Al-i İmran Suresi, 31)

?? BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Arkadaşlar!

Köpeklerin beyinlerindeki koku alma merkezinin insanlardan 40 kat daha fazla gelişmiş olduğunu hiç duymuş muydunuz?

Darwinist Propagandanın

Gelişen teknoloji ve bilim ile birlikte ortaya çıkmıştır ki; evrimcilerin kendilerine delil olarak göstermek istedikleri tüm iddialar aslında Yaratılış Gerçeğini delillendirmekte, tüm bilimsel veriler evrimi yalanlamaktadır. Evrimi yalanan bu bilimsel gerçeklerden biri de, Darwinistlerin hayali evrim senaryolarıyla açıklama getirmeye çalıştıkları genetik kod mucizesidir.

Genetik Kod Evrimi Yalananlar

Bir dağın yamacında beyaz taşlarla 'Vatanımızı koruyalım' sözlerinin yazılı olduğunu ve karayolu üzerinde seyreden araçlardaki insanların da bu yazıyı gördüğünü farz edelim. Hiç kimse bu şekilde bir dizilimin yer sarsıntıları ve fiziksel parçalanmanın etkisiyle yuvarlanarak, tesadüflerle meydana geldiğini düşünmeyecektir. Çünkü burada kayalar, kendi doğalarında bulunmayan bir mesaj iletmektedirler. Bu mesaj, alfabenin harfleri kullanılarak kodlanmıştır. Buradaki kodlama, belli sembollerin (alfabenin harflerinin) bilgi taşıyacak şekilde eşleştirilmesi yoluyla yapılmıştır. Bu şekilde bir kod ise zihnin ürünüdür.

Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün yöneticisi Prof. Dr. Werner Gitt, bu gerçek hakkında şunları söyler:

"Bir kodlama sistemi, her zaman için zihinsel bir sürecin ürünüdür. Bir noktaya dikkat edilmelidir; madde bir bilgi kodu üretemez. Bütün deneyimler, bilginin ortaya çıkması için, özgür iradesini, yargısını ve yaratıcılığını kullanan bir aklın var olduğunu göstermektedir... Maddenin bilgi ortaya çıkarabilmesini sağlayacak hiçbir bilinen doğa kanunu, fiziksel süreç ya da maddesel olay yoktur... Bilginin madde içinde kendi kendine ortaya çıkmasını sağlayacak hiçbir doğa kanunu ve fiziksel süreç yoktur." ¹

Çürük Temelleri

Nitekim mantıklı bir cümle şeklinde bir araya gelmiş olan taşları gören insanlar bu durumda bilinçli sebeplerin, örneğin civardaki insanların zihinlerindeki düşünceleri kayalara bir kod yoluyla uyguladıklarını anlayacaklardır.

Şimdi bu taşları zihninizde milyonlarca kez küçültün ve moleküler ebatta hücrelerinizin çekirdeğinde dizili olduğunu ve 'genetik kod' sayesinde size ait özelliklerin bilgisini sakladığını düşünün. Genetik kod da, kaya örneğinde olduğu gibi, doğada bulunan oluşumları, nükleotid ismi verilen molekülleri sembol olarak kullanır. Kayaların taşıdığı mesaj, kayaların kendisinden kaynaklanmadığı gibi, genetik bilgi de bu moleküllerin kendisinden veya herhangi bir doğa kuvvetinden kaynaklanmamaktadır. Dolayısıyla genetik kodun, maddeci bir bakış açısıyla hiçbir açıklaması bulunmamaktadır. Yazar Dean Overman bu konuda şunları söylemiştir:

"Genetik kodun içerdiği bilgi, tüm bilgi veya mesajlarda olduğu gibi, maddeden yapılmış değildir. Anlam, kodun sembolleri veya alfabelerinden kaynaklanan bir özellik değildir. Genetik koddaki mesaj veya anlam, madde-dışıdır ve fiziksel veya kimyasal özelliklere indirgenemez, 'materyalizm kod-daki anlamı açıklamaz.'" ²

Genetik Kodun Tesadüfi Oluşumlar Arasından Amaçsızca Seçilmiş Olma İhtimali Yoktur

Önde gelen bilgi teorisyeni ve biyofizikçi Hubert Yockey, en küçük genomda ya-

şamın mümkün olması için gerekli bilgi içeriğinin miktarını ölçmüş ve bunun rastlantısal olarak ortaya çıkma ihtimalinin $10^{186,000}$ 'de bir ihtimal olduğunu ortaya koymuştur.³ Yockey, genetik kodun rastlantısal olarak ortaya çıkması için ise doğal seleksiyonun, evrensel koda ulaşmadan önce, 1.40×10^{70} farklı genetik kod keşfetmesi gerektiğini hesaplamıştır. Gerçekleşme ihtimali 10^{50} 'de birden küçük olan olaylar, evrenin neresinde olursa olsunlar imkansız kabul edilirler.⁴

Buraya kadar anlatılanları özetleyecek olursak, genetik kod;

- 1) Maddeci bir yaklaşımla açıklanamamaktadır,
- 2) Tesadüfleri kesin olarak reddetmektedir,
- 3) Bilgisayar teknolojisinden çok daha üstün bir yapı ortaya koymaktadır.

Genetik kodla ilgili olarak maddeci bir yaklaşımla açıklanması mümkün olmayan bir dördüncü konu vardır ki, evrimciler tam bir açmaz oluşturmaktadır. DNA, yalnız protein yapısındaki birtakım enzimlerin yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Hayatın kökeni araştırmalarının tanınmış bir ismi olan John Horgan bu ikilemi şöyle açıklar:

"DNA; yeni DNA üretmek de dahil olmak üzere yaptığı işi, katalitik proteinlerin ve enzimlerin yardımı olmadan yapamaz. Kısacası DNA olmadan proteinler var olmaz, ama DNA da proteinlerin olmadığı durumda oluşmaz." ⁵



Darwinist Propagandanın

Tanınmış evrimci Dr. Leslie Orgel ise, 1994 tarihli bir makalesinde aynı gerçek karşısında şöyle demektedir:

"Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve ay-

nı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır." ⁶

Evrimciler, Genetik Kodla İlgili Gerçekler Karşısında Çaresiz

Nature dergisinin 20 yıl boyunca editörlüğünü yapmış olan Sir John Maddox, genetik kodun kökeni konusundaki çaresizliklerini şu sözlerle ortaya koymuştur:

"Genetik kodun kökeninin, yaşamın kendisinin kökeni kadar belirsiz olması can sıkıcıdır."

Oysa elbette, genetik kodun kökeni gerçekte belirsiz değil aksine çok açıktır. Genleri yaratan, onlara bilgiler kodlayan, onları sürekli olarak Kendi kontrolünde tutan Yüce Allah'tır. Bu gerçeğe her ne pahasına olursa olsun zihinlerini kapatan evrimciler, içine düştükleri durumu kendileri oluşturmaktadırlar. Kayaların yuvarlanıp, tesa-düflerin eseri olarak cümleler yazabileceğine, kağıdın üzerine rastgele dökülen mürekkebin bir kitap oluşturabileceğine inanmaya denk bir düşüncüyü her durumda savunma zorunluluğu onları son derece zor, açıklamasız ve sonuçsuz bir durum içine sokmaktadır. Oysa insan, evrimci ön yargıları bir kenara bıraktığında genetik kod ile açıkça anlaşılabilir en büyük gerçeği; Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü derhal görecektir. Ciltlerce ansiklopedik bilginin gözle görülmeyecek kadar küçük bir alanda saklanması, hücrede 'okunması', 'tercüme edilmesi', şuursuz moleküllerin tesa-düflerin eseri olarak başlatıp yönetebileceği bir sistem değildir. Yüce Allah genetik kodu sonsuz ilmi ile var etmiştir.

"Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindeki ve arkalarındaki bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür." (Bakara Suresi, 255)

Genetik Kod Hücrede Nasıl Yorumlanır?

→ Genetik kod, hücredeki bilginin kodlanmasında kullanılan kuralları ifade eder ve protein sentezinde kullanılır. Proteinler, hücrenin faaliyetlerinde çok çeşitli görevler üstlenen moleküllerdir. Bunlar, amino asit adı verilen moleküllerin uç uca eklenme-

siyle meydana gelen zincirlerdir. Bedenimizdeki amino asitler yirmi çeşittir. Amino asitlerin uç uca eklenerek meydana getirdiği proteinlerin sayısı on binleri bulur. Proteinler, kendilerini meydana getiren aminoasitlerin niteliğine göre üç boyutta özel şekiller alarak katlanırlar. Proteinin formu, işlevi açısından kritik derecede önemlidir. Proteinin yapısında meydana gelecek bir bozukluk, ilgili olduğu moleküllere bağlanamamasına yol açar. Bunun sonucunda ise organizmanın yaşamında aksaklıklar hatta ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

⇒ Hücrelerimizdeki on binlerce proteinin bilgisi, DNA molekülünde saklanır. DNA molekülü, birbirine sarılmış iki iplikçikten meydana gelir. Bu iplikçikler arasında ve basamaklar halinde nükleotidler yer alır. Bu nükleotidler dört çeşittir ve isimlerinin baş harflerine göre A, T, G ve C ile gösterilir. Bir insan DNA'sında yaklaşık 3.1 milyar nükleotid art arda sıralanır. Bunlar aynı zamanda hücrede sentezlenen proteinlerin bilgisini saklayan 'kimyasal harfler'dir. Bu harfler, her biri bir proteinin bilgisini saklayacak şekilde gruplanmış. Bu gruplara "gen" ismi verilir. Bir gen, 50 ila 2000 nükleotidden meydana gelebilir. Genleri meydana getiren harfler ayrıca üçerli üçerli kodonları meydana getirirler. Bir benzetme yapılacak olursa kodonlar kelimeler, genler ise cümleler gibidir. Protein sentezi için hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA'daki bilginin kopyalanması ve protein sentezi yapılan organel (ribozom) taşınması gerekmektedir. Bu işlem hücresel makineler sayesinde gerçekleşir. Bu sırada genetik kod sayesinde DNA'daki bilgi 'okunur ve tercüme edilir.'

⇒ Hücredeki protein sentezi iki ayrı 'alfabe' kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlardan ilki, DNA'nın alfa-besidir. Proteinin bilgisi, DNA'da A, T, G, C ile gösterilen kimyasal harflerle kodlanır. Diğer lisanın harfleri ise, proteinleri meydana getiren amino asitlerdir.

⇒ Bir proteinin bilgisini saklayan bir genin üzerindeki bilgi, transkripsiyon ismi verilen bir işlemle DNA molekülü üzerinden kopyalanır. mRNA (mesajcı RNA) molekülü ile hücrenin ribozom isimli organeline taşınır. mRNA üzerindeki harfler ribozomda üçer üçer, bir diğer deyişle kodon kodon okunur. Bu sırada tRNA (transfer RNA) molekülü, her bir kodonun karşılığı olan aminoasiti protein zincirine eklenmek üzere getirir. Kodonlar okundukça amino asitlerin getirilip eklenmesi devam eder ve sonuçta ilgili protein üretilmiş olur. Bu, aynı zamanda bir tercüme işlemidir. Kodonların her birinin karşılığında ilgili amino asit yerleştirilmekte, bir diğer deyişle DNA diliyle yazılı bilgi bu defa amino asitler kullanılarak protein diliyle yazılmaktadır.

Bu mükemmel sistem ve komplekslik, evrimcileri tümüyle açıklamazsız bırakan bir mucizedir. Muhteşem detayları burada ancak yüzeysel olarak özetlenen bu sistem, Allah'ın sonsuz bir ilimle yarattığı bir sistemdir. Bir ayette Allah'ın her şeye hakim olduğu şöyle bildirilmektedir:

“Gökten yere her işi O evirip düzene koyar...” (Secde Suresi, 5)

1 Werner Gitt, *In the Beginning Was Information*, CLV, Bielefeld, Germany, s. 107
2 Dean L. Overman, *A Case Against Accident and Self-Organization* Rowman & Littlefield Publishers, 1997
3 Hubert Yockey, *Calculating Evolution*, Vol. 3 No. 1, *Cosmic Pursuit*, 2003, s. 28
4 Emil Borel, *Elements of the Theory of Probability*, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs,

New Jersey, 1965
5 John Horgan, "In the Beginning", *Scientific American*, cilt 264, Şubat 1991, s. 119
6 Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", *Scientific American*, cilt 271, Ekim 1994, s. 78
7 'The Genesis Code by Numbers,' *Nature*, 367:111, Ocak 1994



Bazı insanların en büyük hatalarından biri, Allah'ın Kuran'da belirttiği mantık ile değil de kendi mantıkları veya toplumda yaygın olan değer yargıları ile hareket etmeleridir. Bunun için kolaylıkla, hiç düşünmeden, Allah'ın hiç sevmediği ve ahirette cezalandıracağı davranışları onaylayabilmekte, görmezlikten gelebilmekte veya pervasızca uygulayabilmektedirler. Yalan söylemek de bu tür davranışlardanır. Her ne kadar toplumda yalancılık kötü bir ahlak özelliği olarak bilinse de, bu kimi zaman sözde kalır. Çünkü insanların önemli bir bölümü, ciddi bir kişilik bozukluğu olan yalancılığı alışkanlık haline getirmiştir. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirir:



Yalancılık mı?

Dünya hayatında, yalan söyleyen, sinsilik ve ikiyüzlülük yapan kişi, ilk bakışta bazı karlar elde ediyor, çıkarlar sağlıyor gibi görünebilir. Ancak bu durum aldatıcıdır. Yalancı, sonuç itibarı ile daima kaybeder. Dünyada gerçek dostluğu, sevgiyi, güveni, samimiyeti, yakınlığı, huzur ve rahatlığı yaşayamaz; ahirette ise çok şiddetli bir azapla karşılık görebilir. Allah yalancıların durumunu şöyle bildirmiştir:

Kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan söyleyenler'; Ki onlar, 'bilgisizliğin kuşatması' içinde habersizdirler. (Zariyat Suresi, 10-11)

Yalan Neden Söylenir?

- Yalan, gurur ve kibir nedeniyle söylenir.
- Alışkanlık ile söylenir.
- Alay etmek ve kızdırmak için söylenir.
- Zor gelen bir işi yapmaktan kurtulmak için söylenir.
- "Bilmiyorum" dememek için söylenir.
- Yaşanan veya tanık olunan olayları abartmak için söylenir.
- Kötülük yapmak ve aldatmak için söylenir.
- Gösteriş yapmak için söylenir.
- Çıkar ve gelir sağlamak için söylenir.
- Bir tartışmada haklı çıkmak ve üstün gelmek için söylenir.
- "Beyaz yalanlar" aldatmacası ile söylenir.
- Yapmayacağını bildiği bir şeyi vaat eden söylenir.
- İnsanlardan korkup çekinerek söylenir.



Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.' (Enam Suresi, 116)

İki kişinin bulunduğu bir yerde bir şey kırıldığında, "bunu kim kırdı?" sorusuna dahi gerek yoktur. Çünkü soran kişi kırmadığına göre, diğeri kırmıştır. Ancak, buna rağmen kıran kişi "ben kırmadım" diyerek yalan söyleyebilir ve kendi aklına göre "o anını kurtarır". Oysa, kendini çok kötü bir duruma sokmuştur ve bunun farkında değildir. Çünkü hem yalancı olduğu görülmüştür ve bu nedenle kurtarmaya çalıştığı gururu aslında çok daha fazla zedelenmiştir, hem de -daha önemlisi- Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranış göstermiştir.

Dürüstlük mü?

Dürüst insan kimi zaman bazı zorlukları göze almak durumunda kalabilir. Ancak dürüst ve samimi olduğu için daima kazanır. Allah onun güzel ahlakına karşı dünyada ve ahirette ona nimetini, rahmetini, sevgisini, rızasını sunar ve onu cennetle ödüllendirir. Allah dürüstlerin ve samimi müminlerin karşılaşacağı güzel sonucu Kuran'da şöyle bildirmiştir:

Allah dedi ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür.

Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur."
(Maide Suresi, 119)

Neden Dürüst Olunur?

Çünkü,

- Allah her şeyi gören, duyan ve bilendir.
- Allah her şeyden haberdardır.
- Her insanın yanında ağızından çıkan her kelimeyi yazan yazıcı melekler vardır.
- Allah'tan güç yetirebildiği kadar korkulmalıdır.
- Allah bir hardal tanesini dahi tartıya getirendir.
- Allah hesabı seri görendir.
- Cennette yalan yoktur.
- Yalancı, yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur.

Peygamber Efendimiz (sav) de insanların doğruluktan ayrılmalarını, yalandan sakınmaları gerektiğini şu hikmetli sözleri ile insanlara tavsiye etmektedir:

"Siz doğruluğa devam ediniz, çünkü doğruluk muhakkak sahibini hayırlara erdirtir. İyilikler de cennete hidayet eder, götürür. Doğruluğa devam ettikçe ve doğruyu aradıkça Allah Teala'nın indinde siddik olarak yazılır. Yalandan sakınınız, muhakkak yalancı insanı fücra götürür, fücür ise ateşe yani cehenneme götürür, kul yalana devam ettikçe ve yalancı aradıkça İlahi'de yalancı yazılır."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.279; Buhari ve Müslim'den)

Teknoloji Doğadaki CANLILARI

Alarm Sinyali Veren Bitkiler

Toprağa bağlı sabit duran bitkilerin tehlikeden kaçamayacaklarını, dolayısıyla düşmanlarına hemen teslim olacaklarını düşünebiliriz. Ancak yapılan araştırmalar durumun hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bitkiler de şaşkıncı taktiklerle düşmanlarının üstesinden gelmektedirler.

Örneğin bitkiler, yapraklarını kemiren böcekleri uzaklaştırmak için kimi zaman zararlı kimyasallar üretirler, kimi zaman da bu böceklerle beslenen avcı böcekleri çeken kimyasal kokular yayarlar. Kuşkusuz her iki taktik de son derece ustacadır. Nitekim tarımsal alanda yapılan faaliyetlerde bu savunma stratejisi, çok etkili bir yöntem olarak taklit edilmeye çalışılmaktadır. Almanya'daki Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nde 'bitki savunması genetiği' alanında çalışmalar yapan Jonat-

han Gershenzon, bu akılcı stratejiyi gereği gibi taklit edebilirlerse, gelecekte tarımsal ilaçlamaların zehirsiz yapılabileceğini düşünmektedir. ¹

Bazı bitkiler tırtıllar tarafından saldırıya uğradıklarında hemen bu tırtıllarla beslenen avcı böcekleri kendilerine çeken, uçucu bir kimyasal madde salgılar. Yardıma çağrılan böceklerin özelliği ise yumurtalarını tırtılların içine bırakmalarındır. Tırtıldan habersiz onun içinde barınan ve yumurtadan çıkan larvalar ise, bu tırtıllarla beslenerek büyüme imkanı bulurlar. Böylece ekine zarar veren tırtıllar dolaylı bir strateji ile imha edilir.

Bitkinin, yapraklarının bir tırtıl tarafından yendiğini anlaması ise yine kimyasal yöntemlerle gerçekleşir. Bitki, yapraklarını kaybettiği için değil, tırtılın salyasındaki kimyasallara tepki olarak böyle bir alarm sinyali verir. Basitmiş gibi görünen bu olayda üzerinde durulması gereken pek çok konu vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

Örnek Alıyor

1-Bitki, tırtılın kimyasal salgısını nasıl algılamaktadır?

2-Bitki, alarm sinyali verdiği tırtıllardan kurtulacağını nereden bilmektedir?

3-Verilen sinyalin böceklerde davet etkisi yapacağını nereden bilmektedir?

4-Bitkinin, daveti doğru böceklere (saldırgan tırtıllarla beslenen) yapmasını sağlayan nedir?

5-Verilen sinyal sesli değil kimyasal bir salgı şeklindedir. Böceklerin kullandığı kimyasallar da son derece karmaşık bir molekül yapısına sahiptir. Kimyasaldaki en ufak bir eksiklik ya da yanlışlık, sinyalin niteliğini kaybettirebilir. Bu durumda bitki bu sinyali veren kimyasalı kendi kendine nasıl üretebilmektedir?

Şüphesiz beyni bile olmayan bir bitkinin tehlikeler karşısında çözüm üretmesi, bir kimyager gibi kimyasal maddeleri tahlil etmesi, hatta bunu üretmesi, planlı bir strateji yürütmesi mümkün değildir. Kuşkusuz ki, dolaylı yöntemlerle bir düşmanı alt etmek akıl gerektiren bir davranıştır. Bitkiyi bu özelliklerle yaratan Yüce Rabbimiz olan Allah'tır.

Timsah Derisindeki Fiberglas Tekniği

Fiberglas tekniği, teknolojiye 20. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu malzeme canlılarda, var oldukları ilk günden beri mevcuttur. Örneğin timsahın derisi fiberglasla aynı yapıda bir malzemedir.

Bilim adamları okun, bıçağın ve hatta bazen kurşunların bile işlemediği timsah derisinin neden bu kadar sağlam olduğunu yakın bir zamana kadar bilmiyorlardı. Ancak konuyla ilgili yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar vermiştir:

Timsahın sırt derisinde özel bir doku bulunmaktadır. Bu dokuya sağlamlığını veren malzeme, içinde kullanılan kolajen proteini lifleridir. Bu liflerin özelliği ise dokuların içerisine eklenerek dokunun yapısını güçlendirmeleridir. Kuşkusuz bu madde (kolajen) bunca ayrıntıya ve özelliğe evrimcilerin iddia ettikleri gibi uzun yıllar içerisinde birbirini takip eden tesadüfler sonucunda sahip olmamıştır. Aksine yeryüzünde daha ilk olarak ortaya çıktığında sahip olduğu mükemmel özelliklerle birlikte Allah tarafından yaratılmıştır.

Elektrikle İşleyen Merkez:

Beyin

Beyin, vücudu elektrik enerjisini kullanarak denetler ve yönetir.

Hatta görülen, hissedilen, hayal edilen ve hatırlanan herşey beyinin içinde, elektrik sinyallerinin oluşturduğu bir dünyadır. Beyin, kendiniz ve çevreniz hakkında bildiğiniz herşeyin meydana geldiği yerdir. Tüm evren ve içindekiler, tanıdığımız herkes ve onlara ait detayların tamamı beyninizin içinde belirir ve kaybolur. Beyin, Allah'ın üstün yaratışıyla, sizinle ilgili tüm ayrıntılara, vücudunuzun her noktasına hakimdir.

İnsan vücudu, bilgi türü her ne olursa olsun, aynı aktarım aracını kullanmaktadır. Dokunma, tat, koku, ses ya da görüntü, bütün bu hislerle ilgili bilgiler elektriksel sinyaller olarak kodlanırlar. Bu elektriksel sinyaller, hedefleri olan herhangi bir sinir ya da kas lifine ulaştıklarında kimyasal bir değişime sebep olurlar. Bu değişim ise bir hissin oluşmasına ya da bir kasın kasılarak bir hareketin, bir mimiğin gerçekleşmesine yol açar. Aynı yöntemin böylesine zengin, kapsamlı bir iletişim sağlaması sinir sistemimizdeki yaratılışın mükemmelliğini ortaya koyan özelliklerden biridir.

Beynimizde Doluşan Elektrik

Beynin tüm bu işlevleri yerine getirirken kullandığı en temel kaynak elektriktir. Bu elektrik sayesinde bilgiler, talimatlar bir beyin hücresinden diğerine atlar. Bey-



ninizde 15-20 watt'lık, buzdolaplarının içinde kullanılan türde bir ampülü yakacak kadar elektrik dolaşmaktadır. Bu enerji sayesinde, beyin vücudun diğer kısımları ile haberleşir, onlara talimatlar gönderir ve onlardan gelen elektriksel mesajları yorumlar.¹ Yalnızca beyindeki değil, aynı zamanda vücuttaki tüm sinir hücreleri de elektrik üretir ve elektrikle çalışır.² Gözünüze gelen gün ışığı, televizyondaki görüntüler, radyoda çalan müzik, içtiğiniz suyun serinliği, ocaktaki bir yemeğin kokusu, parmağınızla tempo tutmanız, yüzünüzde oluşan mimikler bir dizi elektrik titreşimini harekete geçirir.

Bilgi Elektrikle İletiliyor

Beyin tüm işlevlerini nöron adı verilen sinir hücrelerini kullanarak gerçekleştirir. El, ayak veya deri hücrelerinin oluştuğu yapı malzemelerinden hiçbir farkı olmayan beyin hücreleri, elektrik

enerjisini, kendi aralarında konuştuğu bir dil gibi kullanarak tüm vücut hakkında bilgi alış-verişinde bulunurlar. Aynı dili kullanarak vücudun tamamına gerekli mesajları ve bilgileri aktarırlar.

Nöronların arasında taşınan sinyallere ait voltaj genel olarak küçüktür (birkaç on milivolt) ve bu sinyaller saniyede 100 metre hızla hareket ederler.³ Belirgin olarak nöronlar her beş milisaniyede (1/1000 sn) bir, sinyal üretmek üzere yeniden hareket geçebilirler.

Sinir hücreleri pek çok açıdan diğer hücrelere benzeyen özelliklere sahip olsalar da çok önemli bir yönden farklılık gösterirler: Bu özellik, sinir hücrelerinin "bilgi"yi işlemeye geçirmeleridir. Sinir



hücrelerinin bilgiyi işlem- den geçirme yeteneği, hücre içine alınacak maddeleri (sod- yum, kalsiyum, potasyum iyon- ları...) denetleyen hücre zarının kendine has özelliklerine bağlıdır. İyonlar elektriksel olarak yüklü par- çacıklar oldukları için, bunların hücre zarından içeri ya da dışarı hareketi, hücrede elektriksel olarak birtakım de-

ğişikliklere sebep olur. Bir sinir uyarısı da, nöron zarı boyunca oluşan bu elektriksel deęişim aktarılmasıdır.

Bir bilginin elektrikle iletil- mesi ya da bir eylemin elektrik- le gerçekleştirilmesi şüphesiz üstün bir ilmin göstergesidir. Vücudumuzdaki benzersiz tek- noloji de bu ilme sahip olan bir Yaraticı'nın varlığını gösterir. Sonsuz ilim sahibi olan Rabbi- miz herşeye Kadir olandır.

Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir deęil mi? Elbette (öyledir); O, yaratandır, bi- lendir. Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen olur. Herşeyin melekutu (hükümler ve mülkü) elinde bulu- nan (Allah) ne Yücedir. Siz O'na dön- dürüleceksiniz. (Yasin Suresi, 81-83)

Beynin Üstün İşlem Kapasitesi

Dünyanın en hızlı işlem yapan bilgisa- yarları ortalama olarak saniyede 10^9 hi- zında hesap yapabilmektedir. İnsan bey- ninin hızı ise aynı işlem için 10^{15} 'tir.

Bilgisayar hafızasının kapasitesi 10^{11} bit'ken beyninki 10^{14} 'tür. Aradaki bu fark beyin kapasitesinin, 1.000 adet bilgisa- yarın toplam işlem kapasitesi kadar oldu- ğunu göstermektedir.⁴

Bu kıyaslama, insan beyninin günü- müz teknolojisinden ne kadar ileri oldu- ğunu açık bir şekilde göstermektedir. Ün-

lü bilgisayar firması IBM'in teknoloji mü- dürü Dr. Kerry Bernstein, bir haber site- sinde yayınlanan "Brain Teaches Com- puters A Lesson" (Beyin Bilgisayarlara Ders Veriyor) başlıklı röportajda, beyinde- ki işleğin aynen taklit edilmesinin müm- kün olmadığını şöyle ifade etmektedir:

Beyinde olağanüstü bir paralellik hakim. Yani tek bir bit [bilgisayarın hafıza birimi] bilgi, bir anda tam 100.000 nörona yayıla- biliyor. Böylece beyin, bilinen en hızlı bilgi- sayardan yüz binlerce kat daha hızlı olu- yor. Bizim ise bunu elektronikte gerçek- leştirebilmemiz mümkün deęil.⁵

İnsan beyni, vücudun kontrol merkezi olarak milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Yüksek düzeyde çalıştıklarında bu hücreler, vücut ağırlığının %2'sini oluşturmalarına rağmen, kalp tarafından pompalanan kanın beşte birini kullanırlar. Kan, sinir hücrelerinin elektrik sinyali üretmek için ihtiyaç duydukları oksijeni ve şekeri taşır. Beyin kandaki oksijen ve şekeri, bedenin dinlenme halinde olan diğer dokularına göre on kat daha hızlı yakar. Eğer beyne kan takviyesi 5 dakikadan fazla engellenirse, beyin hücreleri ölmeye başlar.



Beyindeki Paralel Bilgi İşlem Yeteneği

Beynin faaliyetleri elektrik akımları, kimyasallar ve titreşimler tarafından kontrol edilir. Bu sistemde milyonlarca farklı işlem birbirine paralel olarak sürer gider. Aynı anda yürüyüp, ellerimizi hareket ettirebilir, başımızı yana çevirebilir ve konuşabiliriz. Tüm bunları rahatça yaparken, kaslarımızın her birinde gerçekleşen işlemlerin kompleksliği ciltlerce kitabı kapsayacak nitelikte olur. Örneğin sizin bu sayfada yazılı olan kelimeleri görmemiz ve okumanız, optik sinirlerinizden gelen sinyallerin merkezi sinir sisteminde eş zamanlı olarak işlenmesi ile mümkün olmuştur. Her bir hareket ve düşünce için sinyaller beyinden kaslara uzanan sinir aksonları boyunca yol alır. Akson zarlarındaki sodyum kanalları açılır ve kapanır; sodyum ve potasyum pompaları her bir hücre zarındaki elektriksel dengeyi düzenler; nörotransmitterler akson uçlarındaki sinapslara bırakılır ve bu nörotransmitterler nöronlar arasındaki iletişimi sağlar. Kas lifleri ise her biri saniyede beş devir yapan bir milyon bağlantının ortaklaşa hareketini gerçekleştirir. Böylece yürüme, konuşma gibi tüm fiziksel hareketlerinizi yaparken gerekli olan gü-



cün üretilmesi ve ilgili kasların -ne eksik, ne fazla- kasılması sağlanır. Bütün bunların olağanüstü bir uyumla aynı anda gerçekleştirilmesi hayati önem taşır. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz:

Karşıdan karşıya geçmek üzere olduğunuzu düşünelim. Trafikçi kontrol etmek için başınızı çeviriyorsunuz, bacak kaslarınızda üretilen kuvvetle öne doğru bir adım atıyorsunuz, yaklaşan arabaların uzaklığını ve size ulaşma zamanlarını değerlendiriyorsunuz. Daha sonra diğer yönden akan trafikçi kontrol etmek için başınızı çeviriyorsunuz, bu esnada yolun karşı tarafından tanıdık -hafızanızda ka-

Dünyanın En Kompleks Şebekesi Beynimizdedir

Beyin, vücudunuzun 250.000 mm²'lik kısmını kaplayan 100 milyardan fazla sinir hücresini, internet üzerinden sürekli iletişim halindeki bilgisayarlar gibi kullanır.

Ancak John Horgan'ın *Bilimin Sonu* adlı kitabında da ifade ettiği gibi "İnternet gibi bir sistem bile beyinle karşılaştırıldığında kıyas edilemeyecek derecede önemsiz ve cüzdür."⁶ Çünkü 100 milyardan fazla sinir hücresinin her biri 100.000

kadar bağlantıya sahiptir.⁷ Her saniye trilyonlarca elektrik sinyali nöronların arasında saatte 400 km hızla ilerler; labirent benzeri karmaşık yollarda gezip dolaşır.⁸

İnsan beyni, vücudun kontrol merkezi olarak milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Yüksek düzeyde çalıştıklarında bu hücreler, vücut ağırlığının %2'sini oluşturmalarına rağmen, kalp tarafından pompalanan kanın beşte birini kullanırlar. Kan, sinir hücrelerinin elektrik sinyali üretmek için ihtiyaç duydukları oksijeni ve şekeri taşır. Beyin kandaki oksijen ve şekeri, beden dinlenme halinde olan diğer dokularına göre on kat daha hızlı yakar. Eğer beyne kan takviyesi 5 dakikadan fazla engellenirse, beyin hücreleri ölmeye başlar.

ytılı olan birine ait- bir ses duyuyorsunuz; bu sesi beyninizdeki diğer bölgelerdeki kayıtlarla bağdaştırıyorsunuz; bu kişinin yüzü, kişiliği, adı, duyduğunuz sesle birlikte hafızanızda canlanıyor; ses tellerinizdeki gerilimi ve dudaklarınızın şeklini ayarlayarak bu kişiye adıyla sesleniyorsunuz; elinizle onu selamlayıp, bu arada da güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçiyor ve bu kişinin elini tam uygun bir kuvvetle sıkıyorsunuz.

Bütün bu işleri eş zamanlı olarak yapabilimeniz, beynin "paralel bilgi işlem" yeteneği sayesinde mümkün olmaktadır. Beyin bunu her gün, uyanık geçirdiğiniz her an milyonlarca kez yapmaktadır ve siz, bu işlemler gerçekleşirken tüm bunların nasıl gerçekleştiği hakkında özel olarak düşünmezsiniz.

SONUÇ

Her insan doğduğu andan itibaren tüm bu işlemleri yapabilen bir beyne sahiptir. Yaşamı boyunca yapacağı her fiziki hareket, düşünceyi her şey, beyinde gerçekleşen bir dizi olay sonucunda meydana gelir. Hiçbir in-

san, kendi isteği ve iradesiyle bir beyne sahip olmamıştır. Dolayısıyla herkes, yaratıldığı ilk günden itibaren Allah'ın iradesi altındadır. İnsanın her hareketi, her düşüncesi Allah'ın izniyle gerçekleşir.

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, herşeye güç yetirendir. O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkani, gökten ineni ve ona çıkani bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür. (Hadid Suresi, 1-5)

1. http://www.ece.umn.edu/links/power/Energy_Course/energy/Energy_eff/Energy_efficiency/default.html

2. http://www.presenttruth.info/newsletters/PresentTruth/pdf/2002/pt_apr02.pdf

3. <http://physics.syr.edu/courses/modules/MM/key/key.html>

4. D. Meredith, *Metamagical Themes*, Basic Books, New York, 1985

5. "Brain Teaches Computers A Lesson", *MSNBC.com*, 6 Ağustos 2002

6. John Horgan, *Bilimin Sonu*, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003, ss. 203-204.

7. Dr. Sue Davidson, Ben Morgan, *Human Body Revealed*, Dorling Kindersley Ltd., 2002, s. 10.

8. Dr. Sue Davidson, Ben Morgan, *Human Body Revealed*, s. 10.

"... Bu güzel isimler O'nundur." (Fatiha Suresi, 5)

الواسي - VASİ

GENİŞ OLAN

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sevdiği müminlere karşı atacak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cehd eden (çabu harcayan) ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.

(Maide Suresi, 54)

Allah'ın genişliği tüm evreni kuşatmıştır. Yokluktan varlığı yaratan Allah mekana bağımlı değildir, tüm mekanların üstündedir. Çünkü mekanı da yaratan Allah'tır. Birçok toplumda Allah'ın göklerde olduğu şeklinde yanlış bir inanç hakimdir. Hatta bu yanlış inanca sahip bazı kişiler Allah'a dua ederken yüzlerini göğe çevirirler. Gerçekte ise; **"Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir."** (Bakara Suresi, 115)

Allah, Kuran'da Kendisi'nin, 'göklerin ve yerin Rabbi' olduğunu bildirir. Bütün genişliği sahip olanın da Kendisi olduğunu haber verir. Allah her yere hakimdir. Allah'ın mülkü geniştir. Nimetleri tükenmez, rahmetinin sınırı yoktur, başlaması da çok geniştir. Kullanırın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Allah'ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur.

'Vasi' sıfatı özellikle müminler üzerinde çok yoğun olarak tecelli eder. Allah inanan kullarını rahmetiyle sarıp kuşatmıştır ve dünyada onları tüm düşmanlar-

dan korur. Herşeyi onlar için hayır olarak yaratır. Örneğin insanlardan bazıları müminlere gelecek nimetleri engellemeye, onlara zorluk çıkarmaya çalışırlar. Aynı şekilde münafıklar da ayette bildirildiği üzere, **"... Allah'ın Resülü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler..."** (Münafikun Suresi, 7) diyerek sözde inananlara zarar verebileceklerini zannederler. Oysaki münafıkların göz ardı ettikleri bir gerçek vardır:

Allah, dilediği kulumu geniş rahmet hazinesinden dilediği şekilde zengin kılar. Çünkü göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın geniş rahmet sahibi olduğu bir ayette şöyle bildirilir:

"Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin." De ki: "Şüphesiz doğru yol Allah'ın dosdoğru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine (İlahın peygamberine) verilmiyor ya da Rabbiniz'in Katında onlar (Müslümanlar) size karşı deliller getiriyorlar, diye mi (bu telaşınız?) De ki: "Şüphesiz 'lütuf ve ihlas (fızt)' Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah (rahmeti) geniş olandır, bilendir." (Al-İmran Suresi, 78)

MIKRO DÜNYADAN

Mucize Element - Demir

26
Fe

X Demir yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yer kabuğunun yaklaşık % 5'ini oluşturur.

X Dünyada şu ana kadar bilinen 109 elementten biri olan demir, Kuran'da da bildirilir. Kuran'ın "Hadid", yani "Demir" adlı suresinde şöyle buyrulur:

"Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik..." (Hadid Suresi, 25)

X Ayette, demir için özel olarak kullanılan "indirme" kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, "Gökten fiziksel olarak indirme" şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir madenin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

X Dünya'nın çekirdeğinde bulunan demir, gezegenin manyetik alanının oluşmasını sağlar. Oluşan bu manyetik alan, birçok canlının göç edebilmesi ve hareket ederken yönünü bulabilmesi açısından çok önemlidir.

X Güneş dışındaki yıldızlardan kaynaklanan öldürücü kozmik ışınlar da, Dünya'nın etrafındaki koruyucu manyetik kalkanı geçemezler.

X Eğer Dünya'nın bu manyetik kalkanı olmasaydı, yeryüzündeki yaşam sık sık öldürücü ışınlarla tahrip edilecek, belki de hiç var olmayacaktı. Ancak yerkürenin çekirdeği tam olması gerektiği gibidir ve Dünya yaratıldığından beri bu şekilde korunur.

X Manyetit ve Hematit dünyadaki başlıca demir kaynağı olan minerallerdir.

X Demir, çelik yapımında kullanılan elementtir.

X Çelik birçok başka elementle birleştirilerek endüstrinin her alanında kullanılmaktadır.

X Etrafımızda en çok rastladığımız metal olmasının yanı sıra demir, bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşamları için de hayati bir öneme sahiptir.

UZAYA

Van Allen Kuşakları

X Van Allen kuşakları, Dünya'nın manyetik alanına yakalanan elektrik yüklü parçacıkların toplandığı simit biçiminde iki ışınım kuşağıdır.

X İlk uydu olan Explorer I yardımı ile 1958 yılında keşfedilmişlerdir.

X Van Allen Kuşakları ismini uyduyu tasarlayan James Van Allen'dan almıştır.

X Dışta yer alan kuşak, güneş rüzgarlarından gelen hidrojen, helyum ve oksijen iyonlarının yanı sıra serbest elektronlar içerir. Yer yüzeyinden 13.000-65.000 km. yüksekliktedir.

X İçte yer alan kuşak, kozmik ışınların (uzaydaki güneş benzeri yıldızların patlamasıyla yayılan ışınlar) iyonlaştırdığı atmosfer kaynaklı atomlar içerir.

X 700-10.000 km. yükseklikte yer alan iç kuşak dış kuşağa oranla çok daha güçlü bir ışınım kaynağıdır ve bu yükseklikte bulunan uyduların etkinlikleri açısından önem taşır. Radyasyon nedeniyle astronotların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

X "Van Allen Kuşakları", gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür.

X Özellikle Güneş'te sık sık meydana gelen parlamalar sonucu güneş rüzgarlarıyla yayılan ışınlar, Van Allen Kuşakları olmasa, Dünya'daki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir.

X Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin, Hiroşima'ya atılanın benzeri 100 milyar atom bombasına eş değer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinde aşırı hareketler gözlenmiş, Dünya atmosferinin 250 km üstünde sıcaklık sıçrama yapıp 2500° C'ye yükselmiştir.

X Dünyada'da olduğu gibi Jüpiter'in de sahip olduğu manyetik enerji, etrafında Van Allen kuşakları oluşmasına sebep olmaktadır.



Kuran Bilgisi

Enbiya Suresi

Enbiya Suresi Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir ve 112 ayetten oluşmaktadır. "Enbiya" kelimesi, "gönderilenler" anlamına gelmekte ve Yüce Allah'ın risaletini tebliğ etmek amacıyla yeryüzüne gönderdiği peygamberler ve elçileri ifade etmektedir. Enbiya Suresi'nde Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. Zekeriya, Hz. Meryem, Hz. Yunus, Hz. Davut, Hz. Süleyman ve Hz. Eyüp ile ilgili kıssalar yer almaktadır. Bu kıssalarda Rabbimizin insanları uyarmaları için gönderdiği elçiler ile kavimleri arasında geçenler haber verilmektedir:

Surede özellikle Hz. İbrahim'in kavmiyle arasında geçen konuşmaya dikkat çekilmiştir. Hz. İbrahim atalarından gördükleri gibi putların önünde eğilerek onlara tapan kavmine yaptıklarının sapkın bir davranış olduğunu ve gökleri ve yeri yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu hatırlatmıştır. Onların uzaklaşmasının ardından orada bulunan putlardan en büyüğü hariç geri kalanların hepsini paramparça etmiştir. Kavmi geri gelip de bunu putlarına kimin yaptığını sorduklarında ise tek kalan en büyük putun yaptığını söylemiştir. Hz. İbrahim Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl ile onlara taptıkları putların hiçbir şey yapmaya

malik olamayacaklarını göstermiştir. Bunun üzerine kavmi Hz. İbrahim'i bu tavırlarından dolayı cezalandırmaya karar vermiş ve onu ateşe atmayı planlamışlardır. Ancak Rabbimizin iman eden kulları üzerindeki korumasıyla ateş Hz. İbrahim'e hiçbir zarar verememiştir. İman etmeyenler bir düzen kurmuşlar ancak Allah da onların bütün düzenlerini alt üst etmiştir.

♥ Hz. İbrahim gibi Hz. Lut da Yüce Allah tarafından türlü sapkınlıkları yapan kavmini doğru yola iletmek, onlara Allah'ın varlığını ve birliğini hatırlatmak amacıyla gönderilmiştir. Ancak kendilerine gelen uyarılara rağmen akıllanmayan kavim Allah'ın azabıyla yıkıma uğratılmışlardır.

♥ Hz. Nuh'un kavmi de Allah'ı tanımayıp inkarda diretince, Yüce Allah onları suda boğmuş ve Kendisi'ne sığınan peygamberi yanındakilerle birlikte kurtarmıştır.

♥ Rabbimizin Hz. Süleyman ve Hz. Davud'a çok geniş nimetler verdiği ayetlerde bildirilmiştir. Bu maddi zenginliklerin yanı sıra kendilerine hüküm ve ilim verilmiştir, ayrıca dağların ve kuşların da onların emrine verildiği bildirilmektedir. Allah zorlu savaşlar için onlara medeni giyim sanatını öğretmiş ve rüzgarı da Hz. Süleyman'ın emrine vermiştir. Ayrıca Rabbimiz'in emriyle türlü işler gören şeytanlar Hz. Süleyman'a hizmet etmişlerdir.

♥ Hz. Eyüp hastalığı sırasında Yüce Allah'a dua etmiş ve Allah'tan bu zorlu hastalığı kendisinden gidermesini istemiştir.

♥ Bir diğer peygamber Hz. Yunus ise Allah'tan bir imtihan olarak balığın karnında kalmıştır ve burada yine Rab-bimize dua etmiş ve O'ndan kendisini bağışlamasını isteyerek tevbe etmiştir. Yüce Allah onun bu samimi duasına icabet ederek onu kurtarmış ve Hz. Yunus'u kavmini uyarması için göndermiştir.

♥ Enbiya Suresi'ndeki ayetlerde Hz. Meryem'den de bahsedilmektedir. Rab-bimiz Hz. Meryem'in ne kadar iffetli bir kadın olduğunu ve onun çocuğu Hz. İsa'nın da insanlara gönderilen bir mucize olduğunu bildirmiştir.

Allah'ın gönderdiği elçilerin yanı sıra surede pek çok farklı konudan da bahsedilmektedir.

Yüce Allah, kendilerine gelen elçilere rağmen insanların çoğunun gaflet içinde olduklarını ve elçilerden yüz çevirdiklerini bildirmiştir. Böyle kimselerin kendilerini dünya hayatına kaptırdıkları ve kalplerinin "tutkuyla oyalanmakta" olduğunu haber vermiştir.

Surenin devamındaki ayetlerde ise Rabbimiz insanları nimetlerle olduğu gibi zahiren olumsuz görünen olaylarla da deneyeceğini haber vermiştir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar için dünyadaki imtihanın sonucunda mutlaka güzel bir karşılık olacağını ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağını bildirmiştir. İman yerine inkarı tercih edenlerin de yaptıkları şeylerin hesabını vereceklerini ve sonucunda cehennem azabıyla cezalandırılacaklarını haber vermiştir.

Karanlık bir ortama girdiğiniz zaman etrafınızdaki cisimleri görerek tanımanız olanaksızdır. Böyle bir ortamda güçlükle çevrenize dokunarak hareket edebilir, bu arada etrafınızdaki cisimlere çarparak vücudunuzu zedeleyebilirsiniz. Bir insanın karanlıkta yolunu bulabilmesi, cisimleri görüp ayırt edebilmesi çok güçken, birkaç cm boyundaki bir fil balığı karanlıkta yolunu büyük bir rahatlıkla bulur, dahası çevresindeki cisimleri kolaylıkla tanır. Peki, bu canlımın sahip olduğu son derece hassas özelliğin sırrı nedir? Bu canlı yolunu nasıl bulur?

Orta Afrika sularında yaşayan ve yaklaşık 10 cm. büyüklüğünde olan fil balığı (*Gnathonemus petersii*) yolunu elektrik sinyallerine göre bulur. Bu özelliği sayesinde tamamen karanlık bir ortamda bir cismi uzaktan tanıyabilir ya da ölü bir organizma ile yaşayan bir organizmayı birbirinden ayırt edebilir. Bonn Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı balığın sahip olduğu bu mükemmel sistemi inceleyerek Yüce Allah'ın yaratış sanatına delil oluşturan çarpıcı sonuçlar elde etmişlerdir.

**500 Elektrik Alıcısıyla
Karanlıkta Cisimleri Ayırt Eden Canlı:**

Fil Balığı



Dedektör Görevi Gören Çene

Fil balığı çakıl kaplı deniz dibine yaklaşarak kafasını yere meyilli tutarak yüzer. Yavaş yavaş yüzerken hortuma benzeyen uzun çenesi ile deniz dibini birkaç mm mesafeden sağdan sola doğru sürekli olarak tarar. Fil balığı bu haliyle, dedektörle altın arayan hazine avcılarına benzetilebilir.

Peki, balık niçin deniz dibini sürekli olarak tarar?

Aslında balığın yaptığı bu işlemin tek bir amacı vardır: **Dipteki tortuların arasında en sevdiği yiyecek olan ölü nematocera larvalarını bulmak...** Bonn Üniversitesi'nden zoologlar suyun dibine larvaları saklayarak fil balığının bunları bulup bulamayacağını ve ne kadar derinliğe kadar bunları bulabildiğini araştırmışlardır. Sonuç bilim adamları

için çok şaşkırtıcı olmuştur, çünkü balık her seferinde kusursuz bir yetenekle yiyeceklerin yerini bulmuştur. Aslında bu sonucun ortaya koyduğu çok önemli bir gerçek vardır. Bu gerçek, Yüce Allah'ın Rezzak (*Rızık veren, insanların faydasına olmak üzere nimetlerini veren*) sıfatının canlılar üzerindeki tecellisidir. Her canlıya rızık veren Rabbimiz canlıların bu rızık bulabilmesi için onlara mümkün sistemler de bahşetmiştir. Rabbimiz bu gerçeği bir Kuran ayetinde şöyle haber verir:

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızıkı Allah'a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır.” (Hud Suresi, 6)



Fil balığı elektrik sinyalleriyle obje tanıma işlevindeki üstün performansı sayesinde çevresindeki cisimlerin üç boyutlu görüntülerini elde eder.



Kirliliğe Karşı Balık Dedektörü

Ana vatanı Nijerya olan 10 cm. boyundaki fil balığı, çamurlu sularda gözlerini çok az kullandığı için yolunu düzenli olarak yaydığı elektrik sinyalleri ile bulur. Normalde, dakikada 300-500 sinyal yaymasına rağmen suyun kirlilik oranı arttıkça dakikada ürettiği sinyal sayısı 1000'i aşabilir.

İngiltere'nin Bourmounth şehrinde kirliliği ölçmek için, fil balıklarından faydalanılarak yapılan dedektörler kullanılmaktadır. Bourmounth'daki bir su şirketi, Stour nehrinden aldığı su örneklerini 20 fil balığının kontrolüne vermiştir. Her balık nehirden gelen su ile doldurulmuş bir akvaryumda yaşatılmaktadır. Akvaryumlardaki alıcılar sinyalleri alıp bağlı oldukları bilgisayarlara iletmektedir. Eğer su kirli ise balığın artan sinyalleri tespit edilerek bilgisayar aracılığı ile alarm verilmektedir.

Fil Balığı Çenesini Nasıl Kullanır?

Fil balığının filin burnunu andıran organı gerçekte bir burun olmayıp alt çenenin uzamış bir parçasıdır. Buruna benzeyen bu çene, çevresindeki cisimleri hassas şekilde algılamasını sağlayan 500'den fazla elektrik sensörü içerir. Bu özellik sayesinde balık geceleri avlanır. Kuşkusuz gece avlanmanın balığa sağladığı en büyük avantaj gündüz saklanabilmesi ve yırtıcı balıklara av olmamasıdır.

Fil balığının çenesi aslında gözleri gibi işlev görür. Kas hücreleri düzenli olarak birkaç volt büyüklüğünde elektrik sinyalleri üretirler. Balık saniyede 80 kez bu bataryayı açıp kapayarak etrafına bakar. Aynı zamanda vücudunda yaratılmış olan sensörler aracılığıyla elektriksel alanları ölçer. Yakınındaki objeler yaydıkları elektrik ile balığın hedeflediği objenin elektrik sinyallerini bozsalar dahi fil balığı hayranlık uyandıran kompleks bir işlemle etrafındaki objelerin görüntülerini algılar ve hedef-

lediği objeyi şaşırmadan bulur. Balığın sahip olduğu bu özellik araştırmacılar tarafından birçok kez denenmiş hatta araştırmacılar katı objeler yerine elektrikselsinyaller kullandıklarında dahi balık yolunu ve hedefini şaşırmamıştır. Bu durum elbette canlılığın tesadüflerle oluştuğunu iddia eden evrim teorisinin basit ve akıl dışı mantığı ile açıklanamayacak kadar kusursuzdur ve Rabbimiz'in mükemmel yaratma sanatının delillerinden yalnızca biridir.

Fil Balığının Hassas Algılayıcıları Allah'ın Yaratma İlminin Tecellilerindedir

Araştırmalar balığın algılamasının sadece cismin yerini bulmakla sınırlı kalmadığını aynı zamanda cisme dokunmadan onun ölü ya da canlı olduğunu anladığını ortaya koymuştur. Balık bu işlemi kendi elektriksel duyusu ile karşısındaki varlığın akım depolama kapasitesini ölçerek gerçekleştirmek-

Yüce Allah'ın fil balığına bahsettiği elektrolokasyon (elektronik olarak yer saptama) sistemi hayranlık uyandırıcı bir özelliktir. Araştırmacılar bu sistemi taklit ederek yapay elektrik-olamı-algılayıcısı teknolojisiyle gece görüşü elde edebilecek denizaltılar üretmeye çalışmaktadırlar.



tedir. Ölü bitkiler ve hayvanlar akım depolayamadıkları için balık bunların ölü olduklarını algılar.

Balık elektrik akımı duyusu sayesinde karşısındaki materyalin malzemesi hakkında da bilgi sahibi olur. Örneğin metal görüntüsü çok parlak olup iletken olmayan maddelere nazaran balığın etrafındaki elektrik akımını zayıflatır.

Fil balığı birkaç milimetrelik mesafe farkını bile ölçebilecek hassasiyete sahiptir. Bunu cisimlerden gelen elektriksel görüntülerin bulanıklığının artmasına göre aradaki mesafeyi hesaplayarak yapmakta ve bulanıklığın derecesine göre uzaklığı hesaplayabilmektedir.

Buraya kadar sayılan tüm bu özellikleri birkaç cm'lik bir balığın başarması elbette imkansızdır. Balığın cisimlerin canlı mı ölü mü olduğu, sahip oldukları özellikler ve cisimlerin uzaklığı gibi kavramlar hakkında aslında en küçük bir bilgisi dahi yoktur. Ancak, Yüce Allah'ın ilhamı ile bu üstün donanımlara sahip olmuştur ve

bu donanımları ancak Allah izin verdiği sürece rızkını bulmak veya kendini korumak için kullanabilir. Bir canlının, yaşadığı ortama uygun ve kendisi için hayati olan son derece özel bir sistemle donatılması, ancak onu var eden, ihtiyaçlarını ve bulunduğu ortamı bilen ve tüm bunları bir canlıda yaratmaya kadir olan, Alim ve Aziz olan Allah'a aittir. Bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmiştir:

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)"
(Hud Suresi, 56)

Kaynaklar

<http://www.nature.com/news/2007/070820/full/news070820-10.html>

http://www.biologynews.net/archives/2007/08/22/elephantnose_fish_see_with_their_chin.htm

Sorularla Evrim

1 Canlıların bir bütün olarak şekil ve yapısını inceleyen bilim dalı hangisidir?

- a. Modifikasyon b. Morfoloji
c. Taksonomi d. Analoji

2 Aşağıdakilerden hangisi Australopithecus'un özelliğidir?

- a. 'Güney maymunu'' anlamına gelen bir maymun türünün ismidir.
b. 4 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkmıştır.
c. Fosilleri günümüz maymunlarının özelliklerini gösterir.
d. Hepsi

3 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Bir canlının ölümünün ardından, kemikleri, dişleri, kabuğu, tırnakları gibi sert parçalarının olduğu gibi korunmasıyla ya da bunlardan geriye çeşitli izlerin kalmasıyla fosiller meydana gelir.
b. En yaygın fosilleşme süreci, permineralizasyon ya da mineralleşme olarak adlandırılan süreçtir.
c. Permineralizasyon sürecinde organizmanın yerini, cesedin içine gömüldüğü çökeltilerde bulunan sudaki mineraller alır.
d. Hepsi

4 Aşağıdakilerden hangisi iz fosilidir?

- a. 110 milyon yıllık deniz kaplumbağası fosili
b. 3.6 milyon yıllık insan ayak izleri
c. 50 milyon yıllık yılan fosili
d. Amber içinde bulunmuş 25 milyon trilobit

5 Aşağıdakilerden hangisi fosillerin neredeyse tamamının rastlandığı kayaçlardır?

- a. Magmatik kayaçlar
b. Tortul kayaçlar
c. Metamorforik kayaçlar
d. Hiçbiri

3.6 milyon yıllık
insan ayak izleri

6 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Fosiller, canlılık tarihinin en önemli delilleridir.
- Bulunan milyonlarca fosil, canlılığın aniden, kompleks yapısıyla, eksiksiz olarak ortaya çıktığını ve milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını göstermektedir. Bu da canlılığın yoktan var edildiğinin yani yaratıldığının önemli bir delilidir.
- Fosiller, kıta tabakalarının hareketlerinin yeryüzü yüzeyini nasıl değiştirdiği, Dünya tarihinde yaşanan iklimsel değişikliklerin neler olduğu gibi yeryüzünün geçmişiyle ilgili de önemli bilgiler sunarlar.
- Hepsi

7 Diğer bütün fosillerde olduğu gibi hayvanlar alemi fosilleri de günümüzdeki türleriyle aynı özellikleri taşımaktadırlar. Bilinen eski hayvanlar alemi fosilleri kaç yıllıktır?

- 50 milyon yıllık
- 100 milyon yıllık
- 600 milyon yıllık
- 25 milyon yıllık

8 Evrimcilerin 'homo erectus' olarak sınıfladıkları hayali araformun aslında herhangi bir ilkel özelliği bulunmayan özgün bir insan ırkı olduğunu gösteren fosil hangisidir?

- 1.6 milyon yıllık Turkana Çocuğu fosili
- 3.6 milyon yıllık insan ayak izleri
- 26 000 senelik dikiş iğnesi
- 2.3 milyon yıllık insan çenesi

9 Evrimciler, canlıların birbirinden kompleks özelliklerini ve fosil kayıtlarının bunu desteklemesini açıklayamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu mükemmel özelliklerden biridir?

- İndirgenemez komplekslik
- Türlerin aniden ortaya çıkışı
- Ara-form olmayışı
- Hepsi

10 Özellikle bitki fosillerinde görülen, bitkilerdeki oksijenin ve nitrojenin yerini karbon ve hidrojene bıraktığı fosilleşme süreci hangisidir?

- Karbonlaşma
- Permineralizasyon
- Amberleşme
- Hiçbiri

Cevaplar: 1) b - 2) d - 3) d - 4) b
5) b - 6) d - 7) c
8) a - 9) d - 10) a

KISKANÇLIK KURAN'DA NASIL AÇIKLANIR?

Haset, Kuran'da kınanan bir tavidir. Allah, insanların nefsini kıskançlığa eğilimli olarak yarattığını, fakat müminlerin bundan sakınmaları gerektiğini Kuran'da bildirmiştir:

"... Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olmandır."
(Nisa Suresi, 128)

Bazı insanlara "kıskanç mısındır?" diye sorulduğunda buna "evet" veya "biraz" diye cevap verebilirler. Ancak bu cevabın arkasında gizlenen anlamı detaylı olarak düşünmezler. Oysa kıskançlık, insanın, başka birisinin kendisinden herhangi bir yönüyle daha üstün olmasını kabullenememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu ise, insanı Allah'a karşı büyülenmeye kadar götürecek bir tutumdur. Çünkü insanlara sahip oldukları bütün özellikleri veren Allah'tır. Allah dilediğine dilediği kadar verir, bunu da kimse engelleyemez. Ayrıca Kuran'da şeytanın, kıskançlık yüzünden Hz. Adem'e secde etmeyecek Allah'a isyan ettiği, kendisini Hz. Adem'den daha üstün gördüğü bildirilir. Bu durumda karşımıza önemli bir gerçek çıkar; kıskançlık aslında şeytana ait bir özelliktir ve Allah'tan korkan insanın bundan şiddetle kaçınması gerekir.

Kuran Ahlakı

"HAŞR" NE DEMEKTİR?

Haşr, bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

ALİMLERDEN HİKMETLİ SÖZLER

"Aklı olan kimse nefesine demelidir ki: Benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bu günü elden kaçırmamak bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün âzalarını haramdan koru."

İmam Gazali

MÜSLÜMAN NASIL KONUŞMALIDIR?

Dil Eğip Bükmeden Konuşmak

Müminlerin titizlikle kaçındıkları konulardan biri, Kuran'da ifade edildiği şekliyle 'dil eğip bükerek konuşmak'tır. 'Dil eğip bükerek konuşma'nın anlamı, son derece açık ve anlaşılır olan Kuran ayetlerini olduğundan farklı yorumlamaya çalışmaktır. Kuran'ın bir ayetinde Allah, dil eğip bükerek konuşmanın, kalplerinde imandan yana bir kayma olan münafıklara ait bir özellik olduğunu şöyle bildirmektedir:

“Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan, Kitab'ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihdir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.” (Al-i İmran Suresi, 7)

Bu kimseler aslında Kuran ayetlerini vicdanen çok iyi anlayabilecekleri halde, kendi nefislerinin istekleri doğrultusunda hareket ederek ayetlerin anlamını çarpıtmaya çalışırlar. Özellikle de kendi menfaatleriyle çatıştıkları konularda, Kuran'a uymak yerine, din ahlakını kendi hevalarına uydurmak isterler. Bir ayette münafıkların dillerini eğip bükerek aslında yalan söylediklerinin şuurunda oldukları şöyle açıklanmaktadır:

“Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini Kitab'a doğru eğip bükerek, siz onu (bu okur gördüklerini) Kitap'tan sanasınız diye. Oysa o Kitap'tan değildir. "Bu Allah Katındandır" derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.” (Al-i İmran Suresi, 78)

FASIKTAN GELEN HABERE GÖRE HAREKET ETMEMEK

Fasık, doğru yoldan sapmış, Allah'a isyan üzerine kurulu bir hayatı benimsemiş kişidir. Dolayısıyla, bir fasık Kuran'ın sınırlarını gözetmez, adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik gibi mümin sıfatlarını üzerinde taşımaz. Ayrıca fasık, Allah korkusu olmayan, müminlerin imanını kıskanan, elinden gelse müminleri de saptırmak isteyen, onlara zarar vermek için uğraşan kimsedir. Bu yüzden fasıktan müminlere ulaşan bir haber kesin bir bilgi niteliği taşımayan, doğruluğu araştırılması gereken bir konudur. Bu konudaki bir ayette şöyle bildirilir:

“Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'trafıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.” (Hucurat Suresi, 6)

Fasıktan gelen bir haber hakkında, doğruluğunu araştırmadan, -Kuran'ın ölçülerine göre- güvenilir bir bilgi olmadan hüküm vermek, Allah'ın ayette belirttiği gibi "cahilce" bir hareket olur.

EVİRİM TEORİSİ

Harun Yahya'nın, evrim teorisini çürüten eserleri tüm Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. Bu eserlerden faydalanılarak hazırlanan internet siteleri bu etkinin oluşmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu sitelerde, evrim teorisinin ortaya attığı bütün iddialar bilimsel delillerle çürütülmekte ve canlılığın evrimle meydana gelmesinin imkansız olduğu çok somut örneklerle ispatlanmaktadır.

Bu sitelerde internette evrimle ilgili başvurabileceğiniz en büyük kaynaktır. Her ay yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiği bu sitelerde evrim teorisinin geçersizliği ile ilgili aradığınız en kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.



www.darwinizmdini.com

Darwin'in evrim teorisinin bilimsel bir kuram olmadığını ortaya koyan sitede, bu teorisinin gerçekte ideolojik ve felsefi bir dogma olduğu vurgulanıyor.



www.canlilarinevrimi.com

Canlıların evrimi sitesinde canlılığın çeşitliliğine ilişkin evrimci iddiaların akıl ve bilim dışı olduğunu göreceksiniz.



www.evrinmasali.com

Evrim teorisini çökerten bilimsel gerçekler tüm detaylarıyla ve örneklerle açıklanıyor.



www.evrimaldatmacasi.com

Evrim aldatmacası.com'da tarihin en büyük bilim yanlışının iç yüzü gözler önüne seriliyor.

www.darwinizminsonu.com

Bu sitede evrim teorisinin karşılaştığı bilimsel krize tanık olacaksınız.

NİN ÇÖKÜŞÜ

YENİ SİTELER!

- www.darwinistleresorun.com
- www.darwinenedenyanildi.com
- www.unludarwinistyananlar.com
- www.darwinistneleridusunmez.com
- www.darwinistaldatmacaninincelikleri.com



www.yaratilisatlaslasi.com

www.yaratilismuzesi.com

www.yasayanfosiller.com



www.evrimcilerinitiraflari.com

Materyalist ideolojileri uğruna evrim teorisinin savunuculuğunu yapan bilim adamlarının evrim teorisi ile ilgili çaresiz itiraflarının yer aldığı bir site.



www.evrim-teorisiorganetcevap.org

Hiçbir bilimsel dayanak olmadan, körü körüne evrim teorisinin savunulduğu evrim-teorisi.org sitesinde yayınlanan "sözde bilimsel" açıklamalar bu önemli sitede birer birer çürütülüyor.



www.netcevap.org

Netcevap sitesi, içeriğine daha hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan yeni tasarımı ile evrimcilerin iddialarına bilimsel cevaplar sunuyor.

www.evrimefsanesi.com

Darwinizm'in aslında bilimsel olarak çoktan çöktüğü anlatılıyor.



www.hayatinkokeni.com

Bu site, evrim teorisinin biyolojik çöküşünü ayrıntılı ve kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koyuyor.

www.evrimbeldeseli.com

Bu sitede yer alan "Evrim Teorisi'nin Çöküşü" adlı interaktif belgeselde, teorinin çağımızın bilimsel bulguları tarafından nasıl geçersiz kılındığını izleyeceksiniz.



Allah'ın Hikmetli Örnekleri



✓ Yuvarlanan Taşlar Örneği

Yüce Allah Kuran'da insanlara sonsuz kudretini, makamının yüceliğini ve üstünlüğünü, Kendisi'ne karşı gelenler için hazırladığı azabın şiddetini ve büyüklüğünü detaylı olarak anlatmıştır. İnsan gücü yettiğinde Rabbimizin tehdit ettiği azabın -cehennem azabının- büyüklüğünü, boyutlarını ve sonsuzluğunu tefekkür etmelidir. Bunun sonucunda kalbinde doğal olarak Allah korkusu oluşacaktır. Bu korku, iman edenlerin Yüce Allah'ın emir ve yasalarını titizlikle korumalarını sağlar. Kuran'da, bu saygı dolu korkunun ne denli güçlü bir his olduğunu belirtmek için, müminler üzerinde tecelli eden Allah korkusu hikmetli bir örnekle anlatılmaktadır. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılr, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil (habersiz) değildir. (Bakara Suresi, 74)

Ayette tarif edilen Allah korkusunun diğer dünyevi korkularla karıştırılmaması için, Yüce Allah Kuran'da, Kendisi'nden korkan müminlerin hislerini, ruh hallerini ve korkularının şiddetini yuvarlanan taşlara benzeterek vurgulamaktadır. Gerçekten de müminin Allah korkusu başka hiçbir korkuya benzemeyen, son derece içli ve saygı dolu bir korkudur. Bu korku diğer korkular gibi insana sıkıntı ve azap veren bir korku türü değildir. Tam tersine, insana kulluğunu ve aczini hatırlatan, onun aklını ve şuurunu açık geliştiren, insanı çok üstün bir ahlak seviyesine ulaştıran bir korkudur. Bu korku müminin ahirete olan özlemini arttıran, ümit ve şevkini körükleyen bir korkudur. Allah korkusu, müminin Yüce Allah'a olan yakınlığını ve sevgisini kat kat artıran, ona büyük manevi hazlar yaşatan asil bir duygudur.

